

tijdschrift voor sociologie

Editoriaal

Het Tijdschrift voor Sociologie is met het huidige nummer toe aan haar 25^{ste} jaargang. Ter gelegenheid van dit feestnummer werden alle voormalige hoofdredacteuren uitgenodigd om, onder het gastredacteurschap van Kurt De Wit, terug te blikken op een kwart eeuw sociologie in Vlaanderen vanuit hun domein van expertise. Gelijk staan ze stil bij de rol en de betekenis van het Tijdschrift. De gastredacteur noemt onze periodiek dan ook terecht de spiegel van 25 jaar sociologie in Vlaanderen.

Met de geboorte van dit wetenschappelijk tijdschrift, aan de vooravond van de jaren tachtig van de vorige eeuw, overschreed sociologie-Vlaanderen een nieuwe drempel op weg naar de verdere institutionalisatie van haar discipline. Van bij de aanvang stond het Tijdschrift en de redactie symbool voor een academische sociologie die de grenzen van de universiteiten, de departementen en de onderzoeksdomeinen tracht te overstijgen langsheen de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en een gedeeld medium. Zoals U weet werden boekenkasten vol geschreven over de fragmentatie van onze discipline en de moeizaamheid waarmee sociologen zich rondom één gezamenlijk project laten bijeen brengen. In het licht daarvan kan het Tijdschrift als een succes beschouwd worden. Ook buiten de contouren van de Vlaamse sociologische gemeenschap wordt het daarvoor gewaardeerd.

Weinig momenten binden sociologen aan elkaar over de grenzen van hun onderzoeksdomeinen heen. We ontmoeten elkaar in commissies, op conferenties en congressen. Maar ogenblikken en plaatsen waar we louter onder Vlaamse academische sociologen zijn, zijn schaars. De redacteraden van het Tijdschrift zijn enkele van deze zeldzame momenten. Ik heb ze altijd als heel aangenaam en gemoedelijk ervaren.

Pogingen worden ondernomen om de snelheid en de efficiëntie van het redactionele werk te verhogen door af en toe *on line* te beraadslagen, maar juist daardoor zijn we bewust geworden van het belang van regelmatige ontmoetingen *in levende lijve*. We hebben allemaal Durkheim gelezen en weten wat de betekenis is van geritualiseerd samenkomen rondom de sacrale objecten van onze discipline. Ook de Vlaamse sociologie kan niet ontsnappen aan deze dwingende kracht en het Tijdschrift heeft daartoe bijgedragen.

Sta me toe van dit moment gebruik te maken om de voormalige hoofdredacteuren, de gastredacteuren en redactiesecretarissen, de voormalige en huidige redactieleden, alle externe referees, alle administratieve krachten en alle verantwoordelijken van de verschillende sociologische departementen hartelijk te feliciteren met de 25^{ste} verjaardag van hun telg!

Piet Bracke
Hoofdredacteur

