

## TEN GELEIDE

Dit laatste nummer van 1988 is flink overtijd; het zal de lezers dan ook niet verbazen dat het met artikels over "tijd" gevuld is.

De achterstand die we opliepen bij de produktie van het themanummer hebben we dus niet kunnen ophalen, zelfs niet beduidend kunnen reduceren. De enige zekerheid die we vooralsnog kunnen bieden is dat alle beloofde nummers verschijnen, weze het dan met vertraging.

Dit vierde nummer van jaargang bevat twee stukken waarin het fenomeen "tijd" sociologisch wordt benaderd en een interview met Herbert Blumer, een "behoudend kritisch socioloog". Daarnaast brengen we de klassieke brokken lectuur: boekbesprekingen, een uitvoerig besprekingsartikel en een overzicht van lopend onderzoek.

De auteur van de artikels over de (sociologische) tijd is Marc Elchardus, de nieuwe hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociologie. Hij is sedert het ontstaan van het Tijdschrift lid van de redactie en dus vergroeid met onze tradities. Kris Deschouwer zal hem bijstaan als redactiesecretaris. Beiden werken aan de Vrije Universiteit Brussel. De rondgang in de Vlaamse Universiteiten wordt dus voortgezet; het interuniversitaire karakter van het Tijdschrift is minder dan ooit een loze kreet.

Ik wil bij dit laatste ten geleide iedereen danken die zich heeft ingezet voor het Tijdschrift tijdens mijn hoofdredacteurschap: de Raad van Beheer, de redactie en in het bijzonder de redactiesecretaris Erik Henderickx; de mensen op de Universiteit Antwerpen die het vele (en soms halsbrekende) tikwerk verzorgd hebben; en last but not least Hilde Van Meerbeeck die de administratie zo zorgvuldig heeft bijgehouden.

Jan Vranken.

