

## INLEIDING

# Ter inleiding op de rede van Bourdieu

## Symposium over Bourdieus Lof van de Sociologie

Tien jaar geleden overleed de vermaarde Franse socioloog Pierre Bourdieu. Om dat moment te markeren drukken we hier een voorheen ongepubliceerde tekst van Bourdieu af: de rede die hij uitsprak op 7 december 1993 ter gelegenheid van de overhandiging van de Gouden Medaille van het Centre National de la Recherche Scientifique, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Frankrijk. De tekst van de rede is ons aangeboden door Loïc Wacquant, samen met diens reflectie over het oeuvre van Bourdieu. Loïc Wacquant is voormalig student en co-auteur van Bourdieu. Hij bespreekt de rede tegen de achtergrond van het werk van Bourdieu en analyseert de receptie. In zijn bespiegeling gaat Willem Schinkel specifiek in op de rol van reflexiviteit in het werk van Bourdieu. De tekst van Loïc Wacquant en de rede van Bourdieu worden in de loop van 2013 wereldwijd in diverse sociologische tijdschriften afgedrukt. De publicatie in *Sociologie* maakt aldus deel uit van een mondiaal sociologisch eerbetoon aan Pierre Bourdieu.