

den arm van den h. L. De Bruyn verscheen op het balkon en een krachtige Vlaamsche Leeuw aangeheven werd. Zoo eindigde die prachtige herfstdag, die een triomfdag heeten mag voor de inrichters van deze schoone hulde aan Vlaanderens grootste folklorist Alf. De Cock.

Ten slotte nog een woord van dank aan de hh. Cl. Tréfois, J. De Raedt en Vijverman, aan het plaatselijk komiteit van Denderleeuw, aan den Provincialen Raad van Oost-Vlaanderen, aan de gemeenteraden van Denderleeuw, Herdersem en Antwerpen, aan al degenen, die bijdroegen, 'tzij geldelijk, 'tzij door de daad tot het welslagen van die hulde en vooral aan de Vlaamsche pers, die bereidwillig en krachtdadig het komiteit bijstond in zijn propaganda.

Een Anekdootje over Alf. De Cock.

De h. P. Van den Broeck, ons medelid uit Hamme, deelt ons volgend anekdootje mee, dat hij vernomen heeft van een betrouwbare persoon, uit de naaste omgeving van De Cock.

Het was ten tijde, dat de h. Gr..... hoofdopziener was te Aalst. Op een driemaandelijksche onderwijzersvergadering had gezegde heer hoofdopziener de critiek gemaakt van een les in het metriek stelsel en daarbij eenige dwaasheden verteld over Simon Stevin, den beroemden Brugschen wiskundige, Alf. De Cock luisterde aandachtig en zweeg.

's Anderendaags zond hij den h. Gr..... zijn werkje over Simon Stevin, uitgegeven door het Willemsfonds, waarin hij de punten had aangeteekend, waarover de h. Hoofdopziener was mis geweest.

Naderhand verklaarde de h. Gr..... op een conferentie, dat hij niet wist, dat hij zulke bekwame onderwijzers als Alf. De Cock onder zijn gebied had.

Tableau !