

*Van Nuffel(P). - Onze eerste Teekenschool. - Aalst, Van den Broeck-Jacobs en Zoon, 1928, 15 blz., prijs 1,5 fr.*

Een degelijke brochure over de eerste Aalstersche teekenschool, waarvan voor het eerst melding wordt gemaakt ten jare 1777 en die verviel met het aanbreken van de Fransche Omwenteling. Allerlei wetenswaardigheden over den stichter van deze instelling, J.-B. Gillis (Antwerpen 1751-Aalst 1807,) over dezes familie, alsook over eenige laureaten der teekenschool worden meegedeeld. Een lijst der afgestorven bestuurders en leeraars der huidige teekenschool (heringericht in 1805) sluit het werk.

F. V. E.

---

## **Personalia - Huldebetoon aan Prof. Dr J. Vercoullie.**

Zondag 13<sup>er</sup> Mei, om 12 uur, had in de Aula van de Gentsche Universiteit het huldebetoon ter eere van Prof. Dr J. Vercoullie plaats, bij gelegenheid van zijn emeritaat.

De Bond heeft er aan gehouden deel te nemen aan die welverdiende hulde aan lid Prof. Vercoullie, den grootmeester van de Nederlandsche taalkunde en den verlichten bevorderaar van de folklore in Vlaanderen, en was officiëel vertegenwoordigd door den voorzitter, Prof. Dr P. De Keyser. Op het feestmaal, dat plaatsgreep in het Posthotel, deed onze voorzitter uitschijnen, wat de Vlaamsche folkloristen aan den gevierde te danken hebben, aan wien ook, namens den Bond, een diploma, prachtig geteekend door Cl. Trefois, aangeboden werd. Het diploma draagt volgend opschrift :

“ Prof. Dr Jozef Vercoullie, den taalgeleerde en folklorist, bij de viering van zijn zeventigsten verjaardag, heil en zegen toegewenscht door den Bond van Oostvlaamsche Folkloristen.

Gent, den 13 Mei 1928. „

Moge Prof. J. Vercoullie nog lange jaren zijn onvermoeibare bedrijvigheid en zijn uitgebreide kundigheden ten dienste stellen van de Nederlandsche taal en volkskunde, tot groot heil van de Vlaamsche wetenschap en van ons volk !

---