

Boekbesprekingen.

Ons Heilig Voorgeslacht, door P. Van Nuffel, (Uitg. Vanden Broeck-Jacobs en Zoon. Aalst).

Onder den titel : *Ons Heilig Voorgeslacht*, verhaalt voor het volk de vruchtbare Aalstersche geschiedschrijver P. Van Nuffel, de geschiedenis van de heilige familie van Witger, burchtheer van Ham (Herdersem), echtgenoot van de heilige Amelberga en vader van de heiligen Reneldis, Emebertus en Gudula. Schrijver heeft uit de beste bronnen geput. De bekende legenden aangaande de heilige Gudula treffen wij aan in dit werk, dat warm aanbevolen wordt.

Kwâjongen of de lustige Folklore mijner Guitenjaren, door Dr W. Broeckaert, (Uitgeverij "Regenboog", Van Daelstr., Antwerpen-Borgerhout, 1926, 2^e uitgave, prijs 12 fr.)

Wij moeten Dr W. Broeckaert dankbaar zijn, in deze auto-biographie zooveel folkloristisch materiaal uit de vergetelheid gered te hebben. Geheel het leven van den Wetterschen guit, een veertigtal jaren geleden, wordt in dit aantrekkelijk boek omstandig en op humoristische wijze beschreven. De folklorist zal er een schat in vinden van kinderspelen — binnen en buiten de school — gezegden en spreekwijzen, rijmpjes, gewoonten, overleveringen, beschrijvingen van Wettersche typen, want niet alleenlijk het kinderleven wordt in dit werk beschreven, maar wij krijgen ook een algemeen overzicht van de folklore van 's schrijvers geboortedorp in al haar uitingen. Vooral de Oostvlamingen zullen hier dus hun gading vinden. Ongelukkig ontsieren veel zetfouten den tekst van dit anders zoo eigenaardig boek.

F. V. E.

MEDEDEELING : De folklore-tentoonstelling, tegen December a. s. aangekondigd, is uitgesteld tot Paschen, daar het oudheidkundig museum der Lange Steenstraat nog niet gansch ontruimd is. Deze tentoonstelling beoogt een algemeen overzicht der winter- en lentevermaken (kinderspelen en volksvermaken). De leden, die voorwerpen, die daarmee in betrekking staan, bezitten, worden verzocht den sekretaris te verwittigen en ze in bruikleen te schenken.