

Albrecht Rodenbach, lid van de Zuidnederlandse

door

GILBERT DEGROOTE

Onlangs vond ik in een stapeltje 19de-eeuwse documenten over ons genootschap een exemplaar van een gedrukte uitnodiging, die in december 1879 aan de leden van de *Zuidnederlandse Maatschappij van Taalkunde* werd gezonden.

Ze werden verzocht de vergadering van zondag 11 januari 1880 bij te wonen, om 11 uur, „in het hotel *Het Gulden Peerd* (Begijnenstraat) te Mechelen”. De toenmalige voorzitter, J. F. J. Heremans en secretaris, J. Bols, ondertekenden deze uitnodiging „met broederlijke hoogachting”.

Merkwaardig voor ons verband is, dat onder het vijfde punt van de agenda: „benoeming van nieuwe leden der Maatschappij” de naam Albrecht Rodenbach voorkomt met als motivering van de voordracht: „schrijver van *Eerste Gedichten* (Rouselare 1878) en van *Gudrun* (Gent 1879)”. Hij werd voorgesteld door de Leuvense hoogleraar P. Willems – de latere voorzitter van de Zuidnederlandse. P. Willems stelde tevens nog een andere kandidaat voor: Pol De Mont „schrijver van *Waarheid en Leven* (Brugge 1877), van *Jongelingsleven* (Leuven 1879) en van *Rijzende Sterren* (Rouselare 1879)”.

De voordracht van deze twee nieuwe kandidaat-leden werd, naar een toenmalige gewoonte, door een dringende „aanbeveling” gevolgd: „Het wordt de leden ten strengste aanbevolen de namen der kandidaten geheim te houden, en ze vooral aan de drukpers niet mede te delen”.

Het feit dat beide begaafde jonge auteurs toen lid werden van de Zuidnederlandse is in de literatuur over hen niet onbekend¹. We hebben enkel willen herinneren aan het lidmaatschap, vooral van eerstgenoemde, aan de hand van de hierboven omschreven uitnodiging, die voor onze huidige leden ongetwijfeld een curiosum is. Een eeuw later, in het jaar dat ook zijn naam draagt, heeft de Zuidnederlandse Albrecht Rodenbach op passende wijze herdacht.

1. Vgl. b.v. R. VERVLiet in *Encyclopedie van de Vlaamse Beweging*. Uitgeverij Lannoo, Tielt-Amsterdam, 1975, II, bl. 975.