

IN MEMORIAM

Marie Koenen, dr.h.c.

18-1-1879 - 11 juli 1959

DOOR

Jef NOTERMANS
lid der Maatschappij

Op de zonnige zomerdag die in Vlaanderen gewijd was aan de victorieijke Guldensporenslagherdenking, en op welke dag Maastricht de laaiende geestdrift aanschouwde bij de feestelijke ontvangst van Koning Boudewijn, Koningin Juliana en Prins Bernhard, lag ons diep betreurd medelid der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Marie Koenen, op het sterfbed.

'n Fijngevoelige schrijfster van romans, novellen en gedichten is van ons heengegaan. Wij gedenken haar met weemoed, hoe zij de vruchtbare pen voor altijd heeft neergelegd, en zij alleen onder ons vertoeft met haar letterkundige nalatenschap, gewijd aan Vlaanderen, Limburg, Bretagne, Brabant, Gelderland, de Noorse landen enz.

Voor de wijze waarop zij ons volk nader bracht tot het Merovingisch en Karolingisch tijdperk ; voor de hulde aan Hendrik van Veldeke in 1912, en kort voor haar dood, voor de vereeuwiging van Maria van Bourgondië en andere figuren, kunnen wij slechts erkentelijk zijn.

Om de klankrijke dichtkunst brengen wij haar ons saluut.

Marie Koenen, die door haar literair oeuvre duizenden schoonheid en opbeuring heeft geschonken, wensen wij, sprekend in haar geest, toe :

« Heer geef haar, na 'n leven van zestigjarige arbeid,
de eeuwige rust.
Et lux perpetua luceat ei.
Requiescat in pace. Amen.