

IN MEMORIAM PROFESSOR SIEGFRIED DE LAET

IN MEMORIAM PROFESSOR SIEGFRIED DE LAET (1914-1999)

Door Baron van Caenegem
Voorzitter

Op 13 mei 1999 is onze ere-voorzitter, Professor Siegfried, Jan, Leo De Laet, overleden.

Hij was geboren te Gent op 15 juni 1914. Met hem verdwijnt één van onze eminentste en actiefste bestuursleden, aan wie de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent zeer veel verschuldigd is. Hij was haar secretaris-penningmeester van 1944 tot 1954, volgde in 1973 Henri Nowé op als ondervoorzitter en in 1974 Hans van Werveke als voorzitter. In 1990 legde hij deze functie neer en werd ere-voorzitter.



Professor De Laet was een geleerde met wereldfaam. In 1937 werd hij aan de Gentse Universiteit doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, groep klassieke filologie, in 1943 assistent en in 1947 docent (steeds in de faculteit Letteren en Wijsbegeerte). In 1951 werd hij gewoon hoogleraar en in 1966 titularis van de leerstoel voor de archeologie in West-Europa. In 1984 werd hij gewoon hoogleraar emeritus.

Zijn vroegste publicaties betroffen de Romeinse geschiedenis, maar in de loop der jaren verplaatste zijn belangstelling zich naar de archeologie en de prehistorie. Het is op dat terrein dat hij wereldberoemd werd, getuige zijn leiding over dl. I van de Unesco *History of Humanity*.

Onder zijn ontelbare activiteiten in de schoot van binnen- en buitenlandse geleerde genootschappen en organisaties volstaan we hier met de vermelding van zijn vooraanstaande rol in de International Council for Philosophy and Humanistic Studies van de Unesco.

Zijn standaardwerk over de *Archeologie en haar Problemen* verscheen in acht talen. Zijn internationale wetenschappelijke activiteit verhinderde niet dat hij zich steeds ten volle inzette voor de bloei van onze Maatschappij. Hij nam trouw en stipt deel aan de bestuursvergaderingen, publiceerde heel wat bijdragen in de reeksen van de Maatschappij, nam zeer verdienstelijke initiatieven - onder meer in verband met de excursies naar archeologische sites en de bezoeken aan Gentse monumenten - en volgde de financiële toestand, die soms beroerd was, op de voet. Onze zeer geapprecieerde Nieuwsbrief was ook aan zijn initiatief te danken.

Onze overleden ere-voorzitter was een dynamische en gedreven man, wiens levenskracht en optimisme onuitputtelijk leken. De leden van de Maatschappij zullen hem en zijn grote verdiensten voor hun genootschap steeds warm blijven gedenken.