

Slotwoord van de Voorzitter van de Commissie

Geachte Vergadering,

Nogmaals dank ik de achtereenvolgende sprekers, die het korte, maar wel gevulde verleden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie voor ons hebben opgeroepen.

Mijn slotwoord moge zich beperken tot de wens dat in de jaren die thans volgen, onze Commissie even degelijk en nuttig werk zal mogen verrichten, en zich aldus de eer verder waardig betonen die haar vandaag werd bewezen. In dit tijdperk van atoomenergie, meer dan ooit tevoren, is het van belang dat de beoefenaars van de geesteswetenschappen niet versagen, en dat zij rustig en dapper doorgaan met naast en boven de materiële zijden van dit leven, de geestelijke belangen en belangstelling hoog te houden. Geen vakken zijn overigens zo algemeen menselijk, zo uitnemend geschikt als de onze om de mensen te wijzen op datgene wat hen verenigt.

De zitting is geheven.
