

PARELTJES UIT HET BEGIJNHOF

Verzameld door Hans Dousselaere in de DSMG collectie Vliegende
Bladen Gent, Begijnhof, Sint-Amandsberg



Afb. 1. 'Doet de rijken betalen': waar hebben we dat nog gehoord? De kommunistische partij stelde in Gent nooit veel voor, maar hun voorman in die tijd, Ferdinand Minnaert, bracht het tot gemeenteraadslid en zelfs senator. Hij was blijkbaar een goede redenaar en turnkampioen. Dat laatste zou verklaren hoe hij de concentratiekampen van Breendonk en Mauthausen kon overleven. Propagandafolder uit 1937.

HUISVROUWEN!

- Het bevroren ossenvlees is goedkoper dan het vers ossenvlees.
- Het is dikwijls van betere hoedanigheid.

KOOPT DUS BEVROREN VLEES.
 Maar vergeet niet het te ontdooien.
 Hoe wordt dit gedaan?

- Koopt uw bevroren vlees een dag voor de bereiding; indien dit onmogelijk is, koopt het dan enkele uren te voren:
- Laat het op een schotel rusten;
- Verwijder het water dat er uitgelopen is vóór de bereiding.

U zult het aldus al zijn smaak teruggeschonken hebben



**NATIONAAL
 STRIJDCOMITE
 TEGEN HET
 DUUR LEVEN**

Afb. 2. Diepgevroren vlees: 'het van het' in 1954. Vooral niet vergeten ONTDOOIEN!
 Bemerk de krijgshaftige taal: W.O. II lag nog vers in het geheugen.

VOORWAARDEN.

De kostgangers betalen jaarlijks 3000 fr.

Het kostgeld wordt bij termijn en op voorhand betaald: 1000 fr. per termijn.

De kostgangers moeten medebrengen :

1. Een matras lengte 1.80 m.; breedte: 0,80 m. — een peluw, hoofdkussen, lakens, sargiën, een witte spreij en een slaapkleeid.
2. Handdoeken, servetten, handschoenen, enz.
3. Kruisbeeld, spiegelken, tapijtje, lampet met toebehoorten.
4. Vorket, lepel en een tafelmes.

Al deze voorwerpen behoeven geteekend te zijn met de beginletters van den naam.

Afb. 3. Onder andere 'Het Gesticht van den H. Gregorius' (Sint-Gregorius Instituut, nu Benediktus Poort) aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg gaf jongens uit katholieke gezinnen de mogelijkheid om 'moderne humaniora' te volgen: zonder klassieke talen (Latijn en Grieks). Met internaat. Goedkoop was dat niet en de brave ouders moesten zelf zorgen voor een matras, etc. Hoewel het foldertje geen jaartal draagt, laat de spelling toe het te dateren vóór 1946, vermoedelijk in de jaren 1930.



Afb. 4. Het 'Maison universelle', Veldstraat, baadde in een sfeer van elegante vrolijkheid, zoals te zien op deze ongedateerde reclamekaart. Een dergelijk grafisch mooi verzorgd hebbeding getuigde van luxe en verraadt meteen ook de smaak van de (min of meer) Franssprekende doelgroep.