

GENTSE MEMORIEDAGEN: 8-9-10 DECEMBER

8 December 1320

Dood van Nicolas, de 48e Abt van de St-Baafsabdij. Hij vervulde deze functie van 1311 tot 1320.

Zijn ware naam was De Jonghe.

8 December 1448:

De Rederijkerskamer “De Fonteyne” wordt erkend door het Gents Magistraat.

8 December 1810

Dood van Pierre Joseph Tiberghien.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2005 - N2 6 - pp.395-396

8 December 1818

Plotseling overlijden van Jean-Baptiste Pisson in zijn huis in de Drabstraat. Hij werd hier geboren op 21 maart 1763.

Deze architect zou bekend blijven voor zijn mooie realisaties en berucht voor zijn ongelooflijke verminkingen. Of hoe een bekwame architect ineens volledig kan ontsporen.

Zijn ouders konden hem niet laten studeren en hij ging in de leer bij een timmerman. De knaap vertoonde evenwel veel talent voor tekenen en had het geluk in Ridder Dons de Lovendegem een beschermheer te vinden die zijn studies aan onze Academie bekostigde. Pisson beschaamde het in hem gestelde vertrouwen niet en in 1786 behaalde hij de Grote Prijs voor Architectuur. Het succes laat niet lang op zich wachten en de ene opdracht volgt op de andere. Hij verrijkt Gent met heel wat prachtige herenhuizen waarvan meerdere, helaas, inmiddels gesloopt werden zoals bvb. het Hotel de Meulenaere op de Nederkouter. Verder bouwde hij talrijke zogenaamde “hotels” op de Vlasmarkt, de Kouter, de Recollettenlei, het Koophandelsplein. Hij is inmiddels stadsarchitect geworden. Hij restaureert het Kasteel van Ooidonck en maakt plans voor de nieuwe Kortrijkse- en Keizerpoort. Hij ontpopt zich verder als tuinarchitect en ontwerpt de Kruidtuin in de hovingen van de gewezen Baudeloo-abdij.

En dan gebeurt het onbegrijpelijke: in 1803 zou Napoleon, vergezeld van Joséphine, naar Gent komen. Het Stadsbestuur besluit het Stadhuis wat te laten opknappen. Pisson zet zich onmiddellijk aan het werk: de buitentrap op de Hoogpoort wordt afgebroken en de Pacificatiezaal “gemoderniseerd”. U ziet het, die plaag die al zo veel van onze historische monumenten gedegradeerd heeft, bestond toen ook al. De schouwmantel wordt er weggenomen, de gebeeldhouwde vakken worden effen gemaakt, een derde van de gotische vensters worden gestopt, de prachtige eikenbalkezoldering wordt bedekt met overpleisterd latwerk. De Kapel van de Keure wordt verwoest. Hij laat een enorm gat in de muur kappen om een dubbele trap te plaatsen die leidt naar de Troonzaal, een trap die notabene “versierd” werd met Egyptische kolommen. De Troonzaal krijgt ook een beurt met een reeks spiegelvensters tegen de binnenmuur. Dat was de eerste fase van het onbegrijpelijk vandalisme van Pisson.

De 2^e fase volgde 7 jaar later toen Napoleon hier in 1810 opnieuw verscheen, deze keer met Marie-Louise. Nu werden de vensters op de Botermarkt herschapen tot ingangdeur en er werd een ronde trap vóór gebouwd. Misschien een kleine excuse voor Pisson: iedereen vond het zeer mooi en de pers had lovende woorden voor de “embelissementen” van ons Stadhuis.

In 1869 kreeg Adolphe Pauli de opdracht de enorme schade te herstellen in de vroegere trant. Een opdracht die hij zeer zorgvuldig zou uitvoeren, maar die 20 jaar werk zou vergen.

9 December 1872

Dood van Auguste Van Lokeren.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 209 - N^o - pp. 210-211

9 December 1872

De Vismijn brandt af.

9 December 1934

Plechtige opening van het lokaal van de U.F.A.C. op het Van Arteveldeplein. Als ons geheugen ons niet te veel in de steek laat, stond dat voor “Union des Fraternelles de l’Armée de Campagne”.



De originele gevel van de Vismijn die in 1872 afbrandde.

10 December 1460

Dood te Parijs van Guillaume 2, de 56e Abt van de St-Baafsabdij.
Vervulde deze functie van 1418 tot 1454.
Ware naam: Willem Van Bossuyt.
Werd door de Paus afgezet.

10 December 1632

Marie de Médicic komt aan in Gent.
Na haar vlucht uit Frankrijk verbleef zij 5 maanden in het Prinsenhof.

10 December 1796

De Commissarissen van de Republikeinen dringen binnen in het klooster en de kerk der Recolletten. De gelovigen worden uit de kerk gedreven en de kloosterlingen in hun klooster geconsigneerd.

10 December 1798

Du Bosch laat “l'écrasement final” van de boeren te Hasselt vieren.

10 December 1832

Geboorte van Mgr. Stillemans.
Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2009 - N° 6 - p.456

10 December 1838

De pas opgerichte “Société des Concerts du Casino” geeft zijn eerste concert

10 December 1856

Geboortevan Gustaaf Eylenbosch.
Deze typograaf stichtte, samen met Arthur Verhaegen het dagblad “Het Volk”.
Hij woonde in het Huidevetterken en het is daar dat de eerste nummers van “Het Volk” gedrukt werden.
Gemeenteraadslid van 1896 tot 1911, Schepen in 1910, Volksvertegenwoordiger van 1902 tot 1904, Senator in 1922.
Dood op 17 September 1939.

Op 26 Juni 1954 werd een gedenkplaat ter zijner ere onthuld op het Schepen Eylenboschplein.

10 December 1862

Eerste opvoering in Gent van “Rigoletto”.

10 December 1865

Dood van Leopold I.

Zie ook “Ghendtsche Tydinghen” - 2001 - N° 3 - pp. 179-180

10 December 1872

Geboorte van Emiel Andelhof.

Dood op 11 Maart 1942.

Deze folklorist is de auteur van het boek “Galerij van Gentsche Typen”. Hij werd opgevoed door zijn tantes. Lagere school bij de Apostolinen in de St-Pietersnieuwstraat, daarna naar St-Lievens.

Op zijn 17e werd hij leerling behanger en zou 4 jaar in dit vak blijven. Bleef lessen volgen aan de Stadsavondschool waar hij Pol Anri als leraar had.

Werd bediende in het “Volksbelang” en werkte daarna 36 jaar in een lucifers-fabriek.

Gedurende vele jaren was hij schatbewaarder en vaandeldrager van “De Fonteyne”.

10 December 1915

Geboorte van Albert Brysse, anders gezegd “de Man van de Muije”.

Hoeveel voordrachten hij over dit, zijn geliefd onderwerp, gegeven heeft zal wel niet te tellen zijn. Zijn succes bij een dankbaar publiek was steeds verzekerd; hij kon het dan ook op een zeer boeiende manier uitleggen.

Hij was gedurende 44 jaar leraar Frans aan het St-Barbaracollege.

Hij stierf op 19 Oktober 2011, bijna 96 jaar oud. Tot kort voor zijn dood trok hij nog regelmatig naar de St-Baafskathedraal waar hij steeds met veel plezier en enthousiasme uitleg over het Lam Gods verstreekte aan de toeristen.



Albert Brysse. 1915-2011.

10 December 1918

De Gemeenteraad beslist volgende nieuwe straatnamen te geven: Braunplein en Eduard Anseeleplein.

10 December 1950

Inhuldiging door Schepen Verhelst van het op de Hofbouwlaan overgebracht Museum voor de Geschiedenis der Wetenschappen.

Hugo Collumbien