

HET KRONIEKJE VAN EEN OUDE GENTENAAR

Vandaag met de R.

Rammelkasse: wordt gezegd van iets dat erg versleten is, een auto, een piano, etc.

Râope: raap. In iemand zijn râope schijte. = hem ongemak aandoen.

Raske de Piek: dievenras.

Râon: iemand die niet deugt, een gemene kerel.

Rabie: dief.

Reenûure: rainure (groef).

Reesonâobel: redelijk.

Reesoneere: redeneren.

Râoke: een hark.

Rammenast: een radijs.

Rammel: slaag. Rammel krijgen.

Rancûune: wrok. Op het einde van een twist, een hoge woordenwisseling, zegt men vaak “sans rancune”, anders gezegd: ‘t is vergeten, wij blijven vrienden.

Rangeere: ordenen.

Ransel: schooltas. Oorspronkelijk rugtas van een soldaat.

Râopeschelle: vroeger, een stijve col.

Rappeleere: herinneren.

Ratatoe: soldatenkost.

Rattestirt: een kleine, puntige ronde vijl.

Rebbe: rib. Da blijfd an mijn rebbe hange. Dat doet geen deugd, dat zal ik niet vlug vergeten.

Rebu: afval.

Reediegeere: opstellen.

Refuzeere: weigeren.

Reedeingote: lange jas. Vervorming van het Engles “riding coat”.

Reegatte: Bûutsesvâorijnge.

Remarke: opmerking.

Renneweere: ruïneren.

Renon: in het kaartspel, een ontbrekende kleur. Wanneer men bij het delen der kaarten bvb. geen enkele harten krijgt, kan men achteraf zeggen: “k âo ne

- renon in d'hertens”
- Repoo:** rust, pauze.
- Respekteere:** eerbiedigen.
- Renonceere:** verzaken aan.
- Retaar:** “diene trein hao weere veel retaar”.
- Retritte:** retraite.
- Rèw:** rauw.
- Reveilde:** wekker “réveille”.
- Rietepetiete:** kan verscheidene betekenissen hebben = “hij krijgt de rietepetiete” = hij wordt erg zenuwachtig. “Sebiet krijgt” hij de rietepetiete” = gaat hij zich erg kwaad maken.
- Rijjer:** mannetje van een konijn. Wanneer men van een persoon zegt dat hij zeer mager is, antwoordt deze vaak door te zeggen: “ne goeie rijjer ès nûut nie vet”.
- Rijkoker:** schommel.
- Rijkûurde:** een veter.
- Rijspapgat:** een dik achterste. Zo wat een eeuw geleden trokken veel Gentenaars naar Noord-Frankrijk om werk te vinden. Zo kwam een groep Gentenaars regelmatig samen in hun stamcafé in Rijsel. De waardin was een vrouw met een zeer genereus achterwerk. Het braaf mens verstond geen woord Vlaams. Dat was een buitenkansje voor die Gentse “lollekeshieres: ze zegden haar, we gaan u een liedje leren, waarmee gij zeer veel succes zult hebben bij al uw Vlaamse klanten. Dat wilde zij best doen om het cliënteel te plezieren, zo kwam het dat zij iedere avond een daverend succes kende met wat zij zong, namelijk “Wie zoet er mij nie wille, mee mijn dikke vette bille, mee mijn rijspapgat, mee mijn rijspapgat”. Die dame was daar zeer gelukkig mee, maar heeft nooit geweten wat zij zong.
- Rijspapgilee:** een wit gilet.
- Romaties:** rheuma.
- Rond Punt:** Hippoliet Lippensplein.
- Rosbuuf:** Roastbeef.

Hugo Collumbien