

## **GENTSE MEMORIEDAGEN: 3-4 DECEMBER**

### **3 December 1339**

Verdrag bij hetwelk Vlaanderen en Brabant zich verenigen tegen elke aanval-  
ler.

### **3 December 1578**

Willem van Oranje woont in het gewezen klooster van de O.L.V. Broers een  
preek bij die gehouden werd door zijn hofpredikant Thomas van Thielt.

### **3 December 1580**

De Kapel van St-Jan-ten-Dulle wordt, samen met een aanpalend stuk grond,  
openbaar verkocht door de Calvinisten.

### **3 December 1583**

De 66-jarige Hembyze trouwt in het Hof van Wackene met de jonge Anna van  
Heurne. Zie ook "Ghendtsche Tydinghen" - 2004 - N° 5 - pp. 329-330.

### **3 December 1592**

Dood in de Abdij van St-Vaast van Alexander Farnèse.  
Zie ook "Ghendtsche Tydinghen" - 2007 - N° 2 - p. 105

### **3 December 1763**

Executie op de Vrijdagmarkt van Mast en Danneels.  
Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2009 - N° 5 - pp. 374-375

### **3 December 1833**

Dood van Jean-Baptiste Van de Cappelle, Sr,  
Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2009 - N° 5 - p. 366

### **3 December 1897**

Dood van Edmond Van Beveren.  
Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2005 - N° 5 - pp. 342-343

### 3 December 1901

Geboorte in het Heilig Geeststraatje van Albert De Frenne, waar zijn vader een papierhandel had. De jongste van een gezin van 6 kinderen, stierf zijn moeder toen hij 18 maanden oud was. De kinderen werden verspreid onder de familie.

Hij liep school in de Van Monckhovenstraat en ging daarna naar de “English Club”.

In 1919 ging hij werken in de “Banque de Flandre”.

Van 1925 tot 1929 was hij Handelsdirecteur van een textielbedrijf, maar keerde daarna terug naar de Bank.



Albert De Frenne - 1901-1979.

In 1965 werd hij gepensioneerd door de inmiddels geworden “Banque de la Société Générale” Hij had het daar gebracht tot hoofdgevolmachtigde en Hoofdinspecteur.

Hij had ook toneelschool gevolgd en revues gemaakt en gespeeld voor het Bankpersoneel toen hij in het Bestuur kwam van de “Melomanen”.

Hij stichtte er de “De Gruyter-wedstrijden voor Jeugd”.

(Declamatie en taalzuiverheid.)

Dood in het A.Z. na een zware operatie op 25 Februari 1979.

### **3 December 1959**

Dood van Gabriël Celis.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2008 - N° 3 - pp. 182-183

### **4 December 1752**

Geboorte van Guillaume Faipoult.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2009 - N° 2 - pp. 143-144

### **4 December 1808**

De nieuwe Kortrijkse Poort wordt plechtig geopend door de Prefect van het Schelde-Departement Baron d'Houdetot.

### **4 December 1827**

Het eerste zeeschip vaart het Kanaal van Terneuzen op. Het is de Hamburgse "Harmonie" met een lading Franse wijn.

### **4 December 1838**

Dood van Emmanuel Franciscus Helias d'Huddeghem, Heer van Vliendergem.

Hij werd hier geboren op 7 Januari 1762.

Hij behoorde tot die groep van notabelen die in hun tijd een belangrijke rol speelden in het politiek leven in Gent en waarvan nu, nauwelijks iemand zich de naam herinnert.

Hij stamde uit een adellijk geslacht, het lag dus voor de hand dat hij opgevoed werd in een conservatieve en streng katholieke traditie.

Na het College der Augustijnen gaat hij studeren in Leuven en behaalt er in 1783 de graad van Licentiaat in de Rechten. Hij laat zich als advocaat inschrijven bij de Raad van Vlaanderen.

Zijn politieke loopbaan begint tijdens de Brabantse Omwenteling. Hij behoort tot de Statisten en wordt achtereenvolgens Schepen van Ghedeele en Schepen van de Keure.

Wanneer de Oostenrijkers terugkomen is hij Schepen af.

Bij de eerste Franse inval maakt hij, als vertegenwoordiger van de St-Jansparochie, deel uit van "49 Borgers" die de verkiezingen moeten voorbereiden.

Bij de 2e Oostenrijkse Restauratie is hij belast met de inning van de pachtgelden van de Oostenrijkse bezittingen.

Wanneer de Fransen hier opnieuw staan in 1794 vlucht hij naar Holland, maar

komt een jaar later toch terug om niet beschouwd te worden als "émigré" met alle nadelige gevolgen vandien. Hij krijgt onmiddellijk moeilijkheden met de beruchte Du Bosch die hem laat vervolgen omdat hij bij zijn vlucht 15.000 Brabantse guldens had meegenomen. In 1798 wordt hij overgebracht naar Parijs en er in "Le Temple" gevangen gezet. Het jaar nadien wordt hij evenwel vrijgelaten.

Hij gaat zich dan als advocaat vestigen in Heusden waar hij in 1802 toch zijn benoeming aanvaardt als gemeenteraadslid.

Na het definitief vertrek van de Fransen gaat hij weer actief deelnemen aan de politiek. Hij komt terug in de Gemeenteraad, verlaat deze om deel uit te maken van de Deputatie van Oost-Vlaanderen om er te eindigen als Gouverneur ad interim.

Zijn houding werd altijd bepaald door zijn strenge katholieke opvoeding. Hij had nauwe banden met het Bisdom. Zijn zoon Emmanuel (het flauwe grapje van vader en zoon met dezelfde voornaam) was een der 2 leiders van de opstandige seminaristen, zijn zoon Ferdinand trad in bij de Jezuïeten en zijn zoon Idesbald werd kanunnik van het St-Baafskapittel. Zijn dochter Pauline trad in in het Engels klooster in Brugge.

Hij had 4 zonen en 3 dochters. Zijn zoon Robert was gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger.

Hij kantte zich altijd tegen staatsbemoeienissen op het religieus vlak.

Een tegenstrever beschreef hem als "imbu des principes exagérés de l'Ultramontanisme."

#### **4 December 1862**

Geboorte van Constant Montald.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2008 - N° 1 - pp. 56-57

Hugo Collumbien