

## HET KRONIEKJE VAN EEN OUDE GENTENAAR

### Vandaag met de O

Obligâose: Verplichting.

Obstâokol: Hindernis.

Okupâose: Bezigheid.

Oliekoeke: Smoutebol.

Oliepulle: Dronkaard.

Olluizekes: Papaverbollen. Men liet daar de wiegenkinderen aan zuigen om ze te kalmeren.

Omber: Schaduw.

Omâolijng: Geldinzameling, meestal voor een goed doel.

Omklîen: Uitkleden. Ge moet eu nie omklîen veur dadde slâope gâot. Geen geld of goederen uitdelen vooraleer men dood gaat, men kan het nog nodig hebben.

Oncapâobel: Onbekwaam. Ook Eincapâobel.

Onderduffelen: Warm dekken, onder de dekens kruipen.

Onduleere: Vrêwe gâon bij de coiffeur om ulder hâor te lâote onduleere.

Onbeschoeft: Zonder manieren.

Onpasjënteg: Ongeduldig.

Opfâoze: Iemand iets wijsmaken.

Oprkâome: Opruimen. Ook zich gereed maken om te vertrekken.

Opsmijte: Tossen met een muntstuk: Kope of lette.

Opstâon: Die de nâom hee van vroeg op te stâon mag lange slâope.

Optrekske: Zoals een châtletje op den buiten waar men in de zomer naartoe trekt.

Oorloze: En uurwerk. Ook Arloze.

Oakstruuge: Eksteroog.

Oast: Bijna.

Oasem: Adem.

Okâoze: Een koopje;

Omsteeke: Aansteken.

Opendoender: Blikopener.

Opslûuve: Opstropen, bvb. van een mouw.

Opsulfere: Aansmeren.

Oremus: Wanneer iemand zijn maag luid laat opslaan, zegt men “Oremus Cochon Patrûun van de virkes”

Hugo Collumbien