

---

## **MINDER BEKENDE EN/OF VERDWENEN LOCATIES**

### **DIERENMARKTEN**

#### **Veemarkt. Peerdenmarkt**

In de 16e eeuw was er iedere vrijdag een paardenmarkt op de Koornlei. De Veemarkt, ook wel Peerdenmarkt genaamd, werd in de 16<sup>e</sup> eeuw gedeeltelijk gehouden aan het oostelijk einde van de Koningstraat (de huidige Vlasmarkt), en verder langsheen de huizen van het Sint-Jacobskerkhof tot aan 't Crochtjen (thans café 't Krochtje op de Vlasmarkt).

In Sint-Amandsberg had, vanaf 1540, ieder jaar op negen mei een paardenmarkt plaats op de Antwerpsesteenweg. Een heel grote en bekende markt waar men ook vanuit het buitenland op afkwam om paarden te kopen.

## Varkensmarkt

De varkensmarkt werd gehouden bij 't Crochtjen, vóór het Sint-Jansgodshuis, thans verkoopzaal St.-John tegenover de Sint-Jacobskerk.

## Schaapmarkt

De schaaapmarkt werd iedere vrijdag gehouden in de straat die vroeger Sint-Jansdreef heette en nu Oude Schaaapmarkt. Die markt bestond zeker reeds in de 15e eeuw. De schaaapmarkt werd in de 19e eeuw overgebracht naar de Oude

## Beestenmarkt.



De nieuwe Beestenmarkt vóór 1929 (nog niet overdekt)

## Poeldenmarkt, Pouillemarkt, Kiekenmarkt

Werd gehouden in de smalle straat tussen het stadhuis en het thans verdwenen huizenblok tegenover de Mammelokker.. Iedere week, de dinsdag en de vrijdag, werd er een markt van gevogelte, wild en konijnen gehouden. Van 7 u tot 13 u.

## Konijnenmarkt

In de 17e eeuw kwamen de opkopers van konijnen naar de konijnenmarkt op de Kouter.



Oude Beestenmarkt op zondagmorgen.

## **Vismarkt**

Aanvankelijk op de Groentemarkt, later op het Sint-Veerleplein. Op de vismarkt werden geen levende dieren aangevoerd.

## **Vogelmarkt**

De vogelmarkt of duivenmarkt, waar men behalve vogels ook geiten, konijnen, honden en andere huisdieren te koop aanbood, werd gehouden op zondagmorgen op de Vogelmarkt, hoek Korte Dagsteeg en Brabantdam. Bij de opening van de Nieuwe Beestenmarkt in 1858 werden alle kleinvee en huisdieren overgebracht naar de Oude Beestenmarkt. Enkel de vogels en de vissen bleven op de Vogelmarkt. Verhuisd naar het Laurentplein. Thans gevestigd op de Vrijdagmarkt. Iedere zondagmorgen.

Vermits vogel in het Gents "veugel" is, kan het woord al eens aanleiding geven tot obscene uitdrukkingen.

## **Oude Beestenmarkt**

Vanaf 1629 verhuisde de beestenmarkt naar het oostelijk einde van de Sint-Jacobsnieuwstraat. Op de hoek aan de Nieuwbrug hield men er varkensmarkt. Op het groot langwerpige plein aan de oever van de Nederschelde werden iedere vrijdag kalveren en runderen te koop aangeboden.

Na liet verhuizen van de runderen naar de Nieuwe Beestenmarkt in 1858, bleven enkel nog pluimvee, kleinvee en huisdieren over en werd de markt door de Gentenaars Hondenmarkt genoemd.

Nu zijn ook honden op de markt verboden, maar de naam Hondenmarkt is gebleven. Open iedere zondagmorgen.

## **Nieuwe Beestenmarkt**

Grootste en meest bekende van de Gentse markten.

Sedert 1929 overdekte veemarkt en slachthuis opgetrokken in 1858 op het plein tussen de Kasteellaan en de Schelde. F. Lousbergskaai, op de plaats van het vroegere Spanjaardskasteel.

Gebouwd door architect Louis Roelandt en vermoedelijk afgewerkt door architect A. Pauli. In de jaren 1960 werden nieuwe vleugels aan het slachthuis toegevoegd.

Ik herinner me dat, toen ik in de tweede helft van de jaren 1940 op de Schoolkaai woonde, op de marktdagen al de straten van de hele buurt vol stonden met vrachtwagens van veehouders en dat het er heel druk was. Af en toe brak er eens een stier los... er is er zelfs een in de Schelde gesprongen.

De markt en het slachthuis werden in 1987 gesloten en afgebroken. Op de vrijgekomen ruimte werden sociale appartementen gebouwd en een grote groene ruimte aangelegd.

Sindsdien is er geen veemarkt meer in Gent. De dichtst bijzijnde veemarkt, runderen en paarden, is in Brugge. Hier en daar wordt in Vlaanderen wel nog een jaarlijkse paarden-, schapen- of geitenmarkt gehouden.

#### Literatuur

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Stad Gent. Deel 4 na, 1976.

Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. architectuur. Stad Gent. Noord-Oost. Deel 4 nb, 1979.

E. De Herdt e.a., De Markt, 1988.

Eddy Levis, Van alle markten thuis Twaalf afleveringen in de nummers van Ghendtsche Tydinghen van 1988-1989.

Internet. Google.

Daniël Van Ryssel.

---