

## OUDHEIDKUNDIGE KRONIEK

Op 1 December 1921 publiceerde Alfons Van Werveke in “De Gazette van Gent” volgend artikeltje.

### Onze straatnamen

We waren eerst niet zinnens ons lang met de namen van onze straten bezig te houden. Edoch, daar verschillende lezers aandringen en ons maar steeds den oorsprong van vele namen vragen, die hen en vele andere schijnen belang in te boezemen, moeten we wel wat meer orde in de zaak brengen dan we tot hertoe hebben gedaan.

Als men de namen van de straten rangschikt volgens de soorten, zaken of personen, die ze ons herinneren, stelt men met verwondering vast, dat ze alle soorten van belangrijke onderwerpen voor den geest roepen uit de plaatselijke en zelfs de vaderlandsche geschiedenis.

Men mag zeggen, dat hij, die een en ander weet van de onderwerpen, door onze straatnamen aangeduid, goed de geschiedenis des lands kent en nog andere zaken meer.

Wie heeft de namen aan de straten gegeven? Vóór 1786 van ‘t volk, na dat jaar het gemeentebestuur.

Onder die door het volk gegeven zijn er zeer oude, die geen verandering hebben ondergaan. Als men, bijvoorbeeld, de oudste rekeningen der stad raadpleegt, 1314 en volgende jaren, aldus zes eeuwen oud, dan vindt men er in *Baaisteeg, Boomgaardstraat, Brabantdam, Brabantstraat, Koestraat, Kouter, Korte Kruisstraat, Donkersteeg, Drabstraat, Erpelsteeg, Galgenberg, Ganzendriesch, Groene Briel, Ham, Heilig-Geeststraat, Hoogpoort, Hooiaard, Hooie, Houtbriel, Huidevettershoek, Mere, Meersteeg, Sint-Michielsbrug, Meulestede, Nederkouter, Nieuwbrug, Nieuwland, Onderbergen, Onderstraat, Perkamentsteeg, Peperstraat, Ramen, Reep, Reke, Zandberg, Schipgracht, Stalhof, Steendam, Zuivelsteeg, Veldstraat, Vogelenzang, Vrijdagmarkt, Walpoort, Wellinckstraat.*

Andere namen, 600 jaar geleden, gebruikt: *Bennesteeg* was *Benningsteeg*, *Koornmarkt* - *Koornaard*, *Langemunt* - *Munt*, *Bagattenstraat* - *Pargallenstraat*.

Nog andere zijn zoodanig vervormd, dat ze bijna onherkennelijk zijn geworden: *Kattensteeg* is vervormd tot *Cataloniëstraat*, *Overzetstraat* tot *Heuvelstraat*, *Pussemstraat* tot *Bezemstraat*.

Er zijn zoo waarlijk geestige vervormingen. Wij wijzen op één onder vele: ten jare 1544 werde de meester-metselaar Gillis Coppins belast met het bouwen van een brug over een kleinen waterloop, welke de straat, die thans van de Slijpstraat naar de Chartreuzenlaan loopt, doorkruiste. Van dien tijd af aan heette het volk de brug naar den naam van den ondernemer *Meester-Gillisbrug*. Men vindt dien naam nog in 1622. Maar dan had men reeds den oorsprong van den naam vergeten en men meende dat het hier een heilige gold. Men vindt inderdaad in 1656 *Sint-Gillistbrug*. *Meester Gillis* komt er echter nog voor in 1660 en 1671, maar het einde van de XVIIe eeuw wordt onze metselaar bepaald heilig verklaard en de straat, die over de brug liep, heette en heet nog *Sint-Gillistraat*.

Hadde het volk alleen nog te beslissen over den vorm der straatnamen, dan zou wel den naam van den rechtsgeleerde Frans Laurent heel wel hetzelfde kunnen gebeuren als met dien van den meester metselaar. Wie heeft nog niet hooren zeggen *Sint-Laurentplein* in plaast van *Laurenplein*? Dat is vooral toe te schrijven aan het ontbreken van den voornaam: waarom heeft men niet bepaald dat *Frans-Laurentplein* zou gebruikt worden?

Wij zeiden dat het Gemeenstebestuur de namen aan de straten geeft sedert 1786. 't Is inderdaad alsdan, dat men op de hoeken der straten een plaat met den naam heeft gesteld. Onze stad is naar allen schijn de eerste geweest om zoo iets in te voeren. 't Is ook in 1786 dat men hier begonnen is de huizen te nummeren. Voor de naamplaten en de nummers zijn we de groote hoofdsteden voor geweest: eerst in 1795 begon men daarmede te Berlijn, en Londen, Parijs en Weenen kwamen nog later.

Wat onze eerste naamplaten betreft, die zijn natuurlijk verdwenen. Een enkele echter, op den hoek van het Komijnstraatje, is zooniet van 1786, toch een zeer oude plaat.

A. Van Werveke