
HERDENKINGSDAGEN IN 2008

Wat gebeurde er 25 jaar geleden:

- 8 April 1983: Dood van Leo Wageneire.
16 Mei 1983: Dood van Vina Bovy.
24 Mei 1983: Dood van Broeder Firmin.

50 jaar geleden

- 17 Maart 1958: Dood van Bertha De Vriese.
4 Juli 1958: Dood van Adolf Herckenrath.

75 jaar geleden

- 3 Maart 1933: De Post op de Dierentuinlaan wordt voor het publiek opengesteld.
1 April 1933: Afschaffing van de Nachtwacht.
21 December 1933: Opening van Cinema Rex.

100 jaar geleden

- 10 Maart 1908: Stichting van de “S.A. de l’Exposition Universelle de Gand”.
26 April 1908: Onthulling van het eerste standbeeld van Oswald de Kerckhove de Denterghem.
26 Mei 1908: Eerste proefvlucht van Farman in Gent.
10 Juni 1908: Dood van Professor Victor Deneffe.
22 November 1908: Onthulling van het moment van François Laurent.
26 November 1908: Eerste opvoering in Gent van “Het Lustig Weeuwke”.
24 December 1908: Dood van August Gevaert.
27 December 1908: Dood van Julius De Vigne.

125 jaar geleden

- 5 Januari 1883: Eerste opvoering in Gent van “Les Contes d’Hofmann”.
8 Maart 1883: De Stad koopt het “Toreke” aan.
15 April 1883: Stichting van de “Sport Nautique”.
16 April 1883: Eerste steenlegging van het “Instituut voor Wetenschappen”.
15 September 1883: Dood van Jozef Plateau.
8 November 1883: Het Alyns-Hospice wordt verkocht aan Van Loo-Pickaert.
8 December 1883: Opening van het “Eden Theater” in de Wolleweverskapel.

150 jaar geleden

- 2 Februari 1858: Dood van Hippoliet Lammens.
28 Februari 1858: Geboorte van Alexis Callant.
1 Maart 1858: Eerste optreden in Gent van Wieniawski.
31 Maart 1858: Dood van Professor Mareska.
19 April 1858: Dood van J.J. Steyaert.

- 26 Mei 1858: Stichting van de “Cercle Commercial et Industriel”.
- 18 Juli 1858: Inhuldiging van een gedenkteken op het graf van Joseph Mengal.
- 24 September 1858: Stichting van het muziekkorps van de Kuldere.
- 6 Oktober 1858: Inwijding van de St-Barbarakerk in de Savaanstraat.
- 8 Oktober 1858: Benoeming van August Kekulé tot Professor van Scheikunde aan de Universiteit.
- 13 December 1858: Adolf Dufrane wordt hier als eerste burgerlijk begraven.

175 jaar geleden

- 1 Februari 1833: Metdepenningen verschijnt voor de Krijgsraad.
- 11 Mei 1833: Leopold I brengt een bezoek aan Gent. Het is een fiasco.
- 1 September 1833: Herinrichting van de Nijverheidsschool.
- 12 September 1833: De Jezuiten komen zich vestigen in de Savaanstraat.
- 11 November 1833: Dood van Jan d’Huyvetter.
- 3 december 1833: Dood van Jean-Baptiste Van de Capelle Senior.

200 jaar geleden

- 15 April 1808: Stichting van het eerste “Comité de vaccine”.
- 12 Augustus 1808: Dood van Jean Robert Graham.
- 22 September 1808: Stichting van de “Société Royale des Beaux-Arts”.
- 10 Oktober 1808: Stichting van de “Société Royale d’Agriculture et de Botanique de Gand”.
- 3 November 1808: Aanstelling van Baron d’Houdetot tot Prefect van het Scheldepartement.
- 4 December 1808: De nieuwe Kortrijkse Poort wordt plechtig geopend door de Prefect.

250 jaar geleden

- 17 Februari 1758: Geboorte van Anne-Marie Van Reysschoot.
- 20 September 1758: Ferdinand De Coninck koopt een hotel in de Breydelstraat. Het latere Museum voor Sierkunst.

300 jaar geleden

- 24 Januari 1708: Geboorte van de orgelbouwer Pieter Van Peteghem.
- 5 Juli 1708: Ferdinand della Faille, brigadier bij het Frans leger en gewezen Hoogbaljuw van Gent, bezet bij verrassing Gent dat bezet was door de Engelsen.

350 jaar geleden

- 4 Juni 1658: Don Juan van Oostenrijk II wordt benoemd tot Gouverneur-Generaal.
- 25 Juli 1658: De Abt van de St-Pietersabdij, Amandus Hovelinck, zegent de 3 klokken die Hemony gemaakt heeft voor de St-Niklaaskerk.
- 22 Augustus 1658: Justus Billiet wordt aangesteld als Politiemeester.

450 jaar geleden

- 18 Februari 1558: Dood van Eleonora van Oostenrijk, de oudere zuster van Keizer Karel.
- 21 September 1558: Dood van Keizer Karel.
- 19 Oktober 1558: Dood van Maria van Hongarije, zuster van Keizer Karel.

500 jaar geleden

- 3 Augustus 1508: Dood van Raphaël de Mercatel.

600 jaar geleden:

- 24 Februari 1408: Zware overstromingen in Gent. Men vaart in Overschelde.

800 jaar geleden

- 12 juli 1208: Dood van Boudewijn I, de 39e Abt van de St-Baafsabdij.