
HET ONTSTAAN VAN DE “BOND DER BROOD- EN BANKET- BAKKERS VAN GENT EN OMLIGGENDE”.

De “Bond der Brood- en Banketbakkers van Gent en Omliggende” is ontstaan door de samensmelting van twee verenigingen, nl.:

- “De Vereenigde Bakkers der Stad Gent en Voorgeborchten” gesticht in 1869,
- en - “De Gentsche Bakkersbond”, gesticht in 1911.

De jaren 1907-1911 was een zeer moeilijke periode voor de Gentse bakkers met als voorname oorzaak de ongenadigde strijd tegen de coöperatieven die toen zeer machtig waren. De coöperatieven konden door belangrijke aankopen zeer voordelige prijzen bekomen op de voornaamste grondstoffen nodig voor het vervaardigen van het brood dat toen het voornaamste voedsel was van de arbeider. Machteloos moesten de bakkers toezien hoe de arbeiders, de grootste verbruikers, zich als cliënt lieten inschrijven bij de coöperatieven. Menige discussies werden op de vergaderingen van de bond der “Vereenigde Bakkers der Stad Gent en Voorgeborchten” daarover gehouden. Maar een besluit werd niet genomen, dit tot ontevredenheid van enkele leden. Op 18 november 1910 dienden enkele leden bij het bestuur een voorstel in, dat een verbetering in de droeve toestand bij de bakkers moest brengen. Het bestuur weigerde hier op in te gaan. De toenmalige voorzitter verklaarde dat de leden met hun nieuwe gedachten maar elders moesten gaan om ze uit te werken. Daarop verlieten een groep bakkers de zaal om in een ander lokaal een nieuwe vereniging te stichten onder de benaming “De Gentsche Bakkersbond”, waarvan de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1911. Het voornaamste doel dezer tweede groepering was de bestellingen der voornaamste grondstoffen te verzamelen om alzo voordelige

aankooprijzen te bekomen die een mildering konden brengen in de financiële toestand der leden. De scheiding was een voldongen feit en toen kon niemand voorzien welke moeilijkheden deze scheuring in het leven der Gentsche bakkers ging veroorzaken.

Twee bakkersbonden stonden tegenover mekaar als kat en hond. In al de problemen zoals bloemprijs, broodprijs, loonsbepalingen, forfait enz., kon nooit een algemene maatregel worden getroffen, met als gevolg dat veel nuttige tijd werd verloren. Na de Eerste Wereldoorlog werd “De Landsbond” gesticht, waarbij de beide bakkersbonden werden ingeschreven. Ook het “Provinciaal Verbond van Oost-Vlaanderen” werd uitgebreid, en bij een bestuurswijziging werd De Smet Maurice, toenmalige voorzitter van “De Vereenigde Bakkers der Stad Gent” aangesteld tot ondervoorzitter, en De Paepe Georges, sedert 1938 voorzitter van “De Gentsche Bakkersbond”, aangesteld tot secretaris van dit verbond.

Op die wijze ontstonden de eerste contacten tussen beide voorzitters, en de mogelijkheid om overeen te komen werd vastgesteld. Op 15 mei 1940 werd de overeenkomst bereikt. Dit was het vertrekpunt tot het vormen van één grote vereniging onder de benaming “Bond der Brood- en Banketbakkers van Gent en Omliggende”, met haar zetel in Gent. Het hoofdbestuur werd tijdens een gemeenschappelijke algemene vergadering van 16 oktober 1940 samengesteld. Voorzitter: de Heer Maurice De Smet. Eerste-ondervoorzitter: de Heer Georges De Paepe. Onmiddellijk werd met de organisatie begonnen en met algemene goedkeuring werd beslist tot het oprichten van een vast secretariaat, ten dienste van de leden. Gent werd verdeeld in 12 afdelingen die, evenals de randgemeenten, hun wijkmeester aanstelden waardoor statutair een algemeen bestuur werd gevormd. Om als lid aanvaard te worden moet men tenminste 18 jaar oud zijn.

Het eerste patroonsfeest (St.Aubertus), der vereniging had plaats, december 1940. De 13 december van elk jaar, of de dinsdag daaropvolgend zal voor al de leden een plechtige dank- en zielmis gedaan worden.

Bronnen: Zilveren Jubelfeest 1940-1965, 9 februari 1965. Bond der brood- en banketbakkers van Gent en omliggende aangesloten bij de Koninklijke Landsbond der Belgische Brood- en Banketbakkersbazen.

Roger Tuytschaever



Bond der Brood- en Banketbakkers van Gent en Omliggende.

Foto: 1965 in "Restaurant Nenuphar te Afsnee.

Fotograaf: Roger Tuytschaever - Wondelgemstraat 56 Gent.

Zittend van links naar rechts.

Kesbeke Leo, Vlaamse Kaai Gent - schatbewaarder.

De Paepe Georges, Kortrijksepoortstraat 162 Gent - eerste ondervoorzitter.

De Schinckel Andre, Hundelgemsesteenweg 268 Ledeberg - voorzitter.

Tuytschaever Robert, Tolhuislaan 46 Gent - tweede ondervoorzitter.

Geers Karel, Antwerpsesteenweg 109 St. Amandsberg - secretaris.

Staannd van links naar rechts.

Serryn Victor, Meulestedesteeweg 116 Gent - commissaris.

Mortier Heli, Kortrijksesteenweg 52 Gent - commissaris (voorheen bakkersknecht bij René Tuytschaever op de Tolhuislaan te Gent). Heli was afkomstig van Zomergem.

Coene Edward, Phoenixstraat Gent - ere-schatbewaarder.

Heirbrandt Jules, Mageleinstraat Gent - ere-commissaris.

Cotman F., Hoogstraat 1 St. Amandsberg.

Picavet Firmin, St. Salvatorstraat 18 Gent - hulp-secretaris.

De Smet Marcel, Koningin Astridlaan Gent - hulp-schatbewaarder.

Steyaert Georges, Hekstraat Evergem - commissaris.

De Grauwe Albert, Aalst - aangestelde (geen bakker, secretaris in de Bond).