

**GENTSE MEMORIEDAGEN:  
30-31 AUGUSTUS - 1-2 SEPTEMBER**

**30 Augustus 1523**

Pedro de Gante zet voet aan wal in Mexico.  
Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 1999 - N° 4 - p. 231.

**30 Augustus 1602**

Een geweldige brand vernietigt de toren van de St-Baafskathedraal.  
Het volk schreef die brand toe aan de heksen.  
Aartshertogin Isabella die toen in het Prinsenhof verbleef was toeschouwster.

**30 Augustus 1731**

François de Lorraine komt aan in Gent.  
Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2006 - N° 5 - p. 334.

**30 Augustus 1798**

De St-Michielskerk wordt “Le Temple de la Loi”.

**30 Augustus 1840**

Plechtige opening van de “Franse Theater”.

**30 Augustus 1866**

Geboorte te Gent van George Minne.  
In 1882 werd hij ingeschreven aan de Academie. Hij volgt er lessen van schilderkunst bij Theodoor Canneel. Volgde daarna beeldhouwkunst.  
Gaat op 25-jarige leeftijd naar Parijs en neemt er contact op met Rodin.  
In 1892 trouwt hij met de dochter van Napoleon Destanberg, Josephine.  
In 1895 volgt hij lessen bij Vanderstappen aan de Academie in Brussel.  
In 1897 ging hij in Latem wonen, maar gedurende de Eerste Wereldoorlog week hij uit naar Engeland.

Auteur, onder meer, van het monument aan Georges Rodenbach in het Oud Begijnhof, het praalgraf van Emiel Claus in Astene, het Koningin Astridmonument in Antwerpen en, natuurlijk van de Fontein der Geknielde Jongelingen, door de Gentenaars bedacht met meerdere aangepaste namen. Van 1912 tot 1914 en een korte tijd na 1918 was hij Leraar aan onze Academie.

Toen in 1923 de Oostvlaamse Afdeling van “Natuur- en Stedeschoon” gesticht werd was hij een van de bestuursleden.

Hij stierf op 18 Februari 1941 in Latem.

### **30 Augustus 1927**

Dood te Vichy van Emile Braun.

In tegenstelling met de meeste politici, was deze - een van de meest populaire burgemeesters van Gent - nu eens geen Advocaat, maar een Ingenieur van Bruggen en Wegen en hij zou pas op latere leeftijd en eerder toevallig in de politiek belanden.

Na in 1873 zijn diploma behaald te hebben aan onze Universiteit werd hij ingenieur bij de Spoorwegen, daarna bij de Dienst van Bruggen en Wegen te Luik.

Van 1879 tot 1895, dus gedurende 16 jaar, was hij Hoofdingenieur van de stad Gent.



Emile Braun - 1849-1927.

Zijn eerste opdracht is de bouw van de Terplatenbrug, zijn 2e het slopen van de wijk Batavia en zijn 3e de uitvoering van het Zollikoferplan waarbij het Zuidstation verbonden werd met het stadscentrum en honderden krotwoningen opgeruimd werden in de slecht befaamde wijk Overschelde.

In 1895 stelt hij zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, wordt verkozen... en onmiddellijk burgemeester benoemd. Waarschijnlijk een unicum. Hij zou meer dan een kwarteeuw burgemeester van Gent zijn aan wie hij een andere en mooier gelaat gaf. Het is een onbegonnen werk al de realisaties op te noemen die deze uitzonderlijke man, die een even knappe stedenbouwkundige als ingenieur en beheerder was.

Deze tecnicus en estheet slaagde er in het oude Gent aan te passen aan de nieuwe tijd en het tevens mooier te maken, een kunst die nu helaas verloren schijnt gegaan te zijn.

Hij degageerde de Kuip en revaloriseerde onze oude monumenten. Er kwam een nieuwe stenen toren op het Belfort, de Lakenhalle werd hersteld en de Achtersikkel vrijgemaakt en gerestaureerd. Ook het Gravensteen en het Geeraard Duivelsteen werden van krot omgetoverd tot parel. Idem voor de Gras- en Korenlei en het Veerleplein.

De Vlaamse schouwburg, de Grote Post en het Museum voor Schone Kunsten werden opgetrokken, de Borluutstraat en de Baudeloostraat werden aangelegd en zo zouden wij nog een tijdje kunnen doorgaan.

Emile Braun was niet groot van gestalte, maar met zijn wit, verzorgd gekapt haar en zijn dito statige baard was het een imposante verschijning. Rondborstig, dikbuikig, meestal glimlachend en voor iedereen overlopend van jovialiteit was hij zeer populair bij De Gentenaars die hem met een zekere verdedering de bijnaam gegeven hadden van “Miele Zoetekoeke”.

### **30 Augustus 1960**

Inhuldiging van het standbeeld van Koningin Astrid in het Astridparkje op de Lousbergskaai.

Dit gebeurde 25 jaar na haar accidenteel overlijden.

Het beeldje dat nauwelijks één meter hoog is werd gemaakt door de Dendermondse beeldhouwer Jos De Decker.

### **30 Augustus 1968**

Inhuldiging van een beeldje van Margareta van York in de nis van een der ingangen van de Decrolyschool.

Dit was een initiatief van “De Vrienden van het Oud Begijnhof”.

### **31 Augustus 1754**

Decreet over de reglementering der bedelarij.  
Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 1974 - N° 4 - p. 133-136.

### **31 Augustus 1760**

Geboorte te Brussel van Kanunnik Pierre Joseph Triest.  
Deze onvermoeibare Welzijnswerker mag natuurlijk niet verward worden met zijn naamgenoot Bisschop Antoon Triest.

Pierre Triest heeft heel zijn leven in dienst gesteld van de zieken, de gebrekkigen, de ouden van dagen, de vondelingen, de krankzinnigen, de wezen, kortom van al diegenen die het meest in nood verkeren en vaak het minst geholpen worden.

In 6 provincies van ons land richtte hij 37 instellingen op voor de opvoeding van volkskinderen en 35 tehuizen voor zieken en ouden van dagen.

Na onderpastoor geweest te zijn in Mechelen, Asse, Hanswijk en Ronse, werd hij in 1803 pastoor benoemd te Lovendegem. In 1805 kon Mgr. Fallot de Beaumont, gesteund door Prefect van het Scheldedepartement Faipoult en Burgemeester della Faille d’Hane, pastoor Triest overhalen om naar Gent te komen waar zijn werk hoge vlucht kon nemen. (Het is pas later dat hij Kanunnik van St-Baafs zou benoemd worden).

De gewezen Abdij Ter Hagen in de Molenaarstraat werd te zijner beschikking gesteld om er een tehuis te openen voor arme, ongeneeslijke vrouwen.

Hij zou hier bovendien 4 kloosterorden stichten, namelijk “De Zusters van Liefde”; “De Broeders van Liefde”, “De Broeders van Sint-Jan de Deo” en “De Zusters van de Kindsheid Jesu”.

Het was voor de handliggend dat hij zou samenwerken met Dr. Jozef Guislain. In 1834 ontving hij uit handen van Burgemeester Jozef Van Crombrugge de gouden medaille van de Parijse filantropische vereniging “Montyon et Franklin” voor zijn apostolaat in dienst van de noodlijdenden.

In 1825 ging hij, samen met Schepen Kervyn de Volkaersbeke, naar Den Haag om bij Willem I te gaan pleiten voor het behoud van de Gentse begijnhoven. Hij stierf te Gent op 24 Juni 1836.

Na zijn dood besloot de “Commissie der Godshuizen” haar verslag met de volgende paragraaf: “Het Beheer heeft dit jaar een zwaar verlies geleden door het afsterven van de achtenswaardige Kanunnik Triest die gedurende meer dan 30 jaren er deel van uitmaakte.

Aan zijn zorg en ijver hebben wij de oprichting van bijna al de liefdadige instellingen dezer stad te danken. Dit verlies zal moeilijk te herstellen zijn.”

Sinds 1846 heeft Kanunnik Triest zijn mausoleum, van de hand van Simonis, in de St-Goedelekerk te Brussel. In Gent in 1961 een gedenkplaat ingehuldigd aan het Bijlokehofje.

### **31 Augustus 1799**

Geboorte van Ferdinand Lousbergs.

Lousbergs, een gekende naam in Gent. De familie was afkomstig uit Maastricht, maar was sedert 1785 in Gent actief in de katoenindustrie.

Deze zeer ondernemende familie gaf een serieuze impuls aan de katoenindustrie in onze stad.

In 1829 bezat zij hier niet minder dan 4 grote nijverheidsgestichten waarvan



Ferdinand Lousbergs - 1799-1859.

het grootste ongetwijfeld de fabriek was op de Reep die gevestigd was in het gewezen klooster van de capucinessen en die uitgaf in de Keizer Karelstraat. Ferdinand Lousberg voerde hier in 1833 de eerste weefstoelen “à la Jacquard” in. Zijn katoenspinnerij en -weverij bevatte 1.100 weefgetouwen en 46.000 spinnen en stelde 2.400 personen tewerk.

Hij stierf kinderloos en werd begraven op het Campo Santo. Bij testament schonk hij aan het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen een stuk grond met een waarde van 65.000 fr. en een som van 400.000 fr. voor de bouw van een gesticht voor gebrekkige en oude textielarbeiders.

Aangezien Ferdinand kinderloos stierf kwam de fabriek in handen van zijn neef Joseph de Hemptinne. De vader van Joseph, Felix, was immers getrouwd met de zuster van Ferdinand. Hij erfde eveneens het prachtig herenhuis dat Ferdinand in 1846 had laten bouwen in de Keizer Karelstraat. Na enkele jaren sprak men niet meer van de fabriek van Lousbergs, maar van de fabriek van de Hemptinne. Ook het huis in de Keizer Karelstraat bleef bekend onder de naam Hotel de Hemptinne.

Het Lousbergsgesticht werd gebouwd in 1862 naar plans van Adolphe Pauli en geopend in 1865. Het werd later het gekende en nu afgeschafte “Oud Mannekenshuis”.

In Gent hebben wij een Lousbergsgesticht, een Lousbergsbrug, een Lousbergslaan die in 1942 herdoopt werd in Lousbergskaai.

Gedurende de oorlog van 14-18 noemden de Gentenaars, die nooit verlegen zitten om iets of iemand een bijnaam te geven, deze kaai “Le Chemin des Dames” omdat de besmette prostituees er in het gesticht ondergebracht werden.

In de fabriek op de Reep is nu, na grondige verbouwingen, sinds een 70-tal jaren het St-Bavo-Instituut gevestigd.

### **31 Augustus 1821**

Inhuldiging van de Manège in het gewezen St-Agneteklooster.

### **31 Augustus 1825**

Kanunnik Triest en Kervyn de Volkaersbeke worden in audiëntie ontvangen door Willem I in den Haag. Zij komen er pleiten voor de Gentse begijnhoven. Van deze audiëntie bestaan er 2 schilderijen: een van Jozef Paelinck en een van Pierre Van Huffel.

### **31 Augustus 1853**

Blijde intrede van Leopold II, als Hertog van Brabant, na zijn huwelijk met Marie-Henriette.

### **31 Augustus 1856**

Leopold I bezoekt de Dierentuin.  
De Stad biedt hem een groot banket aan.

### **31 Augustus 1874**

Dood van Edward Jaequemyns.  
Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2004 - N° 5 - p. 332

### **31 Augustus 1884**

Geboorte van George Sarton.  
Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 1984 - N° 5 - p. 314-318.

### **31 Augustus 1915**

Pégoud sneuvelt in een luchtgevecht nabij Belfort.  
De Franse stuntvlieger Adolphe Pégoud werd geboren te Montferrat op 13 Juni 1889.  
Op 3 November 1913, ter gelegenheid van het sluiten van de Expositie, kwam hij hier een demonstratie geven, een evenement waar de Gentenaars nog meer dan een halve eeuw zouden over n apraten.  
Hij was beroemd geworden voor zijn gedurfde acrobatische vluchten. Enkele maanden voordien was hij de eerste geweest die het gewaagd had met een valscherm uit een vliegtuig te springen. Het vliegtuig dat voor de gelegenheid gesacrificeerd werd vloog, nadat Pégoud er uit gesprongen was, nog een hele tijd verder, o.m. op zijn rug.  
Dit bracht hem op het idee van zijn fameuze "looping".  
De meeting ging door op het St-Denijsplein dat was afgezet door 250 soldaten en 60 rijkswachters. Om op de tribune te mogen zitten moest men 3 fr. neertellen, voorbehouden plaatsen kostten 1 fr. en voor een half franske belandde men op de volksplaatsen. Onnodig te zeggen dat een zeer grote massa de demonstratie volgde van achter de omheining, want in die tijd was 50 centiemen toch nog altijd een behoorlijk bedrag.

20 speciale treinen hadden hier duizenden kijklustigen van buiten de stad aangevoerd. De eerste demonstratie vond plaats in de voormiddag. Pégoud klom met zijn toestel tot op 1.000 m. hoogte waar hij 7 “loopings” uitvoerde; hij vloog in spiraal, kantelde naar beneden en vloog gedurende 45 seconden met zijn hoofd omlaag.

‘ s Middags was er een banket in “Oud Vlaanderen” waarop ook de vliegtuigbouwer Blériot aanwezig was. Pégoud kreeg niet veel tijd om te eten, want hij moest voortdurend zijn handtekening plaatsen op prentkaarten en menu’s.

Bij de 2de demonstratie in de namiddag was het enthousiasme van de toeschouwers zo groot dat ze de omheining omver liepen om naar de auto te stormen waarin Pégoud had plaats genomen.

Voor verdere details, zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2001 - N° 2 - p. 104-108.

### **31 Augustus 1956**

Dood van Oscar Sinia.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2001 - N° 1 - p. 36-37.

### **1 September 1067**

Dood te Rijsel van Boudewijn V de Lille. (Ook: Le Débonnaire - Le Pieux). Deze 7e Graaf van Vlaanderen werd begraven in de St-Pietersbasiliek in Rijsel.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 1996 - N° 3 - p. 129.

### **1 September 1274**

Charter waarbij door Margareta van Constaninopel de grenzen tussen Gent en de gronden van de St-Pietersabdij nauwkeurig bepaald worden.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 1974 - N° 3 - p. 95-99.

### **1 September 1715**

Dood van Louis XIV.

Roi de France van 1643 tot 1715, zij het dan ook dat hij in 1643 nog maar 5 jaar oud was.

Twee maal werd Gent door hem bezet: in 1678 en 1708.



## **1 September 1771**

Geboorte van Baron Pierre Pycke.

Zie “Ghendtsche Tydinghen” - 2006 - N° 3 - p. 193.

## **1 September 1773**

Geboorte te Gent van Generaal Joseph Jacques Van Geen.

Hij speelde een belangrijke rol in de krijgsgeschiedenissen van Nederland en zijn koloniën.

Om zijn bijna legendarische dapperheid verleende Willem I hem de titel van Baron.

Hij bleef zijn geboortestad (gedoopt in de St-Jacobsparochie) steeds indachtig en stuurde vanuit Indonesië een verzameling Javanese wapens, een collectie die hij in 1829 aanvulde. Hij schonk haar eveneens een prachtig XVIIIe eeuws handschrift van de Koran.

Onze vraag: waar kunnen wij deze stukken bekijken? In het gesloten Bijlokemuseum?

## **1 September 1798**

Dood van Jean François Diericx.

De vader van de gekende historicus Charles Louis werd geboren in 1721.

Hij woonde “nabij het Recolletenklooster”.

Hij werd benoemd tot Raadsheer bij de Raad van Vlaanderen op 22 Januari 1753, tot Advocaat-Fiscaal op 16 Juli 1761 en tenslotte tot Voorzitter van deze Raad op 5 April 1782.

Wegens zijn verdiensten werd hij door Maria-Theresia benoemd tot “erfelijke ridder”.

## **1 September 1833**

Herinrichting van de Nijverheidsschool.

De Directie van de school blijft in handen van de curatoren van de Universiteit, maar wordt aangevuld met 2 industriëlen voorgesteld door het Stadsbestuur: Huytens-Kerremans en de Smet de Nayer.

## **1 September 1834**

Opening van een nieuwe gasfabriek aan den Dok.

De eerste gasfabriek was gelegen aan de Kleine Huidevettershoek en het gas

werd gewonnen, niet uit steenkool, maar uit olie.

Het zal voor velen een verrassing zijn te vernemen dat de oprichter ervan en een van de medebeheerders de architect Louis Roelandt was. Bij een reis naar Engeland rond 1820 was hij daar in contact gekomen met Ingenieur Drory van “The Imperial Continental Gas Association”.

Van Willem I kreeg Roelandt de toelating om in Gent een gasfabriek op te richten. Werd het gas aanvankelijk gewonnen uit olie, dan werd er rond 1830 overgeschakeld op steenkoolgas dat bijna anderhalve eeuw stand zou houden. Het contract met Roelandt werd opgezegd in 1844 en toevertrouwd aan de reeds voornoemde “Imperial Continental Gas” dat trouwens toen reeds de touwtjes in handen had.

Met deze maatschappij werd een contract afgesloten voor 30 jaar. Er kwamen uitbreidingen in 1848, 1860 en 1862. Inmiddels was er in 1834 een 2e en grotere gasfabriek bijgekomen aan het Dok, daar waar later Carels zou komen. Beide fabrieken werkten tot in 1881.

De diensten van de “Imperial Continental Gas” gaven geen bevrediging meer en het contract werd niet vernieuwd.

De concessie werd toevertrouwd aan de pas opgerichte “Compagnie du Gaz de Gand”. Een nieuwe fabriek werd geopend op de Gasmeterlaan. Deze Compagnie werd ontbonden in 1900 en van toen af zorgde de Stad zelf voor de exploitatie. De fabriek op de Gasmeterlaan bleef er tot in 1940 en van toen af gebeurde de productie in een fabriek in de Farmanstraat.

De gasfabriek werd definitief gesloten in 1963 en het gas werd toen aangekocht bij Distrigaz. In 1966 werd besloten over te schakelen op het veel zuiverder aardgas.

Vermeldenswaard is dat de metaalfabriek Phoenix in 1834 een gasfabriek gebouwd had voor eigen gebruik, maar het ook leverde aan particulieren in de omgeving aan prijzen die veel interessanter waren dan deze van de officiële gasfabriek.

In Gent was apotheker Story in de Korte Ridderstraat de eerste die zijn etalage met gas verlichtte. Dit gebeurde op 10 februari 1823.

## **1 September 1853**

Plechtig in metselen van een gedenksteen aan de voet van het Belfort door Leopold I

## **1 September 1856**

Een drukke dag vandaag.

De Koninklijke familie is in Gent.

Het Provinciebestuur biedt een groot banket aan. 's Avonds gaat Leopold I naar de "Minard" voor een Vlaams feest. Leopold II gaat kijken naar een luisterrijke waterstoet aan het Paleis van Justitie.

In aanwezigheid van de Koninklijke familie hadden de "Melomanen" een groot nationaal concert gegeven in de "Salle des Pas Perdus" van het Paleis van Justitie.

Dit alles ter gelegenheid van het 25 jaar regeren van Leopold I.

## **2 september 1425**

Jacoba van Beieren, vergezeld van haar hofdame en een dienaar, kan om 5 uur 's morgens ontvluchten uit het Posteernehof waar ze opgesloten zat. Zij vluchtte naar Holland.

Deze Gravin van Henegouwen, dochter van Willem IV, Graaf van Henegouwen, had de euvele moed gehad te hertrouwen met de Hertog Van Glocester, de oom van de Engelse Koning. Filips de Goede kon daar niet mee lachen, hij gooide Glocester buiten uit Henegouwen en voerde Johanna gevangen naar Gent.

## **2 September 1618**

Hare Koninklijke Hoogheid Infante Dona Isabella Clara Eugenia van Spanje, echtgenote van Aartshertog Albrecht van Oostenrijk, schenkt aan de St-Michielskerk een relikwie van het Kruis van Christus.

## **2 September 1717**

Het 2e houten standbeeld van Keizer Karel op de Vrijdagmarkt tuimelt bij een hevige storm naar beneden.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2007 - N° 1 - p. 54-55.

## **2 September 1796**

Geboorte van Jean-Baptiste Minne-Barth.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 1996 - N° 5 - p. 260-269.

## **2 September 1817**

Oprichting van het College van Curatoren van de Universiteit.

## **2 September 1866**

Geboorte van Frédéric Swarts.

Hij was de zoon van Théodore.

Doctor in de Natuurwetenschappen in 1889.

Doctor in de Geneeskunde in 1891.

In 1887 was hij assistent bij zijn vader en woonde toen nog bij zijn ouders op het Nieuwland.

Werd, net zoals zijn vader, Professor van Scheikunde aan de Universiteit.

Dood op 6 September 1940.

## **2 September 1872**

Eerste gemeenteraadszitting van de nieuw opgerichte gemeente Sint-Amandsberg.

Dit gebeurde in de jongensschool in de Schoolstraat.

## **2 September 1882**

Geboorte te Riga van Nico Gunzburg.

Van Joodse afkomst kwam hij op jeugdige leeftijd naar België en werd hier genaturaliseerd.

Atheneum te Antwerpen en in 1906 Dr. in de Rechten aan de Universiteit van Brussel. Oorlogsvrijwilliger 1914-1918.

Op 20 Oktober 1923 werd hij Docent aan de Rechtsfaculteit van de R.U.G. Gewoon Hoogleraar in 1934.

Op 10 Mei 1938 richtte hij binnen de Universiteit de School van Criminologie op. Gedurende de 2e Wereldoorlog verbleef hij in het buitenland.

Hij hernam zijn functies aan de Universiteit na 1945. Emeritaat in 1952.

Hij speelde een rol bij de Vervlaamsing van de Universiteit. In 1980 woonde hij de plechtigheden bij ter gelegenheid van de 50e verjaring van de vervlaamsing. Hij was toen 98 jaar en verplaatste zich in een rolstoel.

Dood te Antwerpen op 5 Maart 1984. Hij was toen 101 jaar oud.

## **2 September 1896**

Dood te Antwerpen van Victor Lagye.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2003 - N° 5 - pp. 330-331

## **2 September 1912**

Geboorte van Johan Daisne.

Zie "Ghendtsche Tydinghen" - 2006 - N° 3 - pp.195-196

## **2 September 1935**

Dood van Léon Fredericq. Hij werd geboren in 1851.

De zoon van Cesar en de broer van Paul.

Dokter in de Geneeskunde en geleerde die veel wetenschappelijk werk uitvoerde.

Werd eerst preparator aan onze Universiteit. Op 28-jarige leeftijd werd hij benoemd tot Professor aan de Universiteit van Luik.

Lid van de Academie. In 1931 werd hij Baron, toen er nog geen inflatie bestond van deze titel.

## **2 September 1955**

Dood in zijn huis in de Spiegelstraat (nu Kwaadham) van Monseigneur Gabriël Van den Gheyn.

Hij heeft zeer veel gedaan voor het behoud van het Gents stedenschoon.

Er werd sedert 1890 in Gent weinig gepresteerd op artistiek of historisch gebied zonder dat hij er rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken was.

In 1893 was hij een van de stichters van de "Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand". Hij werd er Voorzitter van in 1901 en bleef dit tot in 1953.

Hij publiceerde een 100-tal verhandelingen, waaronder er 25 gewijd waren aan het Lam Gods of de Van Eycks.

Priester gewijd in 1884. Doctor in de Theologie.

Eerst leraar, daarna bestuurder van het St-Lievenscollege. Van 1889 tot 1907.

In 1917 werd hij archivaris van het Bisdome, in 1919 lid van de Bisschoppelijke Raad, in 1947 Huisprelaat van de Paus.

In 1923 werd hij Voorzitter van de Commissie van het Museum van Oudheidkunde.

Hij was gedurende 57 jaar lid van de Stedelijke Commissie van Monumenten en Stadsgezichten. Van 1898 tot 1955.

Samen met de Gebroeders Coppejans wist hij in 1914 het Lam Gods te vrijwaren van diefstal door de Duitsers.

Toen Adolf Samuel zich bekeerde tot het katholicisme was hij Peter van de doop.

Geo Verbanck maakte een borstbeeld van hem.

## **2 September 1962**

Onthulling van een gedenkplaat aan het geboortehuis van Maurice Maeterlinck.

Zia ook "Ghendtsche Tydinghen" - 2000 - N° 6 - p. 400

## **2 September 1993**

Heropening van de Opera na de restauratie.

Hugo Collumbien