

HET KAN ALTIJD NOG ERGER

Voor wie ooit riolerings- en wegenwerken voor zijn/haar deur meegemaakt heeft, kan het volgende uittreksel uit de Gentse Memorieboeken anno 1576-1577 misschien een troost zijn.

Het is in het bijzonder als opsteker bedoeld voor de bewoners van de Steendam en de Dampoortstraat aan wie (weldra?) dergelijke manoevers zullen te beurt vallen.

Item naerdats casteel (het Spanjaardenkasteel) overcommen (bestormd en ingenomen) was, zoo bleef de strate op den Steendam langhe open liggende. Zoo ghebuerde 't op eenen vrindag dat eenen landtman, spade (laat) naer huysrijdende met zyne huusvrauwe te waghene, den waghens besyden vallende, deszelfs landtmans huysvrauwe daerinne versmoorde.

Trouwens, liet Shakespeare zijn trieste held Koning Lear niet verzuchten dat zolang iemand kan denken dat het onmogelijk erger kan, zulks betekent dat het ergste nog komen moet?

Bron

Vandermeersch, P.C., Memorieboek der stad Ghendt van 't jaer 1301 tot 1737, Gent, 1852-1861, deel III, p. 28. Vermoedelijk kwam de ongelukkige huisvrouw ergens aan de huidige Rodetoren- of Voorhoutkaai om het leven. Dat gedeelte werd toen de Lange Steendam genoemd.

Luc DEVRIESE
