

VRAAG EN ANTWOORD

Vraag van de heer **Willy van Mossevelde**. (Vyle-et-Tharoul)

Een aangetrouwd familielid van mij, Mijnheer Christian Vercruyssen uit Baarle/Drongen (geb. 1935) herinnert zich nog goed, toen hij ongeveer 5 jaar oud was, voor de eerste keer een lied gehoord te hebben, gezongen door zijn vader Laurent Vercruyssen (1902-1976) over "Het Plein van St. Denijs". Daarna heeft hij het meermaals horen zingen en dan ook zelf gezongen.

Ik vond het de moeite waard de tekst van dit lied aan onze lezers mede te delen en misschien een commentaar te verwekken.

Bijliggend vindt u de tekst. De coupletten nrs 1 en 3 worden telkens gevolgd door het refrein 2 en 4, daar waar het couplet nr 5 het refrein nr 6 voorafgaat. Een opmerking: dit lied slaat natuurlijk op de vliegshows, die tussen de twee wereldoorlogen regelmatig te St. Denijs plaatsgrepen. Nu blijkt uit het couplet nr 5 dat tijdens één van deze shows een incident is ontstaan. De vraag is: stemt het met de werkelijkheid overeen? Kan iemand daar meer uitleg over geven?

't Was verleden jaar den 9de Meie
Heel de stad Gent die was op hol.
De militairen waren aan 't karweien
Van simpele soldaat tot generaal.
Het groot maneuver was daar te zienen
Op het plein van St-Denijs.
Ze gingen vliegen met vliegmachienen.
Oh 't ging toch zo schone zijn.
En zeg ze mijn wijf, willen we ne keer gaan.
Oh, 'k zegge gij dwaze konte, 't es al lang gedaan.
Refr.

3.

Toen wij op dat plein daar waren gekomen
Zie dat stond ons daar niet aan.
Wij hadden daar een plaatske genomen
En dat kostte ons een dubbele frank.
Maar zie ze traptten daar op onze tenen
En mijn wijf viel over een struik
En ons Mie, die domme beeste
Stond te schreeuwen van de pijn in haren buik
En 'k zegge, 't schijnt dat gulder hier nog al lust

En mijn wijf kreeg groten dust.
Refr.

5.
Waren wulder moe van daar te stane
'k Zei gaan ze niet beginnen misschien
En 'k hoorde zeggen 't is al gedane
En wij hadden nog niemand gezien.
Maar al met eens, ze smeten met handgranaten
Alzo n' en poef, alzo n' en plets
En al de die die te dichte zaten
Waren allemaal gekwetst
En ze riepen brand en moord
En 'k wilde hadde gij dat n' en keer gehoord.
Refr.

4.
En wij trokken met ons gezessen
Ik en mijn wijf en tante Mie
't Was een echte keremesse
Jef en Jacques en Romanie.
Ja wij liepen om ter zeerste
En wij liepen gelijk voor prijs
Al naar de militaire feeste
Al op het plein van St-Denijs.

6.
En wij trokken met ons gezessen
Fier gezind al naar ons kot.
't Was een echte mislukte keremesse
Zij hielden fijn met ons de zot
Ja wij hoorden er van praten
Al in die Gentse binnenstad
Van die dappere soldaten
Zij hadden ons fijn bij ons kl...ghad.

De heer **Corneel De Ceuninck** schrijft ons het volgende:

“De Veearts Roland Brakel heeft weinig gegevens over zijn vader Maurice Brakel uit Gent. Hij vroeg mij om nadere gegevens. Hetgeen hij weet was dat wijlen zijn vader Maurice Brakel weerstander was te Gent en deelnam aan de bevrijding van Gent in de Septemberdagen van 1944 bij het Karnemelkbrugje.