

STURTENDE REGEN EN WAAIENDE SARGIËN IN 1671(1)

Op 27 september 1671 arriveerde de graaf van Monterrey, gouverneur-generaal der Zuidelijke Nederlanden te Gent en ging logeren in de Sint-Pietersabdij. Conestabel (commandant der stedelijke artillerie) Geeraert Van Halle kreeg de opdracht hem te begroeten met drie eresalvo's van alle kanonnen *rontom de stadt*. Hij gebruikte daarvoor de inhoud van twee tonnen buskruit (236 pond = 102,39 kg.) (2) uit het arsenaal boven de Petersellepoort.

En aangezien de heiligverklaring datzelfde jaar van Franciscus Borgia (derde generaal van de jezuiten, +1572) nog moest worden gevierd, dienden die salvo's ook daarvoor, wat twee vliegen in één klap maakte. Wat de notuleerder die dag bijzonder getroffen heeft was de regenval... *wanneer het gheel den avont reghende dat het sturte.*

En op *Sente Barbaradach* (4 december) van datzelfde jaar, hielden de kanonniërs schietoefeningen op de batterij in de Bijloke... *alle de canoniërs scoten om te naeste... als het soo sariens (sic) waeyde dat me niet en coste rechte staen.* Zij mochten daarna hun patrones gaan viëren op kosten van de stadskas en kregen daarvoor 48 stuivers. Zij waren met zijn zessen.

De pijpestelen bestonden toen wel maar waren nog niet tot in de regenwolken geraakt, de sargiën echter zijn er niet op vooruit gegaan, ze waaiën niet meer... althans voor zover mij bekend.

NOTEN

(1) SAG. Reeks 136/5, Bundel 1652 ad 1673.

(2) H. Doursther. Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes. Amsterdam 1965.

E. OSSIEUR
