

## DE ZELFMOORD VAN DE BOEKDRUKKERS GIMBLET IN 1801

In de onvolprezen *Bibliographie gantoise* (1) leest men dat de drukkers Philippe-Jean Gimblet en zijn broer Pierre-Laurent zich te Gent verdienstelijk hebben gemaakt met het op de markt brengen van een groot aantal toneelstukken, romans en volksboeken. Philippe -Jean werd gedoopt in de St.-Baafskerk op 20 december 1734 en zijn jongere broer werd geboren op 8 augustus 1737. Over hun dood zegt Vanderhaegen alleen dat de oudste stierf “en 1801, à Le-deberg près de Gand” en dat zijn broer “suivit Philippe de près au tombeau (19 juillet 1801)”.

In een van de vele Memorieboeken van Gent (2) vinden we meer informatie. Hieruit blijkt dat beide broers zelfmoord hebben gepleegd, maar wat de aanleiding daartoe is geweest, blijft echter onvermeld.

In het Memorieboek lezen we bij het jaar 1801:

14 julij is den drucker Gimblet achter *de Moriaen* (3) buijten de St. Lievenspoorte (4) in de Schelde gesprongen en verdroncken, naer alvooren sijn gaude orlogie met sijn gelt in die herberge in een tasse op de schauwe geleijt theben. Den 18 dito is hij gevist ontrent de selve herberge in de Schelde RIP.

19 julij is den broeder vanden vorseiden Gimblet in syn huys uijt de opperste venster gesprongen met het hoofd om leege en is jammerlyck dood gevallen RIP.

W.L. BRAECKMAN

- (1) F. Vanderhaeghen, *Bibliographie gantoise* (Gand, 1862), 4,p. 26.
  - (2) U. Gent, hs. G 6074, *Memorieboek*, fol. 67r.
  - (3) N. Kerckhaert, *Oude Oostvlaamse Herbergnamen* (Gent, 1979) vermeldt de naam "Moriaanshoofd" of verkort "de Moriaan" als een veel voorkomende herbergnaam. Een ervan was in 1538 gelegen "over Schelde". Uit latere tijd heeft hij geen vermelding.
  - (4) Dus op het grondgebied van Ledeberg.
-