

## INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE – FICHE N° 406

Op 10 oktober 1906 stelde Prosper Claeys, in de rubriek “Burgerlijke Gebouwen – Vrijdagmarkt – XVe eeuw” in het Frans een fiche op over

### Het Toreken

Dit gebouw met een torentje, gelegen op de Vrijdagmarkt en bekend onder de naam van *het Toreken*, heeft nooit gediend, zoals men lang verondersteld heeft, als vergaderplaats voor de Collatie; het is nochtans onder de naam van *Collatiezolder* dat het gewoonlijk aangeduid werd.

Het *Toreke* was vroeger het lokaal van de nering der huidevetters, het *Huidevettershuus*.

Dit lokaal was aanvankelijk een houten gebouw dat afgebroken werd en vervangen door het bouwwerk met torentje dat nu nog bestaat. Volgens de Stadsrekeningen begon men de bouw rond 1451. Dezelfde rekeningen leren ons dat het torentje opgericht werd in 1483.

Binnen vormden de twee verdiepingen vroeger slechts één en dezelfde zaal. Rond het midden van de XVIe eeuw bouwde men er het klein gebouwtje tegenaan dat wij nu nog zien.

Tengevolge van de gebeurtenissen van 1539 werd het Toreken, net zoals de andere bezittingen van de neringen, verbeurd verklaard en verkocht in 1540. Het is ten gevolge van deze verkoop dat het gebouw verdeeld werd in drie aparte woningen.



Het Toreken. Copyright A.C.L.Foto N°. 25898.

In 1814 liet de eigenaar de spits van het torentje afbreken en verving hem door het klein schaliëndak dat nu nog bestaat.

De opening van de Lijnwaadmarkt werd vroeger aangekondigd door een klok die in het torentje hing. Deze klok werd in 1884 in bewaring gegeven aan het Oudheidkundig Museum.

De stukken lijnwaad die door de deskundigen afgekeurd werden wegens fraude, werden aangeslagen na opgehangen te zijn geweest aan de ijzeren leuning rondom het torentje.

De Stad verwierf het *Toreken*, dat op 8 maart 1883 openbaar verkocht werd, voor de som van 56.500 fr. In de gemeenteraadszitting van 30 april 1883 werd de wens uitgedrukt het *Toreken* te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand en het te gebruiken voor de een of andere stedelijke dienst.

Cf. *Het Toreken*, door F. Vanden Bemden, in de *Messenger des sciences historiques*, 1884 en 1887. – Frans De Potter, *Gent van den oudsten tijd tot heden*, deel VI. – Prosper Claeys, *Les Monuments de Gand*. Een gesculpteerde balkzool die Sint-Petrus voorstelt, afkomstig van het *Toreken*, wordt heden bewaard in het Oudheidkundig Museum.

---