

Onderstaande brief ontvingen wij van de heer **Arthur De Decker**:

“In G.T. van 15/11/00, p. 414 schrijft u met betrekking tot de reactie van de samenstellers van “Gent, de dubbelzinnige” zeer terecht dat scepticisme als eerste reflex op zijn plaats is als niet-Gentenaars iets over hun stad schrijven. Ter illustratie dit feit: Philip Vermoortel schrijft in dat boek “Gent, de dubbelzinnige”, p. 66, dat Multatuli in 1867 sprak in het gebouw op de Huidevetterskaai. Het Van Crombrughe’s Genootschap is daar echter pas sedert 1892 gevestigd!

Zoals reeds uitvoerig door mij werd bewezen in G.T. 1993 - N° 2 - p. 104-105 sprak Multatuli in 1867 in het lokaal van het V.C.G. dat toen was gevestigd in de Jakob Van Caeneghemstraat. Dit wordt ook bevestigd in het “recente” (kijk)boek van Nic Balthazar e.a., “Wonen en leven in Gent”, Lannoo, 1999, p. 132

Besluit: een zeker scepticisme is altijd op zijn plaats, ook voor degelijke boeken zoals “Gent, de dubbelzinnige”.
