

LEZERS SCHRIJVEN ONS

De heer **Victor Antheunis** reageert op de artikelenreeks van de heer **Daniël Van Ryssel** "Ik zou daar een boek kunnen over schrijven".

"Proficiat en niets dan lof erover! Ten eerste laat ik u weten dat ik vanaf 1937 in de Krevelstraat heb gewoond tot Mei 1948. Ik was toen 14 jaar en kende van dien tijd veel van de St-Lievenspoortstraat.

Ik had toen ook 2 broers, Marcel (7 jaar) en Julien (11 jaar) die van toen af ook veel op de St-Lievenspoortstraat hebben gespeeld tot enkele jaren na Wereldoorlog II. Deze twee hebben allebei een tijdje met de kindervoiture van kleine Marcel gereden!

Mijn broer Marcel, geboren in 1930, heeft veel in het café van "Bakvis" geweest en heeft daar zelfs nog op een oude piano leren tokkelen. Hij was bevriend met diens oudste zoon. (Hun familienaam was Tackels).

Nu aangaande stadsschool "Spanoghe". In "Ghendtsche Tydinghen" - 1999 - N° 3 - p. 126 spreekt u over Directeur Karel Dhondt. Kijk nu eens in hetzelfde nummer op blz. 181: op die groepsfoto van het schooljaar 1933-1934 van de Stadsschool Lourdesstraat (nu St-Bernadettestraat) kunt ge Directeur Charles Dhondt zien. Maar nu zonder zijn eeuwig bolhoedje.

Nu volgt hier de kleine geschiedenis daarover. Mijn ouders zijn na de geboorte (1930) van mijn jongste broer Marcel naar de Lourdesstraat gaan wonen. Dus heb ik daar gans mijn lagere school tot en met het 7e studiejaar doorlopen. Nadien, in 1937, zijn mijn ouders terug naar de Keizerpoort gekomen in mijn geboortebuurt, dus in de Krevelstraat. Daardoor zijn mijn 2 broers naar de lagere stadsschool "Spanoghe" rechtover de "Hollainkazerne" geweest en waren alzo terug bij Directeur Charles Dhondt terechtgekomen

die ook mee verhuisd was. Ik niet, omdat ik dan reeds naar de Vakschool "Carels" in Gent was gegaan. Mijnheer Van Ryssel kan aldus vaststellen dat er nog meer mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun oude gebuurte!

N.B. 1° Ik heb nog mijn oud schoolrapport van het 7e studiejaar 1937 en het is getekend Charles Dhondt.

2° In het geboortehuis van Karel Van de Woestijne in de St-Lievenspoortstraat heeft er een zekere Theo Kapper gewoond, een voetballer van de "Gantoise" in het begin van 1940."