

GEVRAAGD: KOK VOOR DE BARGE

Bij het doorpluizen van de grafstenen van de Sint-Niklaaskerk te Gent viel het oog op een bijzondere grafsteen (1). Het was een ruitvormige witte steen (geen afmetingen vermeld) nabij de "Vontkapelle" of doopkapel. Toen in november 1868 de inventaris van de grafstenen werd afgesloten was deze steen niet meer te vinden. Hij kwam nog wel voor in een eerder opgemaakte inventaris uit 1835 die in zijn geheel werd opgenomen in deze van 1868.

Het is de grafsteen van Pieter De Jagher, zoon van Pieter die gedurende 7 jaren kok was op de barge van Gent op Brugge. Hij overleed toen hij pas 27 jaar was. Hij was dus op zijn 20ste reeds werkzaam als kok op het beurtschip, wat mijn inziens zeer jong is en wijst op een uitzonderlijk talent. Want de barge was toen

wereldberoemd om zijn uitzonderlijke keuken. En velen, ook koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders maakten speciaal de tocht om het goede eten, vergezeld van allerlei comfort. Hoogstwaarschijnlijk maakte hij in 1749 het eten klaar voor de Gouverneur-Generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, de populaire Karel van Lorreinen, die in dat jaar zijn eerste bargereis maakte. In 1752 en 1756 deed hij het plezierreisje nog eens over (2). In 1752 zal hij niet

D. O. M.

Sepulture

van S^r PIETER DE JAGHER, f^s
Pieter, geboortig van Drongen,
in syn leven cock op de Baerse
van Gendt op Brugge, den tyd
van 7 jaeren, overl. den 2^{en}
maerte 1752, audt 27

jaeren.

Bidt voor de
ziele.



meer hebben kunnen genieten van de kookkunst van Pieter De Jagher aangezien deze overleed de 2e maart en de landvoogd maar pas op 7 september onze stad aandede.

Dat het beroep van kok op de barge wel hoog in aanzien stond blijkt uit het feit dat hij in de Sint-Niklaaskerk kon begraven worden tussen edellieden met 8 kwartieren in hun stamboom en andere belangrijke personen uit de ambtelijke, gerechtelijke, financiële en commerciële wereld.

Ook zijn voorganger is ons bekend (3). Het was Pieter Muylaert en hij verdiende jaarlijks 20 ponden grooten Vlaamsch. Hiernaast ziet men de volledige tekst zoals die voorkwam op de grafsteen.

André VERBEKE

NOTEN

1. Graf- en Gedenkschriften der Provincie Oost-Vlaanderen. Eerste Reeks. Parochiekerken Gent - Deel II. Sint-Nicolaeskerk. Gent 1866 - p. 221 - n° 349.
2. Een trekschuit voor koningen, de barge tussen Gent en Brugge. Gent, Bijlokemuseum 1993 - p. 66.
3. Een trekschuit voor koningen, de barge tussen Gent en Brugge. Gent, Bijlokemuseum 1993 - p. 59.