

In antwoord op de vraag van de heer **Eddie Van Haverbeke** (Gh. T. 1999 - N° 3 - p. 180) nopens de Confiserie "Lux" ontvingen wij volgend schrijven van de heer **Fr. Wulffaert** (St-Martens-Latem):

Alhoewel ik nog zeer jong was toen mijn ouders bekenden werden van de familie Van de Putte is het mij wel mogelijk U wat inlichtingen over dit bedrijf te geven. Zoals U schrijft was het gelegen op de Rooigemlaan en wel tussen de Bevrijdingslaan en de Kiekenstraat.

Het zwaar werk aan de kookpotten waar de glucose en het suiker werden gesmolten, werd gedaan door arbeiders. Aan de vorm- en verpakkingsmachi-

nes stonden jonge vrouwen. In die tijd waren voorzeker ongeveer twintig werkkrachten in dienst. Het bedrijf opgericht door de vader van de Heer Van de Putte had een ruime afzetmarkt tot in Noord-Afrika. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik op een dag een snoepje kreeg voor zo een bestemming maar het slechts een paar seconden in de mond kon houden wegens de zeer pikante smaak.

Uit uw vraag kan ik opmaken dat U vooral inlichtingen wenst over het bedrijf zelf, over de eigenaar zelf kan ik U wel iets vertellen.

Voor de oorlog was de ganse familie Van de Putte een trouwe verlogast van de stad Oostende.

**Mevrouw A. Van Geluwe-Eggermont** voegt er aan toe: Bij de Van de Puttes waren er 2 kinderen: een zoon, een geneesheer die later Algemeen Directeur zou worden van het A.Z. en een dochter Marguerite (tandarts).

---