

Van de heer **G. Broget** ontvingen wij het volgend schrijven:

Als bewoner van de "Koninklijke Dekenij Sint-Mighiels" meen ik dat het nuttig is de aandacht van de lezers van Ghendtsche Tydinghen te vestigen op het feit dat in de winter 1998 het eerste nummer is verschenen van de "*Sint-Mighielskrant*" (trimestrieel) Redactie krant: Stefan Cattebeke, Jacques Van Bruane, Redactieadres: Sint-Michielsstraat 15.

Dit nummer bevatte een "Inleidend Woord" van de Deken Jan Colpaert, een bijdrage van de Heer Jacques Van Bruaene "Verdwijnen eindelijk de drie kankervlekken uit onze wijk?", een ander artikel van Jacques Van Bruaene

"1 jaar Mobiliteitsplan!", verder een "Medische Rubriek" door Evelyne Jacquemyns.

Het nr. 2 van de "Sint-Mighielskrant... Lente 1999..." bevatte een bijdrage "Terugblik..." door Stefan Cattebeke, een artikel "Over de Parking in de Ramen" door Kurt Standaert en Bénédicte De Meersman, verder het eerste deel van "Even terugdenken aan" door G. Broget Dr. Juris, een historische wandeling langsheen een aantal indrukwekkende gebouwen, gelegen op het grondgebied van de Dekenij en van haar onmiddellijke omgeving, een bijdrage over "Keizer Karel", een tekst van de Heer Luc Flamand, Pastoor van Sint-Michiels, verder een artikel van de hand van Martin De Decker en Monique Arickx over "De Fusie tussen de Centrunschole Sint Amandusinstituut en de Visitatie Humaniora". Verder een "Recept van Gentse waterzooi".

In het nr. 3 verschenen volgende bijdragen: het tweede gedeelte van "Even terugdenken aan" door G. Broget Dr. Juris; over het "Vormingscentrum Reylof" door J.P. De Rudder; over het "Monasterium Poortackere" door Rick Coone, Rector van de kerk "Poortackere"; een ander over "Beveiliging is belangrijker dan ooit" door J. Filliaert; ook nog een "Gent trekt bij de Eeuwwisseling alle Registers open V.Z.W. Gent 1500-2000".

Een Dekenij, dat zijn niet alleen de gebouwen, die er zich bevinden of bevonden hebben. Het zijn ook de mensen, die er leven en werken, een menselijke samenleving, haar verleden en haar Geschiedenis, een stuk grond van die Oude Vechtersstad.

We hopen, dat de "Sint-Mighielskrant" een lang leven moge beschoren zijn en dat hij in de bibliotheek van allen, die zich aan de geschiedenis van Gent interesseren, een aparte plaats moge krijgen naast gelijkaardige initiatieven van andere Dekenijen.



**SINT-MIGHIELSKRANT**  
...winter 1998...

is een uitgave van de Koninklijke Dekenij Sint-Mighiels  
verschijnt trimestrieel: nummer 1  
REDACTIE: Sint - Michielsstraat 15 tel+fax: 225.29.65

**Inleidend woord van onze Deken Jan Colpaert**

Beste dekenijbewoners,  
zoals jullie merken starten we met een informatiekranje voor de bewoners van de Sint-Michielsdekenij. De bedoeling van dit kranje is dat het niet alleen VOOR de bewoners is, maar vooral DOOR de bewoners.  
DOOR de bewoners betekent dat we rekenen op jullie voorstellen, op jullie medewerking en dit op alle gebied. Dit kan bijvoorbeeld het schrijven van een artikel voor dit kranje zijn. Of het melden van problemen in uw buurt.  
Verframing van uw buurt.  
Voorstellen doen voor de oplossing van deze problemen.  
DOOR de bewoners betekent ook dat we hopen dat door middel van dit kranje er iets ontstaat in uw buurt waardoor de mensen terug meer contact met elkaar opnemen, dat er samen over de voorstellen in dit of een volgend kranje gediscussieerd kan worden. Het gebeurt nog te veel dat de mensen niet weten wat er in hun buurt gaande is.  
Dit kranje heeft dan ook maar kans op slagen, indien er een respons ontstaat van jullie, dekenijbewoners. Dus reken we op jullie suggesties, verhalen, een kalender van activiteiten en nog veel meer.  
Schrijven dus!!

Groeten, Jan Colpaert