
GENTSE MEMORIEDAGEN: 13-14 APRIL

13 april 1350:

Geboortet van Margareta van Male.

Zij was de enige dochter van Lodewijk van Male. In 1361 trouwde zij met Philippe de Rouvre, Hertog van Bourgondië. Na de dood van haar man in 1368 hertrouwde zij met Filips de Stoute. Zij was de moeder van Jan zonder Vrees. Na de dood van Filips de Stoute regeerde zij van 1404 tot 1405.

13 april 1485:

Geboorte te Gent van de filoloog Laevinus Ammonius of Lieven Van Der Mande. Hij legde zich speciaal toe op het Latijn en het Grieks welke hij zo goed machtig was dat hij in die laatste taal gemakkelijk verzen schreef. Deze kartuizer bezat in zijn kluis in Rooigem een prachtige bibliotheek. Hij onderhield contacten met de grootste wetenschapsmensen van zijn tijd, o.m. met Erasmus.

In 1556 vierde hij zijn jubileum van 50 jaar kloosterleven. De abten van St-Pieters, St-Baafs en Drongen waren aanwezig op deze viering.

13 april 1742:

Overlijden van de Gentse dichter Olivier de Reylof, die te Amsterdam op 6 november 1684 werd geboren. Hij liet in de Hoogstraat het prachtige Hotel Reylof optrekken, doch stierf in zijn nieuwe woning op de Vlasmarkt. - Hij stelde zijn pen en zijn talent ten dienste van twee schijnbaar niet te verzoenen idealen: de poëzie - hij liet talrijke latijnse gedichten na - en de financiën: hij bekleedde 12 jaar het ambt van schatbewaarder!

13 april 1866:

Dood van Louis Van de Poele. Kommandant van de pompiers die in 1831 met zijn korps de staatsgreep van Grégoire en De Bast verijdelde.

13 april 1903:

Een stuk ijzer, 53 kg. wegende, valt van de klokkentoren van het Belfort en ploft neer op het dak van de Lakenhalle.

13 april 1959:

Dood van de kunstschilder Maurice Dupuis. Hij was de Conservator van ons Museum voor Schone Kunsten van 1937 tot 1947.

14 april 1486:

De Gentenaren bekomen van Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schone de bekrachtiging van de Ordonnantie van 1424, waarbij de Gentenaren gerechtigd waren te eisen, dat al het vreemde graan langs de Leie in doorvoer binnen Vlaanderen, naar Gent zou gebracht worden om er eerst aan het stapelrecht onderworpen te worden.

14 april 1517:

Lieven Huguenois wordt verkozen tot Abt van de St-Baafsabdij. Hij bleef deze functie uitoefenen tot aan zijn dood in 1535. Men vermoedt dat hij de opdracht gaf om het Panoramisch Zicht van 1534 te maken.

14 april 1629:

De eerste steenlegging van de nieuwe St-Pieterskerk door Bisschop Triest.

14 april 1776:

Wij hebben reeds aangestipt dat de Gentse vleeshouwers tot aan de Franse Omwenteling geprivilegieerden waren.

In hun vrije uurtjes waren zij ook rederijkers die niet aarzelden op het toneel te verschijnen.

Zo zien wij dat zij op 14 april 1776, in 't gildehof van St. Sebastiaan op de

Kouter, een stuk opvoeren: "Den Zegeprael der Toover-konste", nieuwe pantomime in dry deelen, noyt binnen dese stad Gend vertoond, welk stuk zal verciert zyn met verscheyde nieuwe Decoratiën, alle nieuwelings uitgevonden".

14 april 1778:

De Baudeloo-abdij koopt het domein van de Engelse Jezuïeten.

14 april 1780:

De Gaaischieting van de Kulders op Ledebergdries wordt afgeschaft. Het decreet luidde als volgt: "In overwegynge ghenomen synde dat het niet overeenkomt met de goede zeden ende educatie dat de kinderen der stadsschole gheseyt uyt het knechtjens huys ende die van de blauwe schole der arme caemer met ongeregeltheit ende indecentie doorloopen geheel de stad dansende ende spelende met instrumenten voor de huizen ende publieke plaetsen, naementlyck de daegen dat aen hun by hun overheyt gepermetteert wordt den gaye te gaan schieten buyten de Keyserpoorte der stad welke permissie, al ist dat de selve steunt op een oud gebruyck eventwel in haer selven abusief ende onvoorsichtigh is."

Op aanvraag van de Burgemeester van Ledeberg werd opnieuw aangeknoopt met de traditie in 1804. De burgemeester had aan zijn Gentse collega geschreven dat de boogschieting voor de kulders destijds een belangrijke verkoop meebracht voor de bakkers, de vleeshouwers en... de herbergiers van de Keizerpoort. Maar een paar jaar later werd de gaaischieting definitief afgeschaft door de Prefect van het Schelvedepartement.

14 april 1813:

Napoleon benoemt Mgr. Delabruë tot Bisschop van Gent als opvolger van Mgr. de Broglie. Maar hij werd nooit als dusdanig aanvaard door de Gentse geestelijkheid. Hij verdween een jaar nadien.
