

juist achter het Noordfranse front te gaan werken, kreeg hij van het Komiteit een paar klompen en een deken. Daar hadden ze hem gezegd dat hij maar moest meegaan, om dan ter plaatse te weigeren als men hem aan het werk wilde zetten. Ze hebben die raad gevolgd, de 200 mannen van Lokeren maar ze hebben geweten aan welke prijs. Ze hebben zoveel slaag gekregen dat de Duitsers de Franse bevolking van de gemeenten waar zij doortrokken, verbod gaven op straat te komen wanneer zij naar hun kamp terugstropelden. Maanden hebben ze daar moeten leven van één grijs soldatenbrood per persoon om de vier dagen en toen zijn ze toch maar gaan werken. Daarvoor kregen ze een kom bietensoep, 250 gr brood en 30 pfennig ("Judaspenningen") per dag. In 1973 kreeg den duts daar van het Dankbare Vaderland - La Patrie Reconnaissante 141 fr. oorlogspensioen per 3 maanden voor.  
Kust nu mijn kloefen!

Eddy "Den Twiedekker" LEVIS

## BIBLIOGRAFIE

J. De Meuter: *"Ledeberg. Plaatselijk hulp en Voedingscomiteit. Een jaar oorlog Augustus 1914 - Augustus 1915. Verslag der Oost-Vlaamse afdeling van het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit achtigvol opgedragen."*

Drukkerij Jules de Vreese, Ledeberg, 4 aug. 1915.

*"Nieuwe kloefkes van 't Komiteit"*, krantenknipsel Gent (?), januari 1973.

*"Soep was oud. Nog meer kloefkes"*, krantenknipsel Gent (?), do. 15 maart 1973.

*"En nog ne kloef"*. Relas van A. Van Eetvelde, Lokeren. Krantenknipsel Gent (?) maart 1973.

---

## GENTSE MEMORIEDAGEN: 8-9-10-11-12 APRIL

### 8 april 1815:

Aankomst van de Duke of Wellington, opperbevelhebber van de geallieerde legers, die de verdedigingswerken van de stad komt inspecteren. Op 15 april zal hij terugkomen en zijn intrek nemen in het hotel Clemmen in de Veldstraat.

### 8 april 1837:

Overlijden van Jozef Kieckepoost, de Ontwerpmaker van Oost-Vlaanderen, de grootste fantast die ooit in de stad van Keizer Karel het levenslicht zag, zonderlinge genie en geniale zonderling. De Gazette van Gend kondigde zijn dood als volgt aan: *"de meest bekende der ingezetenen van de stad Gend is overleden. Jozef Kieckepoost, die meenige ontwerpen gemaakt heeft, welke,*

*indien zij gevolgd wierden, geen en steen op steen meer zouden laten, heeft opgehouden te bestaan en zal niet meer noch de koningen, vorsten en ministers door zijne dringende missiven en de opdracht van zijne boekwerken lastig vallen".*

**9 april 1727:**

Overlijden van de minderbroeder-beeldhouwer Jan Boeksent, die het praalgraf van bisschop Van der Noot en de beelden van de vier evangelisten vervaardigde. Volgens de traditie zou hij een tijdlang te Parijs aan het Hof werkzaam geweest zijn.

**9 april 1814:**

Het beeld van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot, dat op bevel van de Fransen in 1797 was weggenomen, wordt plechtig in zijn nis herplaatst in de gevel van het Vleeshuis. Dit beeld, waaraan een mooie legende is verbonden, zal later door de zorgen van *De Vrienden van het Kruis* hersteld worden.

**10 april 1012:**

Dood van de Heilige Macharius, die in de herfst van het jaar 1011 aan de deur van de Sint-Baafsabdij was komen aankloppen. De pest die 's winters in Vlaanderen heerste, maaide, samen met duizenden mensen, ook de heilige man weg, waarvan de relikwieën thans in een zilveren schrijn in onze hoofdkerk berusten.

**10 april 1811:**

Bij keizerlijk decreet worden mobiele brigaden ingericht om de deserteurs en de dienstweigeraars van het Scheldedepartement op te sporen en aan te houden. Hiermee begint een van de meest tragische perioden uit de Franse bezetting.

**10 april 1833:**

De Gemeenteraad neemt kennis van een verslag over een ontwerp van spoorweg Antwerpen-Pruisen. Het verslag drukt de hoop uit dat men Gent rechtstreeks zal verbinden met deze nieuwe verbindingsweg daar dit van kapitaal belang kan worden voor handel en nijverheid in Vlaanderen.

**10 april 1835:**

Door het luiden van de klokken en het gebulder van kanonnen verneemt de Gentse bevolking dat te Brussel een kroonprins is geboren: Leopold Lodewijk Filips Maria Victor, de latere koning Leopold II. 's Avonds worden alle openbare gebouwen verlicht.

**11 april 1582:**

Geboorte te Gent van de dichter Justus Harduinus, in 1641 als pastoor van Audegem gestorven. Prudens Van Duyse heeft geschreven dat, moest Vlaanderen meer schrijvers als Harduinus geteld hebben, het met Holland de eer van een hernieuwing van de dichtkunst had mogen delen.

**11 april 1825:**

Overlijden, op 77-jarige leeftijd, van Martin De Bast, gewezen pastoor van Sint-Jacobs en Sint-Niklaas. Hij was een uitstekend archeoloog en geschiedschrijver. Zijn *Ancienneté de la ville de Gand* en zijn *Recueil d'antiquités romaines trouvées dans les Flandres*, waren zijn meest verdienstelijke publicaties. Martin De Bast bezat een der mooiste verzamelingen van medailles en oudheidkundige voorwerpen.

**11 april 1934:**

Diefstal van een der zijpanelen, "De Rechtvaardige Rechters", van het veelluik van het Lam Gods. De keerzijde van het paneel, een grisaille Johannes de Doper voorstellend, werd een paar maand later in het Noordstation te Brussel teruggevonden, doch "De Rechtvaardige Rechters" zal men waarschijnlijk nooit meer terugvinden. De vermoedelijke dief, een zekere Goedertier uit Wetteren, stierf immers op het ogenblik dat hij de schuilplaats wou bekendmaken.

**12 april 1802:**

Verordening van Faipoult, prefect van het Schelvedepartement, waarbij de Sint-Michielskerk aan de katholieke eredienst teruggeschonken wordt. De decors en het theater welke gebruikt werden bij de plechtigheden van de Franse republikeinen worden twee dagen later weggenomen.

**12 april 1835:**

Aanbesteding voor het bouwen van het lokaal van de Maatschappij van Tuinen en Kruidkunde. De aannemer Kerfijzer wordt aangeduid. De Maatschappij heeft een zeer voornamelijk rol gespeeld en veel bijgedragen tot de faam van Gent als bloemenstad.

Ronald DE BUCK