
GENTSE MEMORIEDAGEN: 3-4-5-6-7 APRIL

3 april 1477:

Hugonet en d'Humbercourt, Fransmans van geboorte, worden op de Vrijdagmarkt terechtgesteld. Zij waren door de Gentenaars ervan beschuldigd de overgave van Atrecht aan Frankrijk begunstigd te hebben. Tevens zouden zij een huwelijk gepland hebben tussen Maria van Bourgondië en de Dauphin. De jonge hertogin, Maria van Bourgondië, had tevergeefs voor hen om genade gevraagd. [Guillaume Hugonet, kanselier van Bourgondië, en Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, behoorden tot het gezantschap dat op 28/2/1477 door de Staten-Generaal naar Louis XI van Frankrijk werd gezonden om hem te verzoeken zijn opmars niet voort te zetten. Louis wist bij de Staten echter het wantrouwen te wekken tegen Maria van Bourgondië en haar regering. Na een schijnproces werden haar twee vertrouwelingen van verraad beschuldigd en onthoofd.]

3 april 1660:

De Stad bestelt bij de vermaarde klokkengieter, Pieter Hemony, drie nieuwe klokken voor het Belfort, gekend onder de naam *Triumphanten*. Ze wegen respectievelijk 6050, 4459 en 3170 kg.

3 april 1787:

Keizer Jozef II schaft de foltering af in de Zuidelijke Nederlanden. Nochtans had onze magistratuur zich bijna eenparig uitgesproken voor het behoud ervan, toen haar om advies was gevraagd.

4 april 1593:

Octrooi waarbij Filips II aan de Armenkamer de opbrengst toestaat van de in de Leenbank verjaarde panden.

4 april 1738:

Geboorte te Gent van Petrus Norbertus van Reysschoot. Hij zal van 1770 tot 1795 leraar zijn aan de Academie voor Schone Kunsten. Hij zal vooral bekend worden als grauw schilder. Zijn grisailles, die het koor van de Sint-Baafskathedraal versieren, behoren tot zijn beste werken.

4 april 1815:

Een deel van het gevolg van Louis XVIII komt hem te Gent vervoegen. Zevenhonderd ruiters defileren voor het hotel d'Hane Steenhuyze in de Veldstraat, waar de monarch verblijft. Er wordt geroepen: *vive le roi, vivent les Bourbons!*

4 april 1936:

In aanwezigheid van prins Karel en de ministers Bovesse en De Schrijver, wordt het eeuwfeest van het Gentse Muziekconservatorium plechtig gevierd met een academische zitting en een groot concert in de Schouwburg.

5 april 1793:

Overlijden van de beroemde Gentse beeldhouwer, Pieter Verschaffelt. Hij verbleef een tijdlang te Rome, waar hij ondermeer het borstbeeld van paus Clemens XIV vervaardigde. Hij werkte ook aan de versiering van de Sint-Baafskathedraal en kapte het prachtige beeld van Karel van Lorreinen te Brussel. Hij werd zelfs directeur van de Academie van Mannheim.

5 april 1839:

Voor de eerste maal wordt een Gentenaar minister. Volksvertegenwoordiger Desmazières bekomt de portefeuille van financiën.

5 april 1899:

Overlijden van Karel Verbesssem, voorzitter van *Zonder Naam niet zonder Hart*, consul van de Dominicaanse Republiek, oud-rechter in de Rechtbank van Koophandel en gewezen provincieraadslid.

6 april 1405:

De Heuvelpoort, die dateerde uit de tweede helft van de 13de eeuw, wordt herbouwd: *In dit jaer, den 6 april, was de Heuverpoort 't Sente Pieters te Ghendt begonnen te fonderen.*

6 april 1911:

Overlijden van Alfons Diegerick, rijksarchivaris te Gent sinds 1882. Diegerick wijdde een paar belangrijke studies aan de geschiedenis van zijn geboortestad Ieper. Jarenlang verleende hij zijn gewaardeerde medewerking aan een vijftiental tijdschriften voor geschiedenis en oudheidkunde.

7 april 1787:

Eén van de bargiën - trekschuiten die Gent met Brugge verbonden - wordt openbaar en *per delen* verkocht. De bargiën hebben drie eeuwen lang, tot oktober 1908, hun reizigers verwend. Zij golden algemeen als de mooiste, gezelligste en meest comfortabele trekschuiten van Europa. Men kon er dranken en gerechten op nuttigen zoals in de beste restaurants.

7 april 1834:

De suikerfabriek van Casier-Van der Straeten in de Sleepstraat wordt volledig vernield door een reusachtige brand. De schade beloopt 250.000 goudfrank.

7 april 1872:

Overlijden van professor Serrure, archivaris van Oost-Vlaanderen, letterkundige, filoloog, numismaticus en professor in de geschiedenis aan de Gentse Universiteit. Met Willems en Blommaert heeft hij veel bijgedragen tot de verspreiding van de *Nederduitsche Oefeningen*, het *Vlaemsch Museum*, *De Eendracht* en andere letterkundige en wetenschappelijke publicaties.

7 april 1906:

De Geschied- en Oudheidkundige Kring te Gent, op 18 februari 1893 gesticht, wijzigt haar statuten en heet voortaan Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

Ronald DE BUCK