

GENTSE MEMORIEDAGEN: 1-2 APRIL

1 april 1837:

Gent krijgt twee nieuwe openbare brievenbussen, een aan 't Sluizeken en een op de Brabantdam. Met in totaal vier brievenbussen, tweemaal daags, om 10u. en 21u. gelicht, zullen de Gentenaars nog vele jaren genoeg moeten nemen.

1 april 1844:

In Vlaemsch België lezen wij het volgende: *Maendag laets[leden] hoorde men van zes ure des morgens, op de scheepswerf van den heer de Landtsheer, het kanon losbranden; na tot acht ure, by verscheidene poozen geschoten te hebben, zag men een schoon lochtbal in de lucht opgaen. Het was by de gelegenheid dat de eerste nagel[s] door de heeren gouverneur en burgemeester dezer stad geslagen werden voor de twee schepen welke hy by openbare aanbesteding voor den dienst van het staetsbestuer heeft aengenomen.*

1 april 1860:

Overlijden van professor Jozef Guislain. Hij was één van de eersten om op te komen tegen de mensonterende behandeling van krankzinnigen, die men vroeger in donkere hokken opsloot. Guislain trachtte de geesteszieken te genezen, hun lot te verzachten en hen een menswaardige behandeling te geven. In 1856 werd naar zijn plannen het Krankzinnigengesticht Guislain opgetrokken. Zijn leerlingen en bewonderaars richtten, 27 jaar na zijn dood, ter zijner nagedachtenis een standbeeld op. Elke rasechte Gentenaar duidt vandaag het kruispunt, waar zijn standbeeld staat, aan met de naam "*t Guislijn*". [Hulpmiddelje voor diegenen die "*t Guislijn*" niet kennen: men spreek ook wel van "*aan de 1000 vuren*" of "*de home standing*", naar de grote winkel die onlangs heringericht is als appartementsgebouw.]

1 april 1887:

In zitting van 1 april besliste de Gentse gemeenteraad de Nederlandse Schouwburg op de Korenmarkt te bouwen: het Pakhuis zou worden afgebroken. Er

kwam een begin van uitvoering maar men liet het plan varen. Uiteindelijk werd op de plaats van het gesloopte Pakhuis, het nog bestaande Postkantoor opgetrokken.

2 april 1302:

Aan de vooravond van de Guldensporenslag, die de ambachten en neringen inspraak in het stadsbestuur zal geven, breekt te Gent een staking los, gevolgd door een opstand tegen het stadspatriciaat. De patriciërs moeten zich verschanzen in het Gravensteen. Wanneer zij dan eindelijk de burcht mogen verlaten, worden er toch nog verscheidene door de woedende menigte afgemaakt. [De oude generatie patriciërs van vóór de Guldensporenslag was zó arrogant, dat zij zichzelf adellijk waande door haar macht en bezit en zich ook aldus opstelde. Een paar eeuwen vroeger immers had zij reeds het erfrecht op stadsgrond van haar vorst weten te bekomen. Haar bijnaam was daarom "*erfachtige lieden*" of "*viri hereditarii*". Zij had er alles voor over om haar eigendommen, die buiten proporties waren, te beschermen en te vermeerderen. De patriciërs infiltreerden, net zoals de edellieden al deden, in geestelijke functies, om via de omweg van de godsdienst, psychologische macht te kunnen uitoefenen op hun ondergeschikten. Blockmans vond de namen van *erfachtige lieden* onder de parochiepastoors, onder de kanunniken van Sint-Veerle, onder de monniken van de Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij. Zij bevonden zich ook onder de beheerders van de parochiale armentafels en der gasthuisbezittingen omdat al het geld waarmee die instellingen werkten, afkomstig was uit schenkingen en nalatenschappen van oudere *erfachtige lieden*. Zo voelden zij zich verheven boven de armen, aan wie zij af en toe een brokje van hun overvloed toewierpen.]

2 april 1497:

Anno 1497, op beloken Paesschen, naer noene, brack ende viel de draeyende brugghe, daer men gaet over Schelde naer Sente Baefs, ende verdroncken veele luyden. [Bedoeld wordt de houten ophaalbrug die de huidige Van Eyckstraat (denk aan het stedelijk zwembad) met het Sint-Baafsdorp verbond.]

2 april 1812:

In de gewezen Willeweverskapel, in de Korte Dagsteeg (voor de ouderen cinema Savoy), wordt een verkoopzaal geopend. In 1821 zal men er het Klein Vleeshuis inrichten. Later een warenhuis, een café-concert, het Edentheater en een bioscoop.

2 april 1814:

De populaire kolonel Bichaloff, hoofd van de Russische Kozakken, die na de vlucht van de Fransen garnizoen hield te Gent, verlaat de stad in de richting van Bergen.

2 april 1831:

Vandaag wordt het opschrift op de gevel van de Aula van de Universiteit (in de Volderstraat) weggenomen omdat het herinnert aan haar stichting door de Nederlandse Koning Willem I. Het is de nieuwe Belgische regering die het bevel daartoe geeft.

Ronald DE BUCK
