

GENTSE GILDEBROEDERS EN -ZUSTERS VAN DE BROEDERSCHAP VAN DE H. GERULFUS TE DRONGEN

In het *Gulden Boeck van het Broederschap vande Alderheijligste Maghet Maria ende den Heijlighen Gerulphus tot Dronghen* (1) dat aanvangt in 1629 lezen wij dat in 1475 een nieuw gildeboek werd aangelegd, waarin de leden werden ingeschreven en die in het nieuw boek zijn overgenomen. Het zijn wellicht de leden van 1475 tot omstreeks de opkomst van het protestantisme in onze gewesten. Dit wijst er ontegensprekelijk op dat de broederschap reeds vóór 1474 bestond. In 1475 waren de toenmalige dekens en proviseerders (het bestuur) afkomstig van verschillende parochies. Hetgeen wijst op een zekere bekendheid, vermaardheid en uitstraling van de Drongense broederschap. De Gentse leden hadden als deken Boudewijn van der Donct, zoon van Pieter, en als proviseerders Gillis Goethals, Christoffel Damman, Willem de Keijsere en Jan van der Donct, ook een zoon van Pieter (2).

Erik L. SCHEPENS

Nota van de Redactie:

De heer Schepens voegde er een lijst bij met een 300-tal namen. Aangezien dat te veel plaats zou innemen in ons tijdschrift werd ze gedeponeed in het Documentatiecentrum waar ze kan geraadpleegd worden door geïnteresseerden.

NOTEN

1. Parochie-archief Sint-Gerulfus Drongen, bestaande oude nummering 7.
2. Een uitvoerige bijdrage over *De Broederschap van de H. Moeder Gods en van Sint-Gerulfus te Drongen, vóór 1475-1805*, van de hand van de auteur werd in het jaarboek 1997 van de heemkring Dronghine gepubliceerd.