
'T GENTSCH SPANT DE KRUUNE

Een biestige lolle...

De Heer Michel De Bosscher (°1914) stuurde mij de volgende "lolle" op die hij van een "oud peetje" gehoord heeft vóór de tweede wereldoorlog in een voermanscafé op de Baudelookaai. Vooral het Platgents waarin de man ze vertelde is hem bijgebleven.

Tot voor de Tweede Wereldoorlog was er een gemeentewet die de voerders van hondenkarren verplichtte bij een min of meer lange halte een plank of zak onder het dier te leggen, om het, vooral in de winter, tegen kou, water, modder en andere viezigheid te beschermen. Als het niet helemaal waar is, is 't in ieder geval goed gevonden...

"Een boerinne van Destolbîrge die iederen dag mee de melkopbrijngste van heur drei koeien noar de stad kwam, gijgd' iedere kier achter heur ronde an de Dampuurte een potse café goan drijnken bij heur vriendinne. Ze vergat al mets ne kier de zak onder den hond te leggen. Op ne zekere kier oas ze buitekwoamt stond er nen azent mee zijn kalpijntse¹ en zijne crayon² greed om heur op den boek te schrijven...

- "Awel, Madamke, ik zal u moeten in contrevense³ nemen. Dienen hond ligt op zijne zak nie!" zei den azent streng.



"Meisje met hondenkar" op de Vleeshuisbrug. Foto Arnold Vander Haegen (Stadsarchief Gent).

- "A, hij doet zun⁴, Menhiere." antwoordege de boerinne in 't Destolbîrge. "Hij ligt vaneigenst op zijne zak. Allei, Duc, stoa ne kier oop en tuugt ne kier uewe zak an Meniere!"

NOTEN

1. Notaboekje.
2. Potlood.
3. > FR.: "contravention": overtreding.
4. Tegenovergestelde van "bij ten doe't <-> "toet, toet": toch wel.

MEDEDELING

Ons lid, de heer Rudy van Elslande, Hoofddocent Antiekhandelopleiding zal op 4 juni 1998 een voordracht houden over **Valerius De Saedeleer en de Latemse School**.

Dit zal plaatsgrijpen om 19.30u. in de lokalen van CEMOV, Wijngaardveld 9 te 9300 Aalst. Op Afrit Aalst staat Wijngaardveld aangeduid.