

Van de heer **Roger Spilthoorn** (Berchem-Antw.) ontvingen wij de volgende brief:

Ik heb erg genoten van het artikel "Enkele herinneringen aan de stadsschool in de Onderstraat" van de heer Hugo Collumbien (G.T. 1997, nr. 6, blz. 299).

Zoals Hugo Collumbien, was ik ook slechts 5 jaar, toen ik in 1926, in de "Lagere Hoofdschool voor jongelingen, Begijnhofplein" terecht kwam.

Hier hadden de 1ste en 2de jaren wel vrouwelijke klastitularissen. Ik denk aan juffrouw De Groote, mevrouw Gomes-Hebbelinck Yvonne, juffrouw Roelant Hélène.

De directeur was Fred. De Moor, of soms Rich. Schrans. De leraars die ik me nog duidelijk kan herinneren, zal ik even op een rijtje zetten.

Octave Houdaer, had de naam zeer streng te zijn, vrijgezel, leefde samen met zijn moeder in een soort klein kasteeltje even buiten Gent, waar hij soms zijn klas uitnodigde.

Maurice Surmont, ik heb nooit in zijn klas gezeten, maar heb wel enkele jaren de zee-vakantie te Bredene mogen meebelevén. De stad Gent had in Bredene een mooie eigendom, waar in de zomer Gentse kinderen konden verblijven. Surmont, samen met zijn vrouw, had daar de leiding van enkele groepen.

Valère De Baere, de strenge wiskunde-leraar. Ik kan me niet herinneren dat er sommige lessen in het Frans gegeven werden.

Emiel Langui, die er niet voor terugschrok om het socialisme in zijn geschiedenislessen aan te prijzen.

Germain Van Herreweghe, die de tweetaligheid van de Gentse jeugd met hartstocht aanmoedigde. Sommige van zijn leerlingen kon hij ertoe brengen

STAD GENT. — VILLE DE GAND

LAGERE HOOFDSCHOOL VOOR JONGELINGEN
Begijnhofplein
ECOLE PRIMAIRE SUPERIEURE POUR JEUNES GENS
Place du Béguinage.

Bestuurder
Directeur **M. RICH. SCHRANS.**

Prijsuitreiking - Distribution des Prix

Donderdag 10 Juli 1930 te 2 1/4 uren
Jeudi 10 Juillet 1930 à heures

in den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg
au Théâtre Royal Néerlandais

ORDE DER PLECHTIGHEID - ORDRE DE LA CEREMONIE

1. **Huldezang, (koor - chœur)** **Felix V. Eecke**
Ad. Hoefman
2. **UITREIKING der prijzen aan de leerlingen der Middelbare Afdeling.** **DISTRIBUTION des prix aux élèves de la Section moyenne.**
3. **Les Emigrants, (koor - chœur)** **V. Wilder**
F. A. Gevaert
4. **UITREIKING der prijzen aan de leerlingen der Lagere School.** **DISTRIBUTION des prix aux élèves de l'Ecole primaire.**
5. a) **De Zegekroon, (lied - chant)** **J. V. de Venne**
G. De Bon
b) **Belgisch Volkslied** **Ch. Rogier**
Van Campenhout

Vleugelpiano V. GEVAERT van het huis PAUL BEYER, Gent.
Piano à queue V. GEVAERT de la maison PAUL BEYER, Gand.

om 's zondags de lessen van de "Société Flamande pour la vulgarisation de la langue Francaise" te volgen. Ik heb daar ooit, als prijs, een abonnement op de voorstellingen van de "Comédie Française" gewonnen.

Polydor Smaele, ook ik heb zijn "yacht" te Langerbrugge een poetsbeurt mogen geven...

Tenslotte Adolf Hoefman. De stemproef in de school van het Begijnhofplein ging door in de grote turnzaal op het gelijkvloers. Ook hier ging de jaarlijkse rituele stemmenselectie onverstoort door. Hoe goed ik me ook inspande, en hoe lang ik ook maar repeteerde, ik ben er in die negen jaren nooit in geslaagd om met de 1ste of 2de stemmen te mogen meezingen. Ik werd telkens onverbiddelijk verbannen om met 1 of 2 anderen, stil en vooral zwijgzaam achteraan te blijven zitten tijdens de repetities en de uitvoering van de koorliederen.

Sommige prijsuitreikingen vonden ook plaats in "den Koninklijken Franschen Schouwburg".

Na het negende schooljaar werd het als vanzelfsprekend het "Koninklijk Atheneum". Om geen jaar te verliezen moest men slagen in een wel erg moeilijk ingangsexamen. Het waren uitzonderingen die rechtstreeks toegelaten werden in de derde der "Nieuwe Humaniora, Wetenschappelijke afdeling".

Ik ben het volledig eens met Hugo Collumbien, daar waar hij schrijft dat het onderwijs dat we genoten hebben in de "Lagere Hoofdscholen" van Gent uitstekend was en dat we van daaruit konden vertrekken met een stevige basis en dat we ons mannetje konden staan in de meest uiteenlopende richtingen.

Persoonlijk heb ik uiteindelijk voor een zeemansberoep gekozen. Dit en de oorlogsomstandigheden hebben ertoe geleid dat ik zeer weinig weet over mijn vroegere klasgenoten. Ik vraag me wel eens af wat er van Agon Sylvain, Loones Roger, Temmerman Gerard, Van Larebeke Gaston, Minne André, Paul Plaat Stoeltjes en nog vele anderen, geworden is. Ik weet dat Mannekens Albert bij de Gerechtelijke Politie te Kortrijk terecht kwam en dat hij op 30 juni 1993 te Gent overleed.

Ik meen dat Hugo Collumbien erin geslaagd is een duidelijk en realistisch beeld te schetsen van de levens-sfeer in en rond de Gentse Lagere Hoofdscholen in de twintiger en dertiger jaren, waarvoor mijn oprechte dank.

Ons lid, de heer **Arthur De Decker**, die zeer actief is in "Gent doolt" en in het "Samenwerkingsverband Belfortparking nee, Volksraadpleging ja" stuurde ons de tekst van een persiflage op "Boven Gent rijst". De auteur ervan is zijn broer Rufijn die ze met zijn groep "De Veske Voljeir" (Ninoofs dialect) met veel succes bracht op de Belfort-happening op 8 November 1997.

BELFORTPARKING NEEN!

Boven Gent rijst,
Eenzaam en grijsd,

't Oud Belfort, zinbeeld van 't verleden.
Maar aan zijn voet,
Een schepen wroet,
Hij wil een parking daar beneden.
Maar 't zal niet zijn!
Al zijn wij klein,
De man zal luist'ren naar ons rede:
Weg met die put,
Onder de toren!
Wie er aan schudt,
Die is verloren.
Wij luiden Roeland, moord en brand,
Als je die put niet elders plant!

Wie 't oude Gent
Eens goed verkent,
Merkt dat de stad heeft zwaar geleden:
Kaalslag alom, Te veel beton.
Geldzucht bedreigt de Gentse stede.
Wij zijn het moe,
D'heilige koe
Van autoparkings moet bestreden.
Wij zeggen stop!
Aan al dat boren.
Gentenaars op!
Verdedigt uw toren!
Wij luiden Roeland, zeggen neen.
Geen belfortparking daar beneen.

De "Gentsche Sosseteit" heeft haar pionnen in het buitenland die er voor zorgen dat de Gentse aanwezigheid aldaar niet ongemerkt voorbijgaat. Maar ook wij hebben heel wat leden in het buitenland (tot in Hawaï toe). De heer **Dirk Jurrjens** (Granada) schrijft: "Misschien kan bijgaande copie van een oude prentkaart (1909) eens afgedrukt worden in de rubriek "Gentsche Woorde en Uitdrukkijsge". Wij doen dat graag Mijnheer Jurrjens (zie blz. 114).