
GENTSE MEMORIEDAGEN: 14-15-16-17 MAART

14 maart 840:

Overlijden te Seligenstadt van Eginhardus, een van de meest vooraanstaande figuren uit het Karolingisch tijdperk. Karel de Grote had hem benoemd tot abt van de Sint-Pieters- en Sint-Baafsabdij. Alhoewel hij maar af en toe in onze stad verbleef, was Eginhardus nochtans de grote hervormer van het Gentse kloosterleven. Hij was eveneens een uitstekend beheerder en een talentvol diplomaat.

14 maart 1581:

Het muntatelier van Gent, dat sedert meer dan een eeuw gesloten was geweest, wordt weer geopend door de Calvinisten: "Den 14 maerte wierd er in de Geld-

Munte voor d'eerste mael begonst geld gemunt te worden, in 't bijzijn van den Hoogbaljuw en schepenen van beyde banken". Drie jaar later zal het weer worden gesloten na de overwinning op de Calvinisten.

14 maart 1592:

De jezuiten openen te Gent hun eerste college. Onmiddellijk na de definitieve nederlaag van de Calvinisten waren zij herhaaldelijk door de stadsmagistraat uitgenodigd om zich hier te komen vestigen.

14 maart 1808:

Snelheid is een relatief begrip. Bijna 2 eeuwen geleden sprak men reeds van overdreven snelheid... van de paarden. De straten waren zo smal dat paarden een bestendig gevaar betekenden voor voetgangers. De burgemeester moest ruiters en koetsiers er geregeld aan herinneren dat het verboden was hun paarden door de stad te laten galopperen.

15 maart 1459:

Overlijden te Gent van Arnould de Gouy, hoogbaljuw van Gent, die lange tijd Filips de Goedes afgezant in Cyprus en het Oosten was geweest.

15 maart 1497:

Maximiliaan van Oostenrijk had in 1494 de Nederlanden overgedragen aan zijn 16-jarige zoon, Filips de Schone, maar tegen de gevestigde traditie in kwam deze niet persoonlijk naar Gent om er op de Vrijdagmarkt de eed van trouw af te leggen. Hij stuurde de graven van Baden en van Nassau. Zijn Blijde Intrede deed Filips pas 3 jaar later, na zijn huwelijk met Johanna van Castillië, op 15 maart 1497.

15 maart 1741:

Artikel 40 van het Gentse tuchthuisreglement van 15 maart 1741 zegt het volgende over het straffen van weerspannige gevangenen: "Sij sullen den halseband aengedaen worden, ende by soo verre dese penitentie noch geen effect en doet, sal hun eyndelinghe worden gegeven de papegaey soppe ter discretie alsvooren". De papegaaisoep was een straf waarbij men de gevangene in een waterput liet zakken waarin het waterpeil voortdurend steeg. Om niet te verdrinken was de gevangene genoodzaakt om een pomp te bedienen. Stoppen met pompen betekende de verdrinkingsdood.

16 maart 1754:

Henri Joseph Morian bekomt van het stadsbestuur een voorlopige toelating om in Gent een zoutaffinaderij en een zeepziederij te vestigen.

16 maart 1812:

Vandaag wordt een Besluit uitgevaardigd waarbij bepaald wordt dat, wie op huizen, winkels of fabrieken een opschrift wil aanbrengen, dit in het Frans moet doen. Een Vlaamse vertaling naast de Franse tekst is echter toegelaten.

16 maart 1817:

Inhuldiging van de nieuwe Protestantse Tempel in de voormalige kerk van de Capucijnen in de Brabantdam. Tot voor die datum beschikten de protestanten, voor hun erediensten, over een zaal in het Stadhuis.

17 maart 1747:

Gaspard Couvreur, eigenaar van het huis "alwaer voor teecken uytsteekt de Gauwblomme" in de Steendam, bekomt de toelating om de gevel van zijn huis af te breken en een nieuwe te bouwen. Het zal een prachtige Louis XV-gevel worden.

17 maart 1787:

De hervormingen van keizer Jozef II volgen elkaar ononderbroken op. Op 17 maart wordt ondermeer afgekondigd dat voortaan de ambachten, neringen, gilden en andere burgerlijke corporaties geen roerende of onroerende goederen meer kunnen kopen of verkopen zonder toestemming van de regering. Deze maatregel is voor die tijd modern want na de Franse Revolutie zal men nog veel verder gaan.

17 maart 1804:

della Faille d'Hane wordt in de troonzaal van het Gentse stadhuis plechtig tot burgemeester uitgeroepen. Hij zal in 1808 vervangen worden door baron Pycke. Het is tijdens zijn burgemeesterschap dat de Vier Hoofdgilden en de Fonteinsten opnieuw toelating krijgen om te vergaderen.

17 maart 1822:

Lieven Bauwens, één van de belangrijkste figuren uit onze stedelijke geschiedenis, sterft te Parijs op 53-jarige leeftijd. Door het heimelijk uit Engeland binnensmokkelen van de Mule Jenny, en nadien door het oprichten van katoenspinnerijen in Gent, heeft hij het industrieel verleden van Gent een gelaat gegeven: het Manchester van het vasteland.

Ronald DE BUCK