

LEZERS SCHRIJVEN ONS

Van Dr. Christian Sandyck (Evergem) ontvingen wij de volgende interessante aanvulling:

Aansluitend op het artikel over de St.-Baafskathedraal van Mr. David Maes, verschenen in Gendtsche Tydinghen 1996, nr. 5, waarin sprake is van verbannen seminaristen in 1813 (blz. 250), kan ik nog volgende informatie bezorgen: "de neef van één van mijn voorvaderen, de **E.H. Guiliemus (Willem) Sandyck**, werd tot diaken gewijd op 8 juni 1813.

Na de diakenwijding werd hij, evenals vele seminaristen (bij de 200) opgeroepen voor de militaire dienst: immers gedurende de ballingschap in Frankrijk van de wettige bisschop Mgr. de Broglie (1807-1821), werd door Napoleon een nieuwe bisschop opgedrongen, Mgr. de la Brue (brief van de minister dd. 20 april 1813).

Op zondag 25 juli 1813 weigerden de seminaristen de nieuwe bisschop in de kathedraal te begroeten, waarop zij het seminarie moesten verlaten.

Op 15 augustus 1813 weigerde de pastoor van Gent deel te nemen aan de processie. Daaropvolgend, op 18-19 augustus 1813 werden de seminaristen opgevoerd voor legerdienst en naar Wesel gezonden.

E.H. Willem Sandyck ontvluchtte vanuit Wesel op Kerstdag 1813.

Het besluit om het in vrijheid stellen van de seminaristen kwam in april 1814." Bovenvermelde informatie heb ik in 1977 gekregen van Kanunnik O. De Rop, secretaris van het Bisdome van Gent.

Er zijn in Wesel blijkbaar vele seminaristen gestorven volgens het epitaaf met volgend opschrift in zijkapel XXIV van de St.-Baafskathedraal (links van de ingang):

"POST PERSECUT. OBIERUNT SEQQ. DD. THEOLOGI."

nomina - locus nat.

(daarna volgt een indrukwekkende namenlijst met geboorteplaats)

(waaronder "**Gulielmus Sandyck, Ganda**")

D. O. M.

ET PIAE MEMORIAE

SUPERIORUM AC ALUMNORUM SEMINARII GAND.,

QUI, DUM ANNO MDCCCXIII,

COARCTATO IN ANGUSTA CUSTODIA PIO VII, P.M.,

PRO LEGITIMA EPISCOPI EXULIS ADMINISTRATIONE

ILLEGITIMA ECCLAE GAND. OBTRUDERETUR;

MORI MALUERUNT QUAM DIRO SCHISMATE FOEDARI.

CLERUS GAND. AC BRUG.

PRAESULIBUS L.J. DELEBECQUE, GAND. ET F.R. BOUSSEN, BRUG.

P.

C.

Onder enig voorbehoud evenredig met mijn latijnse kennis, geef ik volgende vertaling:

Na de vervolging stierven de volgende godgeleerden
Namen - Geboorteplaats

D.O.M. (Deo Optimo Maximo) Aan God de opperste en de grootste
en ter zaliger gedachtenis

van de oversten en de leerlingen van het Gentse Seminarie
die, terwijl in het jaar 1813

(P.M. = Pontifex Maximus) Paus Pius VII in enge bewaring was
en in plaats van het wettelijk bestuur van de verbannen bisschop
het onwettelijke van de Gentse kerk werd opgedrongen,
verkozen te sterven dan de verschrikkelijke afscheiding te aanvaarden.

De geestelijken van Gent en Brugge
voorgezeten door L.J. Delebecque van Gent en F.R. Boussen van Brugge
(P.C. = Patres Conscripti) de beschreven vaders

Eigenaardig genoeg wordt Willem (verkeerd gespeld "Gulielmus") Sandycck bij de overledenen vermeld.

Misschien omdat hij als vermiste was opgegeven na zijn ontsnapping in 1813?

Hij werd priester gewijd op 24/03/1814 (door de bisschop van Roermond).

Eerste benoeming als onderpastoor te Isegem (St.-Hilonus): 25/06/1814.

Daarna onderpastoor te Kortrijk (St.-Martinus): 24/10/1814.

Vervolgens pastoor te Aspelare: 17/06/1823. En tenslotte pastoor te Wondelgem (St.-Catharina): 10/11/1824, waar hij overleed op 06/09/1845, vierenvijftig jaren oud.

Zijn grafsteen is nog te zien, ingemetseld aan de buitenzijde van de St.-Catharinakerk, Vroonstalledries te Wondelgem, oneerbiedig verborgen achter een tuinhuisje.

Het opschrift luidt:

D. O. M.
HIER VOOREN LIGT BEGRAVEN
DEN EERWEIRDEN HEER
GULLIELMUS SANDYCK
GEBOREN TE GEND DEN 27 FEBRUARY 1791
PRIESTER GEWYD IN HET JAER 1814
ONDERPASTOR TE ISEGEM 1814
VAN STE MARTINUS TE KORTRYK 1814
PASTOR TE ASPELARE 1823
PASTOR DEZER PAROCHIE VAN WONDELGEM 1824
EN ALHIER OVERLEDEN DEN 6 SEPTEMBER 1845

**EN TER GEDAGTENIS VAN ZYNE OUDERS
MR JOANNES BAPTISTA SANDYCK
EN ZYNE HUYSVROUW
JOFFW MARIA ANNA DE BLIECK
BEYDE OOK ALHIER BEGRAVEN
EN VAN ZYNEN BROEDER DEN EERW. HEER
PETRUS BERNARDUS SANDYCK
PASTOR TE CLUYSEN
EN ALDAER OVERLEDEN DEN 13 APRIL 1842
OUD 62 JAREN
BID VOOR DE ZIELEN
R. I. P.**

VRAAG EN ANTWOORD

Mevrouw **Katrien Van der Gucht** (e. Claes) - Belsele - stelt aan onze lezers de volgende vraag:

Voor het jaarboek 1998 van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas bereid ik een artikel voor over de brand van het Sint-Niklase stadhuis in 1874. Op 26 februari brandde dit Empire-gebouw volledig uit. Voor de blussingswerken werd een beroep gedaan op de brandweerkorpsen van Gent en van Antwerpen.

De Gentse brandweer kwam met een speciaal ingelegde trein en was met 19 man. De namenlijst ontbreekt op het Sint-Niklase stadsarchief. Het Gentse stadsarchief bezit pas documenten vanaf 1920 en verwees me naar de brandweer. Hun archief begint pas ca. 1880. Ze suggereerden me om contact op te nemen met Uw vereniging. Is de namenlijst in Uw bezit?

Bij de Gentse brandweer waren o.a. Florent Grandvalet (korporaal) en Polydore Maes (onderofficier). Biografische gegevens ontbreken. Kan U die bezorgen? De eerste liep bij het blussen een ongeneeslijke ziekte op (we hebben 2 medische attesten van hem en een smeekschrift om hem een andere job te bezorgen omdat hij zijn werk als brandweerman niet meer kan doen) en werd na aanhoudende pogingen dan toch voor zijn verdiensten onderscheiden. De tweede vroeg een getuigschrift van zijn prestaties (in ons bezit) en werd onderscheiden met een burgerlijke medaille eerste klas.

Wie waren hun andere collega's? Welke waren hun functies in het korps? Biografische gegevens?
