

## **GENTSE MEMORIEDAGEN: 11-12-13 MAART**

### **11 maart 1128:**

Diederik van den Elzas, tegenkandidaat van Willem Clito voor het graafschap Vlaanderen, wordt triomfantelijk in Gent onthaald. De invloed van Gent is zo groot dat die stellingname volstaat opdat gans Vlaanderen na enkele weken al partij kiest voor Diederik.

### **11 maart 1737:**

Eerste steenlegging van het nieuw lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde op de Kouter, naar de plannen van architect Bernard De Wilde.

### **11 maart 1834:**

De opvoering van Tartuffe van Molière in de Grote Schouwburg geeft aanleiding tot allerlei incidenten. Het stuk wordt door een deel van het publiek geestdriftig toegejuicht (waarschijnlijk liberale orangisten), doch het publiek van het paradijs (katholieken uit het gewone volk) houdt er blijkbaar een andere opinie op na en talrijke toeschouwers moeten door de politie worden weggeleid. (Het woord Tartuffe is synoniem voor een hypocriet. Molières komedie handelt dan ook over religieuze huichelarij. Het stuk viel dus niet in goede aarde bij de gewone bevolking die streng katholiek was opgevoed, vooral slechts 4 jaar nadat de katholieke Belgen de Hollandse protestanten van zich hadden afgeschud.)

### **12 maart 1787:**

De leden van het “Gerechtshof van eerste instantie” worden verkozen. Voorzitter is ridder Diericx. Als leden worden aangeduid : Roelandts, Varenbergh, Blommaert, Vande Poele, Guchteneere, Goethals, De Wulf, Du Bos en Meyer.

**12 maart 1824:**

De eerste stoomboot, "De Hoop", arriveert te Gent aan de Brusselsepoort. Hij heeft de afstand Antwerpen-Gent over de Schelde afgelegd in 8 uur.

**12 maart 1833:**

Jan-Baptist Voortman, een bekend Gents orangist, wiens fabriek in april 1831 door stedelijke soldaten, pompiers en werklieden werd bestormd en geplunderd, eist van het stadsbestuur een schadevergoeding van één miljoen goudfrank voor de aan zijn fabriek veroorzaakte schade en 200.000 frank voor pijn en smart.

**13 maart 1539:**

Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 1539, gaat de "auweet", de grote Gentse nachtelijke parade voor het laatst driemaal uit. Zij duurt telkens twee uren en trekt door de voornaamste straten van de stad. (Die auweet was oorspronkelijk een nachtwacht tijdens de grote halfvastenmarkt. Spoedig ont-aardde ze echter in een machtsvertoon vanwege de neringen. Zij was een doorn in het oog van keizer Karel; net op het moment dat hij Gent kwam bestraffen - in 1540 - waren de voorziene data voor de auweet 4, 5 en 6 maart. In plaats van te mogen paraderen en indruk te maken op die dagen moesten de Gentse schepenen op 6 maart 1540 bij de keizer in het Prinsenhof op het matje komen . Enige dagen later, op 17 maart, werden negen aanstokers van de opstand van 1539 op het Sint-Veerleplein onthoofd. Het bleef niet bij een éénmalig verbod. Op 30 april 1540 schafte de Concessio Carolina de dreigende auweet voorgoed af.)

**13 maart 1673:**

Bij akte van 13 maart 1673 krijgen de bewoners van de Kraanlei de toelating van de schepenen om een rij bomen op de kade te planten.

**13 maart 1718:**

Jan-Baptist van Volxsom aanvaardt voor de Staten van Vlaanderen een doek te schilderen, voorstellende de Plechtige Inhuldiging van markies de Prié, namens Karel VI, Rooms keizer, als graaf van Vlaanderen. Deze Plechtige Inhuldiging greep plaats op 18 oktober 1717 op de Vrijdagmarkt. Wanneer u dit doek, dat in ons Bijlokemuseum tentoongesteld wordt, voorbijgaat, wees dan indachtig dat van Volxsom meer dan 10 jaar aan dit schilderij heeft gewerkt. Dat dit onze hedendaagse artiesten, die er soms prat op gaan dat ze 2 à 3 schilderijen per dag kunnen afwerken, even tot nadenken stemt !

**13 maart 1741:**

Geboorte van Jozef II. Deze verstandige monarch, die zijn tijd voor was, wou,

onder de invloed van de wijsgerige stelsels, regeren volgens de principes van het verlicht despotisme. Hij miste echter de nodige psychologische tact en ging overhaast te werk. Zijn hervormingen werden vooral in de Zuidelijke Nederlanden slecht onthaald want het volk was niet rijp voor de gedachte van een gecentraliseerde eenheidsstaat. Frederik II noemde Jozef II zeer typerend : mijn broeder de keizer-koster.

### **13 maart 1792:**

Geboorte te Gent van ridder Theodoor-Frans Papeians de Morchoven. Na gedurende 4 jaar vrijwel alle veldtochten van Napoleon te hebben meege- maakt, legde hij zich toe op de studie van tuinen en planten en werd voorzitter van de Koninklijke Maatschappij voor Land- en Tuinbouwkunde te Gent.

### **13 maart 1832:**

Een gepeperd glas ! Een soldaat drinkt in een Gentse herberg een volle pot jenever met een ons peper en enkele uren later bezwijkt de ongelukkige dwaas. De Gazette van Gent, die het nieuws brengt, weet te vertellen dat men het lijk heeft geopend en dat men er “den genever kokend in de maag” gevonden heeft!

Ronald DE BUCK

---