

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE NR. 32

Op 23 oktober 1897 stelde Hermann Van Duyse, toen Conservator van het Oudheidkundig Museum, in de rubriek "Kunstsmeedwerken - Oudheidkundig Museum, nr. 1751, - XVIe eeuw", in het Frans een fiche op over



Collectebus van de 16e eeuw

Deze vierhoekige bus, beschilderd met de wapens van Vlaanderen, rust op vier gemodelleerde steunpunten die de vorm hebben van een drakenkop; het hengsel is bewerkt in dezelfde stijl.

Het geheim slot is versierd met fleurons en schoren aangebracht aan het bovenste gedeelte. Het werk dateert uit de XVIe eeuw niettegenstaande de later aangebrachte datum 1608.

De veelvuldigheid van ophalingen voor godsdienstige werken bracht in het verleden een buitengewone vermenigvuldiging teweeg van allerlei vormen van bussen.

De buurtbussen dienden om een reservefonds aan te leggen, bestemd voor de jaarlijkse, werkelijk reuzebanketten die noodzakelijkerwijze samengingen met de verkiezingen van de dekens.

De inscriptie op sommige bussen "voor de uitroeiing van de bedelarij" voert ons terug naar de talrijke pogingen tot organisatie van hulphuizen dienende tot ateliers voor werklozen en asielen voor landlopers.