

## **BUURTFEESTEN EN DEKENIJFEESTEN**

Als secretaris van de dekenij Prinsenhof en dit sinds 15 jaar, zie en lees ik dat zowel te Gent als in de ons omringende randgemeenten er buurtfeesten van zeer lokale en kleine omvang opgang maken. Het brengt de mensen van een bepaalde kleinere buurt of enige welbepaalde straten bijeen, in een niet te gecommmercialiseerd gebeuren. Ook bij ons in de Prinsenhofbuurt is er sinds de oprichting van de dekenij in 1981 elk eerste weekend van de maand september zulk een buurtfeest. Enige jaren terug stootte ik bij toeval op een oude affiche hetwelk betrekking had op een buurtfeest van onze straat-omgeving. Graag doe ik er mijn verhaal over. De enige toelichting die ik erg graag bijgeef, is dat er momenteel in de ganse Prinsenhofbuurt slechts één café meer bestaat op de hoek van de Simon de Mirabellostraat en de Rabotstraat...

### **Het eerste buurtfeest op het Prinsenhof na de oorlog**

Dit eerste buurtfeest werd georganiseerd door Feestcomiteit Groot Gewad en aanpalende straten, en wel erg laat in het jaar namelijk eind september begin oktober, op 28, 29, 30 september 1 en 2 oktober om juist te zijn. We schrijven 1948!

Er waren toentertijd niet minder dan 13 deelnemende cafés, allemaal in de buurt gelegen. Ik som ze even op:

Café Philomon Tinnepotstraat

Café Zilverhof Zilverhofstraat

Café Engelsch Paard Braderijstraat

Café Fonteintje Abrahamstraat

Café Charles Tinnenpotstraat

Café Gustaaf Abrahamstraat

Café Witte Roos Tinnepotstraat

Café De Witte Prinsenstraat

Café Tonneke Groot Gewad

Café Favorit Hoek Prinsenstraat Rabot

Café Frissche Kelder Braderijstraat

Café Georges Braderijstraat

Café Paul Gewad

Het is bijna niet te geloven!

Op de zijkant van de affiche dewelke voor die gelegenheid vanzelfsprekend werd gemaakt staat er reclame voor verschillende handelszaken uit de buurt. Enigen zal ik vermelden, omdat zekere bewoners deze zich nog zullen herinneren daar ze tot in de jaren 60-70 gebleven zijn;

Carrosserie Mareen Sanderswal 11

Jos Naessens Sanderswal 1 (Kolen en brandhout)

Mortier Verbeke Lievekaai 2 (Verhuring van stootwagens)

E. Roels Gewad 17 Paardenbeenhouwer

De evenementen die plaatsvonden zijn zeker het vermelden waard. Ik citeer de voornaamste zoals ze op het affiche waren aangekondigd. De opening gebeurde met het zeer gekende muziekkorps der Gentse weesjongens. De weesmeisjes brachten de Zondagavond zang en dans. Ook een solemnele mis ontbrak er niet aan in de St.-Michielskerk.

Verskillende cafés hielden teerlingbakwedstrijden, de prijzen waren welkom en kleurrijk... twee konijnen, een grote "beloende", 2 flessen drank, ...etc.

Klassiekers waren, danswedstrijd, vogelpik, stoelkenskans, bolling, crochetwedstrijd, loopkoers voor jongens.

Iets straffer was; Ballenkloppen geblinddoekt, schoenenkoers met werkschoenen, blokjesvagen voor vrouwen, valiezenkoers voor mannen.

De toppers dan: Taptoe voor vrouwen in nachtgewaad, (kaarsen meebrengen!)

Elkander zwart maken voor mannen en vrouwen... Zaklopen voor vrouwen.

Voorwaar een straf programma!

Daarbij werd nog vermeld dat de ganse wijk gedurende de feestelijkheden prachtig verlicht en versierd was. Er was tenandere een wedstrijd uitgeschreven voor de mooist versierde gevel en uitstalraam.

Zoals U ziet feesten is zeker niet door deze generatie uitgevonden, dat kon de voorgaande even goed!

L. BORRE

Secretaris Dekenij Prinsenhof

---

## GENTSE MEMORIEDAGEN: 7-8-9-10 MAART

### 7 maart 1451:

Filips de Goede hernieuwt zijn gebod van 12 augustus 1450 en beschuldigt de stadsmagistraat er van het Gentse poortersrecht aan de meest biedende te hebben verkocht. (Het gaat hier om de verkoop van de "buitenpoorterie". Personen die niet in de stad woonden konden toch de Gentse "nationaliteit" en dus ook het Gentse "burgerrecht" kopen mits het betalen van een jaarlijkse taks en het nemen van een Gents pandhuis of theoretische domicilie. Dit systeem voorzag de stad van een aantal vermogende burgers waarop zij in tijden van opstand beroep kon doen in ruil voor bescherming. Het systeem kwam dikwijls in opspraak bij de vorsten. Pas vanaf 1540 slaagt keizer Karel er in de Gentse buitenpoorterie af te schaffen.)