

GENTSE MEMORIEDAGEN: 7-8-9-10 MAART

7 maart 1451:

Filips de Goede hernieuwt zijn gebod van 12 augustus 1450 en beschuldigt de stadsmagistraat er van het Gentse poortersrecht aan de meest biedende te hebben verkocht. (Het gaat hier om de verkoop van de "buitenpoorterie". Personen die niet in de stad woonden konden toch de Gentse "nationaliteit" en dus ook het Gentse "burgerrecht" kopen mits het betalen van een jaarlijkse taks en het nemen van een Gents pandhuis of theoretische domicilie. Dit systeem voorzag de stad van een aantal vermogende burgers waarop zij in tijden van opstand beroep kon doen in ruil voor bescherming. Het systeem kwam dikwijls in opspraak bij de vorsten. Pas vanaf 1540 slaagt keizer Karel er in de Gentse buitenpoorterie af te schaffen.)

7 maart 1491:

In een akte van die datum lezen wij : "...Joos Sammelin, crudenier ende scildere...". (De combinatie van die twee beroepen lijkt op het eerste gezicht vreemd. Kijken we echter eens naar de oorsprong van bijvoorbeeld "indigo", een blauwe verfstof, dan zien wij dat deze kleur gewonnen werd uit een kruidenmengsel, "indikon pharmakon" genaamd, een Indisch geneesmiddel. Kruiden dienden dus zowel om geneesmiddelen te maken als om verf te bereiden. Het is inderdaad bekend dat de gebroeders Van Eyck zelf hun olieverf maakten. Lid zijn van twee neringen was bovendien ook gebruikelijk. En tenslotte mogen we niet vergeten dat de eerste apothekers kruidenmengers waren.)

7 maart 1514:

Onze voorouders zagen geen straalvliegtuigen of raketten in de lucht. Toch zagen ze af en toe iets aan de hemel dat hun verwondering kon wekken : "...Item in dit jaer, den VII Maerte, waren in de lucht gesien, twee regenbogens staende rugge tegen rugge..."

7 maart 1579:

"...Den 7 Maerte 1579 wird door de geusen het eyser ende lood uyt Eckerghem kercke weggenomen, oock den vloer van de kercke , ende door capityn Goethals op de muyde verkogt..."

7 maart 1831:

Een Belgische vrijheidsboom, aangekleed met een vrijheidshoed, wordt in het bijzijn van de Commissie van Openbare Veiligheid en de staf van de burgerwacht, voor het Groot Vleeshuis geplant. De top van de boom zal op 5 september 1838 door de bliksem getroffen worden waardoor de vrijheidshoed in de Leie terecht zal komen.

8 maart 1322:

Op aandringen van Jan Breydel wordt tussen de magistraten van Gent en Brugge een verbond gesloten ter vrijwaring van de stedelijke vrijheden. (De "bezegeling" van dit verbond staat in de stadsrekeningen als volgt : "...Item scepen den Grutre, meester van Hayticove, den here uten Dale ende van Contersvorde, (die reden op 15 maart naar Brugge) omme die van Brugge te doen zegelne dordinance die sij adden overeenghedreghen metter stede van Ghend...")

8 maart 1578:

Het Groot Kanon wordt van Oudenaarde naar Gent per schip overgebracht. "...Den 8 es hier van Aldenaerde ghebrocht een groot yseren geschut, drie

vierendeelen wijdt ende omtrent vier ellen lanck wesende, den naem draghende van Dulle Griete ofte den Rooden Duyvele, midts tselve rood gheschildert es; ende wird ghelost an tCuypgat by de Fremineuren...". (Het Ketelpoortpleintje achter het Justitiepaleis.)

8 maart 1782:

Keizer Jozef II gebiedt, dat voortaan alle Benedictijnenkloosters onderworpen worden aan het gezag van de bisschoppen.

9 maart 1789:

Na de afschaffing van een aantal seminaries en andere scholen, vertrekken de studenten in godgeleerdheid van de abdijen van Baudelo en van Drongen naar het centraal seminarie van Leuven. Dit is één van de maatregelen die keizer Jozef II de bijnaam "keizer-koster" zullen bezorgen. Zijn bemoeienissen met de structuur van de kerk hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de val van het Oostenrijks regime.

9 maart 1803:

Al weken trekken honderden Gentenaars naar Evergem waar boer Buysse alle ziekten geneest, gewoonweg door het aanbrengen van zijn speeksel. Vandaag laat de overheid de kwakzalver eindelijk in Gent opsluiten. (De eerste kwakzalvers gebruikten kruidenzalven op basis van ganze- en eendevet, twee kwakende vogels. Het waren eeuwenoude zalven waarvan de artsen, naarmate de geneeskunst verbeterde, ondervonden dat ze toch niet hielpen en daarom schertsend over kwakzalven begonnen te spreken.)

9 maart 1826:

Het postkantoor wordt van de Nederscheldestraat naar de Zandberg overgebracht. Het personeel bestaat uit een directeur, een controleur, drie bedienden en vijf postboden. Het kantoor zal nog een paar keer verhuizen alvorens onderdak te vinden op de Korenmarkt.

10 maart 1517:

Eerste steenlegging van het Gentse stadhuis naar de plannen van bouwmeester Jan Stassins.

10 maart 1697:

Overlijden van Robert d'Aubermont, die één van de vier grote koperen kandelaars aan onze hoofdkerk schonk. Hij was op 18-jarige leeftijd tot kanunnik van Sint-Baafs benoemd en vestigde een record door pas op 85-jarige leeftijd te overlijden.

10 maart 1842:

Overlijden van Jozef van Crombrugghe, burgemeester van Gent van 1826 tot 1836 en van 1840 tot 1842. Hij was een vurig orangist en verdediger van het officieel onderwijs.

Ronald DE BUCK
