

GENTSE MEMORIEDAGEN: 25-26-27 FEBRUARI

25 februari 1500:

Geboorte van Gillis Goethals, kanunnik van het kapittel van Sint-Baafs. Hij zal doctor in de geneeskunde worden en meerdere werken schrijven over genees- en heelkunde.

25 februari 1509:

Ik citeer uit Spel en Kwel in Vroeger Tijd van Willy Braekman: Op 25 februari en volgende dagen was er in 1509 "een steecspel up de Vrydachmaert ghedaen; onder andere daer was eenen Bauwen Borluyt, poorter van Ghendt, de welcke behaelde den prijs van de jonckvrouwen tsauons int hof vanden prince". De prijsuitreiking had blijkbaar 's avonds plaats in het Prinsenhof. De jonkvrouwen hadden een prijs uitgelooft die door Boudewijn Borluut was gewonnen. Deze spelen hadden plaats: " 'tSondaeghs... ende tsachtermoens was up de Vrydachmaert eenen tornoey beroepen, XX Duutsche jeghens XX Vlaminghen, dat zeer lustich om zien was, daer Bauwen Borluut, een van de Vlaminghen, groote eere behaelde".

25 februari 1578:

De Gentse kapitein Rokelfing maakt zich te Oudenaarde meester van het Groot Kanon, alias de "Dulle Griet". (Men weet eigenlijk niets over de origine van het Groot Kanon. Men veronderstelt dat de vuurmond zou gediend hebben bij de belegering van Oudenaarde in 1452 en dat de Gentenaars het tuig zouden hebben achtergelaten toen Filips de Goede Oudenaarde te hulp snelde.)

25 februari 1815:

Officiële afkondiging van de grondwet der verenigde Nederlanden die Noord en Zuid onder de kroon van koning Willem I brengt. Te Gent neemt de erfprins van Oranje zijn troepen in ogenschouw en woont 's avonds een voorstelling bij in de Schouwburg. Hij wordt geestdriftig toegejuicht door de schouwburgbezoekers en daarna door de op de Kouter samengestroomde massa.

25 februari 1859:

Geboorte te Gent van de kunstschilder Jozef Vindevogel, een voortreffelijk artiest, die vooral zal uitmunten in het bloemenggenre en Gentse stadsgezichten. Hij zal te Gent overlijden in 1941.

26 februari 1788:

Geboorte te Gent van Pierre Jacques Goetghebuer, architect en graveerder. Veertig jaar lang verzamelde hij manuscripten, dokumenten, tekeningen, enz... over zijn geboortestad. De meeste zijn nu nog te raadplegen in het Gentse Stadsarchief.

26 februari 1790:

Triomfantelijke intrede in Gent van Jan André van der Mersch, opperbevelhebber van het patriottenleger (tijdens de Brabantse Omwenteling) dat de Oostenrijkers bij Turnhout versloeg in oktober 1789. Dezelfde dag vernam men dat keizer Jozef II overleden was.

26 februari 1810:

Bij de overbrenging van het Departementaal Museum van de Sint-Pieterskerk naar de Tekenacademie, bleven, bij gebrek aan plaats in de nieuwe lokalen, heel wat "tweede keus-werken" in de kerk achter. Zij werden openbaar verkocht.

27 februari 1479:

De graanschaarste en de invoering van nieuwe belastingen verwekken een volksopstand te Gent, die door de baljuw, Jan van Dadizele, wordt onderdrukt: negen opstandelingen worden onthoofd.

27 februari 1540:

Rooms keizer Karel (reg. 1519-1556), in het Prinsenhof aanwezig tijdens zijn strafexpeditie tegen de Gentenaars, reist eventjes naar Brussel en brengt vandaag zijn broer Ferdinand mee, de latere Roomse keizer (reg. 1556-1564).

27 februari 1696:

Koning Karel II aanvaardt peter te zijn van de zevende zoon van jonker Albert van Pottelsberghe van Overdam, schepen van Gent. De doopplechtigheid gaat gepaard met veel luister, vuurwerk en verlichting. 's Avonds wordt in het hotel van de gelukkige vader, in de Biezekapelstraat, een feestmaal voor 120 genodigden opgediend waarna bal en concert volgen.

27 februari 1837:

Overlijden op 83-jarige leeftijd van de Gentse artiste Françoise Jeanne Ridderbosch. Men zag haar werk op alle Driejaarlijkse Salons te Gent, vanaf hun stichting in 1792. De kunstenaars mocht zich lange jaren verheugen in de sympathie en steun van koningen en prinses: Karel van Lorreinen moedigde haar aan, de echtgenote van Bonaparte kocht een werk van haar en koningin Louise Marie van België betaalde haar 250 goudfrank voor een Madonna. Helaas, roem en glorie vergaan: Ridderbosch eindigde haar leven in een liefdadigheidsinstelling.

27 februari 1916:

Overlijden de Gent van kunstschilder Georges Buysse. Hij was aan de Gentse Academie leerling geweest van Lodewijk Tijtgdadt en was bevriend geweest met de prins van het luminisme, Emile Claus.

Ronald DE BUCK