

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE NR. 11

Op 7 februari 1897 stelde stadsarchivaris Victor Vander Haeghen in de rubriek "Charters - Stadsarchief Reeks 94 - XIIe eeuw (1178)" in het Frans een fiche op over



De Scheidsrechterlijke Uitspraak van 1178

De oudste originele akte uit de schat van de Gentse charters is de scheidsrechterlijke uitspraak die in 1178 gegeven werd door de Aartsbisschop van Keulen, op vraag van de keizer van Duitsland, Frederik Barbarossa en van Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, inzake een geschil dat grezen was tussen de burgers van Gent (cives de Ghent) en de inwoners van Keulen.

Dezen hadden getracht de Gentenaars te be-

concessum uniuersis mercatorib' de Ghent.

beletten met hun boten de Rijn op te varen. De sententie bevestigde aan de handelaars van Gent (mercatores de Ghent) het recht van vrije scheepvaart op de Rijn, zoals hun voorvaders dit bezaten.

Dit charter, waarvan de analyse voorkomt in de eerste inventaris van de stukken bewaard in het "secreet" van het Belfort, opgesteld in 1432, werd sedert de XIVe eeuw, op verschillende tijdstippen geregistreerd in onze oude charterboeken.

Acta sum' h' anno d'uce in 1178. c. lxxviii.

Het Witteboek f°76v° bevat er een Vlaamse vertaling van, ingeschreven in de XVe eeuw.

In zijn geheel is het document vrij goed bewaard. Zeer merkwaardig oorkon-

denschrift. Het zegel van de aartsbisschop (iets verkleind afgebeeld op het facsimile) is in witte was en gehecht aan strikken groene en rode zijde. Het stedelijk archief bevat een tweede origineel charter uit dezelfde eeuw dat de betrekkingen regelt tussen de stad Keulen en de Vlamingen, gedateerd 25 maart (VIII Kal. Aprilis) 1197. Alsook een afschrift, geregistreerd in de XIVE eeuw, van een ouder charter van 29 mei (III Kal. Junii) 1173, bij hetwelk keizer Frederik I in Duitsland jaarmarkten inricht ten gunste van de handelaars uit Vlaanderen en hen terzelfdertijd de vrije navigatie op de Rijn verzekert. Deze drie documenten werden met name gepubliceerd door WARNKOENIG en GHELDOLF, *Hist. de la Flandre*, II (1836) en tot slot door HÖHLBAUM, *Hansisches Urkundenbuch*, I (1876)
