

GENT ELDERS ONTMOET

In het platenboek *Round the World* met de lange ondertitel *From London bridge to charing cross, via Yokohama and Chicago* uitgegeven te Londen in 1895 door George Newnet, is ons land vijf afbeeldingen waard op de 284 die er in voorkomen: Brussel, Brugge, Gent, Antwerpen... en het kasteel van Walzin. De Graslei heeft natuurlijk de eer de stad Gent te vertegenwoordigen. In de enkele regels tekst onderaan de afbeelding lezen we dat *Ghent (is) a really interesting fortified city, omringd door fine boulevards en verdedigd door a strong citadel.*

Het Belfort telt 44 klokken en in één ervan is een gat, *made by a shot of an Austrian gun*, afgevuurd vanuit de oude citadel, met de bedoeling te voorkomen dat er alarm geslagen werd!!!

Eigenaardig genoeg schrijft de uitgever, heeft de klank van de klok er niet onder geleden.

Waar? Niet waar? Half waar?

En *following the Chaussée d'Anvers* komt men aan *the Grand Béguinage*, schrijft hij, de meest interessante eigenaardigheid van Gent, een kleine stad op zichzelf met 18 conventen en een kerk, bewoond door 700 personen.



In de rechter onderhoek staat gekrast: W & S L^d, wat zeer vermoedelijk staat voor Watson & Sons, de gekende fotografen en constructeurs van fototoestellen van Londen waarvan sprake in M. Van Gysegem e.a., *Focus op Fotografie. Fotoapparatuur en foto's uit Gentse Verzamelingen 1839-1940*, pag. 30.

Nooit gehoord van de *Petit Béguinage* die nochtans *more interesting* en *much older* is.

Het weze hem vergeven. Voor veel interviews zal hij immers geen tijd gehad hebben, na Gent moest hij nog aan 272 foto's geraken... de wereld rond.

Edgard OSSIEUR

GENTSE MEMORIEDAGEN: 12-13-14-15 FEBRUARI

12 februari 1795:

Overlijden van de Gentse kunstschilder Pieter Norbert Van Reysschoot. (Pieter was lang vrijgezel gebleven. Pas op 52-jarige leeftijd trad hij in het huwelijk met een 30-jarige weduwe. Zij kregen geen kinderen. Zijn laatste levensjaren werden geplaagd door geldzorgen en een wankele gezondheid. Hij stierf in de harde winter van 1795 in zijn woning in het Chartreuzen Hammeken. Hij werd op 13 februari in de Sint-Salvatorkerk begraven.)

12 februari 1798:

Openbare lening om de kosten van de oorlog tegen Engeland te financieren. De proclamatie die te Gent wordt voorgelezen, onder meer in de "Temple Bavon", eindigt met de uitroep: "Oorlog tot het uiterste!"

12 februari 1810:

De Gentse bevolking krijgt het zoveelste overwinningsbulletin van het Franse leger te slikken: gevangenneming van 6000 Spaanse soldaten en een buit van 25 kanonnen in de Sierra-Morena.

12 februari 1831:

De Gentse orangisten hadden op 2 februari onlusten uitgelokt. Op 12 februari wordt de Gentse nijveraar Poelman-De Cock aangehouden. Metdepenningen, die men als een der leiders van de orangisten beschouwde heeft tijdig de vlucht kunnen nemen.

13 februari 1347:

Op 15 augustus 1345, na de moord op Jacob Van Artevelde, had de weversdeken Geraard Denijs het beleid van de stad in handen gekregen. Zijn ster schitterde echter niet lang aan de Gentse hemel want in november 1346 was hij het beleid al weer verloren. Zijn vernedering werd compleet toen hij op 13 januari 1347 als weversdeken vervangen werd door Jan van de Velde.