

GENTSE MEMORIEDAGEN: 11-12-13-14-15 JANUARI

11 januari 1801

De "kloostermarkt" of "dievemerct" wordt afgeschaft. Zij werd tweemaal per week, 's morgens vroeg, nabij de Sint-Pietersabdij op de "Lieve Vrouwen Aert" gehouden. De marktkramers boden allerlei ijzerwerk, "witwaeren" en detailgoederen aan (1664). Men kon er ook brood kopen. Van 1581 tot 1585 hield men haar tijdelijk op de Kouter. (FRIS Victor, De Oude Straatnamen van Gent, 1925, p. 106) (VAN DE WIELE Johan e.a., De Markt, 1988, p. 62)

11 januari 1551

Een zware storm richt veel schade aan in het Gentse. De Sint-Niklaaskerk deelt mee in de brokken: "up desen dach wayde omme een van de vier turrekens van ste niclaus binnen Ghendt".

11 januari 1557

"Op den XI January 1557", zo lezen wij in het Memorieboek, "was in Vlaenderen ende oock in Zeelant sulck een tempeest van winde dat dieghelelijk niet ghesien en heeft gheweest, die soo groote schade ghedaen heeft in steden ende dorpen, soo dat te Ghendt ommewaeyden veertien meulens".

11 januari 1908

Tijdens werken, uitgevoerd in het huis nr. 9 (niet te letterlijk nemen!) van het Sint-Veerleplein, leggen werklieden een grote gebeeldhouwde steen bloot die terstond door deskundigen wordt onderzocht. Hij blijkt een timpaan te zijn van de ingangdeur van het voormalige Wenemaersgodshuis.

12 januari 1785

Klokken, lood, ijzer, enz... afkomstig van het afgebroken Sint-Agneteklooster aan de Lindenlei, worden openbaar verkocht.

12 januari 1820

De gouverneur van Oost-Vlaenderen richt een rondschrijven aan alle burge-meesters van de provincie om hen een nieuwe variëteit aardappelen, genoemd naar de Gentse tuinder Lanckman, aan te bevelen. (Lanckman had de aardappel zopas uit Engeland overgebracht)

13 januari 1381

Geboorte van de Heilige Coleta te Corbia. Zij stichtte onder meer een klooster te Gent alwaar zij op 6 maart 1447 overleed. Zij was een van de

meest populaire heiligen van haar tijd en in de 20ste eeuw wordt zij te Gent nog steeds vereerd. De vijfhonderdste verjaardag van haar overlijden werd in 1947 luisterrijk herdacht.

13 januari 1349 (Goede Disendach)

De Gentse wevers, onder leiding van Jan van de Velde en Geeraard Denijs, worden op de Vrijdagmarkt tot de laatste man afgemaakt door aanhangers van de nieuwe graaf, Lodewijk van Male. Hun lijken worden in de Leie geworpen. (Geeraard Denijs steunde aanvankelijk Jacob van Artevelde en leidde sinds 1343 de machtige grote nering van de wevers. Hoewel hij in 1345 de hoofdschuldige was in de moord op Artevelde zette hij toch de Engelsgezinde Artevelde-politiek voort. Zijn val en de nederlaag van de wevers betekenden een goede zaak voor de Fransgezinden: vandaar "Goede Disendach")

14 januari 1802

De directie van de Tekenaakademie kent een zilveren medaille toe aan een jong beeldhouwer, Jozef Inghels, leerling van Karel Van Poucke, die voor zijn woning in de Nieuwpoortwijk, een beeld uit sneeuw heeft vervaardigd. Het kunstwerk stelt Diana met drie honden voor. De heren van de Tekenaakademie betreuren echter dat de kunstenaar geen duurzaam materiaal heeft gebruikt.

14 januari 1795

In naam van de gemeenteraad stelt Van Straeten, gemeenteraadslid, een officiële lijst op van de straatnamen van Gent. Het is de eerste lijst die verschijnt sedert de resolutie van de Collatie, dd. 1785, om naamplaten aan te brengen op de hoeken van alle straten.

14 januari 1510

Gent kent een bijzonder strenge winter. Marcus van Vaernewijck verhaalt ons dat men op de Vrijdagmarkt schaatste en dat men er zelfs een ijstornooi inrichtte waaraan talrijke mooie prijzen waren verbonden.

15 januari 1456

Filips de Goede bekrachtigt het Gentse stapelrecht voor graan. (het graan-stapelrecht en het lastbreekprivilege maakten Gent tot de belangrijkste bin-nenhaven van Vlaanderen; een goede economie was uiteraard ook in het voordeel van de hertog want die bracht hem aardig wat accijnzen op)

15 januari 1877

Overlijden te Brussel van de Gentse portret- en historieschilder Adolf

Dillens. Hij was leerling geweest bij zijn oom Julien en zijn broer Hendrik Dillens. Hij schilderde voornamelijk in Zeeland, waarvan hij op sentimentele en anekdotische wijze het landschap, de interieurs en de typische klederdracht heeft uitgebeeld. Hij was tevens de boezemvriend van Charles De Coster.

15 januari 1831

Humaan gebaar van de officieren van het garnizoen te Gent: zij beslissen gedurende het eerste jaarkwartaal één dag bezoldiging per maand af te staan ten voordele van de behoeftigen van de stad.

15 januari 1827

Koning Willem laat aan kanunnik Triest een prachtig ingebonden exemplaar van de bijbel van Sacy geworden. In een begeleidende brief wenst de vorst hem geluk met de opening van het doofstommengesticht dat dankzij de inspanningen en taaie wilskracht van de Gentse kanunnik tot stand kon komen. (Sacy Antoine was een Frans oriëntalist (1758-1838) die in 1785 lid werd van de Académie des Inscriptions en als zodanig meehielp aan de uitgave van merkwaardige handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek)

Ronald DE BUCK
