

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE - FICHE NR. 476

Op 22 april 1909 stelde Armand Heins in de rubriek "Burgerlijke Gebouwen - Onderstraat, nr. 12 - XVIe eeuw (1536)", in het Frans een fiche op over

Het Huis van Schardau

De hoge en brede, regelmatig opgebouwde gevel in witte Balegemse steen die te zien is op onze afbeelding, werd rond 1537 gebouwd door Messire Frans van der Gracht op de plaats van een oude uitgangspoort en enkele bijgebouwen van de belangrijke herberg "De Drie Coninghen" op de Hoogpoort.

Vermeldenswaard zijn de verhoudingen van de hoge kruisramen, alsook de afgeronde cordonwaterlijsten die de verdiepingen aftekenen.

Het gelijkvloers, nu een beetje ingegraven, omvat een poort met een breed afgeplat booggewelf die omkaderd wordt door een bloemvormige accolade die een waterlijst vormt. Eronder is het familiewapen van de van der Gracht's gesculpteerd op een wapenschild.

Langs weerszijden van de inrijpoort verlicht een venster de gewelfde zalen. Twee getrapte dakvensters bekronen de muur met doorlopende kroonlijst.

De zijgevels zijn eveneens trapgevels; het mooi metselwerk rechts vormt aan de top de aanzet van een sierlijke schouw.

De ankerstenen waren interessant en twee ervan bevatten nog een uitgesneden Bourgondische vuurslag, geplaatst op de hanebalk tegen de sierlijst.

Dit gebouw vormt nu een deel van de Lauretschool (Stadsjongensschool) die ook de gebouwen in beslag neemt die in 1902 opgericht werden op de plaats van het voormalig *Braemsteen* waarvan slechts twee pilaren van de oude kelders overblijven.

Archiefstukken leren ons dat het *Huis van Schardau* reeds gebouwd was in 1560, waarschijnlijk rond 1540, tussen het oude "Braemsteen" dat toebehoorde aan Jacob Buuc, dan aan Jan vanden Kethulle (waar vervolgens de historicus en jurist Wielant woonde) en het *Hof van Camerycke* waar op het einde van de XVIe eeuw de bisschop van Kamerijk Jean de Bourgogne, Comte du Cambrésis, verbleef. Het is Messire Frans van der Gracht, heer van Schardau, enz. die het Braemsteen bewoonde en die de erve van de herberg "De Drie Coninghen" verworven had, er "eene loove van wit arduyn" liet bouwen, naast de "groot loove van blau schorren met een dweersche steeghere."

Het geheel werd op 17 juli 1578 verkocht aan de Rijke Klaren; het werd dan aangeslagen door de geuzen die het dubbel gebouw afstonden aan Antoon Steyman. Het werd in 1623 de school van de "Blauwe Meisjes", daarna een normaalschool voor jongens en tenslotte de huidige school.

Cf. *Volksbelang*, 1 Augustus 1903 (artikel van A. Van werveke).



Oud Huis van Schardau. Copyright A.C.L. Foto Nr. 38097.