

VRAAG EN ANTWOORD

De Heer David Maes vraagt of iemand hem een degelijk werk kan aanduiden waarin oude maten, landmaten, gewichten en geldwaarden in Vlaanderen behandeld worden.

Op het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis wordt om raadpleging gevraagd van het "Vlaams Kwartierstatenboek" – Deel I en II. Dit boek werd in 1979 te Antwerpen uitgegeven door de "Vlaamse Vereniging voor Familiekunde" en werd samengesteld door het "Centrum voor Familiegeschiedenis".

Personen die daarbij zouden kunnen helpen mogen dit kenbaar maken aan het Documentatiecentrum of rechtstreeks telefonisch contact nemen met onze Bibliothecaresse Mw. A. Eggermont op het nummer 26.23.28.

De Heer Ronald De Buck schrijft ons :

F. De Potter in zijn "Gent van den oudsten tijd tot heden", maakt gewag van het "aloud bestaande gebruik onder de burens van de Brandstraat om op elke eerste zondag van augustus in stoet naar de St. Pieterskerk te gaan en aldaar een waskaars te offeren ter ere van O. L. Vrouw van Rive. Gewoonlijk gaat een oud vrouwe mee, gekleed met een ouderwets gebloemd zijden kleed, voorzien van een kap en omringd door maagdekens".

Verleden jaar verscheen het prachtige fotoboek van dhr. André Verbeke "Het Gent van Toen". Daarin beweert hij bij zijn commentaar onderaan een foto in dit verband, dat het *oudste vrouwtje van de straat* de kaars droeg. Deze nuance is voor mij van zeer groot belang. Mijn oud-overgrootmoeder, Livina Cnudde genaamd, woonde sedert 1758 in de Brandstraat; Zij stierf er in 1810 op 88-jarige leeftijd. Deze dame zou dus, als we dhr. Verbeke mogen geloven, op haar voor die tijd uitzonderlijk hoge ouderdom, beslist kandidaat-draagster kunnen geweest zijn. Het zou mij dan ook zeer aangenaam zijn mocht iemand van onze lezers een geschiedkundige bron kunnen vermelden dewelke deze bewering staaft. Als heemkundig detail wil ik hierbij nog vermelden dat Livina Cnudde de moeder was van Jeanne De Buck, echtgenote van Philippus Jacobus Hamel, scherprechter van Gent tussen 1765 en 1784 (hij was tevens bloemenkweker).

De Heer Raymond Geerinckx van Ophain Bois Seigneur Isaac (hoeveel van onze lezers hebben ooit gehoord van deze Brabantse gemeente ?) schrijft :

“Voor een research-werk voor de Engelse vereniging “TOOL AND TRADES HISTORY SOCIETY”, zoek ik mij de twee volgende boeken aan te schaffen :

Arthur VAN DE VELDE : De Ambachten van de Timmerlieden en Schrijnwerkers te Brugge, hun Geschillen en hun Gewrochten van de XIVde tot de XIXde eeuw.

Uitgave der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. Gent, Siffer 1909.

Frieda VAN TYGHEM : Op en om de Middeleeuwse Bouwwerf. 2 delen.

Brussel, Paleis der Academiën, 1966.

Andere Vlaamse boeken of documentatie over oude ambachten en/of gereedschappen, meer bepaald over houtdraaiwerk, zijn ook gezocht. Personen die interesse hebben aan oude ambachten, oude gereedschappen en ook houtdraaien mogen zich wenden tot :

De Heer Raymond Geerinckx

Avenue de la Tendraie 25

1421 Ophain Bois Seigneur Isaac. Tel. (02) 384.13.03”

VARIA

Het artikel “Gent in de Filatelie”, van de hand van ons bestuurslid J. Bombay, dat verscheen in ons eerste nummer van 1984, heeft heel wat positieve reacties uitgelokt.

Op de voorpagina van “De Streekrant” van 7 februari jl. schreef de Heer J. Murez een lovende kritiek en samenvatting. Meerdere niet-leden filatelisten werden aldus bereikt.

Met goedkeuring van de auteur gaat een medelid binnenkort, bij gelegenheid van een eerste dagafstempeling te Mariakerke, het geheel in beeld brengen op een postzegeltonoonstelling.

Andere lezers melden – buiten de reeds 86 gepubliceerde – nog andere zegels die met Gent in verband kunnen gebracht worden. De auteur liet ze echter allen sneuvelen om volgende redenen : óf ze zijn niet nauw genoeg bij Gent betrokken (zie inleiding bij het artikel), óf ze zijn geen echte postuitgiften.

Ons lid, de Heer R. Van Elslande, zond ons een uitgebreide reactie waaruit blijkt dat men, met een deel van de reeds gepubliceerde, aangevuld met tal van andere postzegels en privé-uitgiften, ook een bijdrage zou

kunnen opstellen rond Gentse kunstenaars. Hierin nemen de Van Eyck's, Hugo Van der Goes, e.a. een belangrijke plaats in. (Of wat dacht u ?)

Het voorstel is het overwegen waard.

Sinds het opstellen van de bijdrage verscheen de kerstzegel 1983. Hierop is een madonna met kind afgebeeld, werk van de kunstenaar Jos Wouters, afkomstig uit Mariakerke-Gent. De bewaarplaats van het kunstwerk is ons echter onbekend. Deze zegel heeft uiteraard nog geen nummer in de catalogus.

Het Sint-Barbaracollege meldt ons dat het "Jubileumboek" uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het College, nog steeds verkrijgbaar is bij de portier van het College, Savaanstraat 33. Het kost 750 fr.

Eveneens aldaar nog beschikbaar is het boek van Pater L. Brouwers "De Jezuiten te Gent". De prijs daarvan is 300 fr.

Het is het lot van periodieke publicaties hopeloos achter te blijven op de actualiteit. Een voordeel kan zijn dat belangrijke zaken eens terug in herinnering gebracht worden. Zo de publicatie van de "Archiefgids" van het Stadsarchief van Gent die verscheen in december 1983. Moesten er Gentse heemkundigen zijn die zich dit kostbaar werk nog niet aangeschaft hebben, dan is het nu misschien de gelegenheid om dit te doen. We geloven niet dat de oplage onbeperkt is en het zou toch wel spijtig zijn achter het net te vissen.

Is een dergelijke inventaris een onmisbaar instrument voor de wetenschappelijke vorser, dan is het toch ook voor de "doorsnee-heemkundige" een aantrekkelijk document dat hij graag in zijn bibliotheek zal willen zien.

Ook al wegens het feit dat het meer is dan een droge inventaris. Bijzonder interessant is de typering die gegeven wordt van de bestuurslichamen waarop de documenten betrekking hebben en de duidelijke uitleg die gegeven wordt over de begrippen die men steeds opnieuw tegenkomt in een archief.

Hoeveel heemkundigen zouden zich op hun gemak voelen wanneer hen zou gevraagd worden eens duidelijk uit te leggen wat nu precies de Rekenkamer van Vlaanderen was ? En de Raad van Vlaanderen, de Kasselrij van de Oudburg, de Burggravie van Gent ? Wat is maalderijgeld, bestiaalgeld ? Wat zijn Resolutieboeken van de Keure, wat Landboeken, wat is Issuerecht ? Wat mochten de Kuipers nog doen, buiten het vervaardigen en verkopen van tonnen en kuipen ? Wie maakte deel uit van hun ambacht ?

Zo zouden wij nog honderden typische Gentse quiz-vragen kunnen stellen waarop u het antwoord klaar en duidelijk terugvindt in de "Archief-

gids". (Een nieuwe inspiratiebron voor onze Quiz-master ?)

Zeer verzorgde druk, prettig om lezen, duidelijke indeling, handig formaat, goed om te bezitten.

Prijs : iets van rond de 800 fr. Wij weten het niet juist meer. En dat is nu precies typerend voor goede kwaliteit : men is de prijs zo vlug vergeten.

Te verkrijgen : (Onder meer) in het Stadsarchief en bij de Dienst voor Toerisme.

Samenstellers : Johan Decavele en Johan Vannieuwenhuysse.

Moeten wij nog meer zeggen ?

H. C.
