

---

## FELIX DE VIGNE

Felix de Vigne werd geboren te Gent op 16 maart 1806. Hij was eerst in de leer bij zijn vader Ignatius de Vigne (1767-1840), die een deco-  
ratieschilder was. Daarna werkte hij onder de leiding van Jozef Pae-  
linck te Brussel.

Felix de Vigne legde zich voornamelijk toe op het portret en het his-  
torisch genre. We zijn trouwens in de tijd van het romantisme. (H.



F. De Vigne : Foor te Gent. (Copyright : K. Inst. Kunstpatrimonium nr. 35808 B).



F. De Vigne : Hoppeoogst (Copyright : K. Inst. Kunstpatrimonium nr. 118879 B).

Conscience : De Leeuw van Vlaanderen : 1838, Jacob van Artevelde : 1849) Onder de talrijke schilders, die te Gent verbleven beoefenden een tental het historisch genre en de portretkunst, de overigen schilderen hoofdzakelijk huiselijke taferelen en landschappen ook met een romantische inslag.

Enkele gekende werken van F. de Vigne zijn :

Marie van Bourgondië vraagt in 1477 vergiffenis voor haar ministers Hugonet en Humbertcourt. (zie Fris blz. 135)

Filips van Artevelde maakt aan het Gentse volk de vernederende voorwaarden van Lodewijk van Male bekend

Kabinet van de oudheidkundige Goltzius

De Vleeshalle in de middeleeuwen (museum te Kortrijk)

Foor te Gent in de 15de eeuw (Museum Schone Kunsten Gent)

Andere gekende werken zijn : Hoppeoogst (museum Antwerpen), Winteravond (museum Brussel).

Om zich te documenteren maakte de Vigne een aantal reizen in Duitsland, Engeland en Frankrijk en publiceerde het boek "Vade Mecum ou Recueil des costumes du moyen-âge pour servir à l'histoire de la Belgique et des pays circonvoisins" dat een duizend tekeningen van F. de Vigne bevat. Hij illustreerde ook de werken van F.W. Goethals "Lectures relatives à l'histoire des Lettres en Belgique" en "Histoire des Lettres, des Sciences et des Arts". F. de Vigne was leraar aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent. Onder zijn voornaamste leerlingen kunnen vermeld worden Lieven de Winne (1821-1880) en zijn schoonzoon Jules Breton (1827-1905). F. de Vigne overleed te Gent op 6 december 1862.

M. VANBERGEN

---

## NIEUW LIEDEKEN

Opgesteld door eene volksvriend van Jacob van Artevelde  
Stem : Op het Oorlogs-scheep

Komt Artevelde by u kameraeden  
komt, Artevelde gy grooten held  
verteld ons nu van u vrome daden  
de Gentenars worden gekweld  
zy weten niet meer wat beginnen  
want iederen is tenden geld

om hun bestaen en hun brood te winnen  
komt Artevelde komt onze vriend bis  
wy zyn met u gediend.

Wy Artevelde konde 't niet verdragen  
wy meinde alle naer Brussel te gaen  
om aen den koning brood en werk te vragen  
hoord wat zy met ons hebben gedaen  
zy hebben ons in 't gevang gesteken  
wy moesten ryden in plaets van gaen (in de celwagen)  
terwyl de menschen in Vlaender bezweken  
refrein

Artevelde laet ons nu weten  
wat gy in uwen tyd hebt gedaen  
met al die valsche streken  
die door de wynbollen zyn begaen  
en hoe gy hun hebt leeren danzen  
het welk dat men hier niet verstaen  
nu hebben zy ook de zelfde kansen  
refrein

Artevelde wy zyn niet te vreden  
ziet wat er in deze stad word gedaen  
wy zyn binnen en buiten de steden  
menschen die van honger vergaen  
dertig tot veertig sterven op een ure  
hoort naer het gezucht en 't getraen  
op dag en nacht ten kan niet meer dueren  
refrein

Ik Artevelde zal gaen vertellen  
hoe ik in mynen tyd hebben gedaen  
doet zoo als ik gy Gentschen gezellen  
' de (deed) op den vrydag meerkt den trommel slaen  
en ging vechten met den Gentschen mannen  
die riepen 't is voor 't brood laet ons gaen  
zy vreesde geen bloed of geen tirannen  
refrein

Voor het sluyten Arteveldes zonnen  
ziet dat men u niet meer verleid  
denkt op uwe voorgaende bronnen  
brekt uwe ketend en voor altyd  
en als gy alles hebt vernomen  
dat wy met Artevelde zyn daer  
roept Artevelde lang leven uw zonnen  
refrein

Gent Drukkerij van A. Verbaere, S. Lievenstraat. 3  
gezongen door Ch. Minebo op 23 mei '47.

---

## STRAATNAMEN

12. *Graaf Folke Bernadottestraat* : (straat achter het zwembad Rooigem). Geboren te Stockholm op 2 januari 1895. Hij deed in opdracht van het Zweeds Rode Kruis reizen naar Duitsland om de Deense en Noorse gevangenen in de concentratiekampen te bevrijden. In 1948 aangesteld door de Veiligheidsraad om te bemiddelen tussen de jonge staat Israël en de Arabische Staten slaagde hij er in een voorlopige wapenstilstand te bewerkstelligen. Hij werd door terroristen op 17 september 1948 vermoord. De regering van Israël bood in 1950 aan de V.N. haar verontschuldigen aan voor de aanslag. (Jaarboek Winkler Prins 1951 blz. 171).

13. *Bernheimlaan* : (Gentbrugge, laan aan de Oude Brusselsesteenweg). Stafbrevethouder voert hij bij het uitbreken van de oorlog 1914-1918 het bevel over het zevende linieregiment. Op 21 november 1914 werd hij bevorderd tot generaal-majoor en neemt de leiding van de eerste legerdivisie, die de sector van de Dodengang te Diksmuide bezet. Generaal Bernheim overleed op 13 februari 1931. (La Belgique Militaire 22.2.1931).

14. *Alfons Biebuycklaan* : (Gentbrugge : tussen Jules de Saint-Genoisstraat en Peter Benoitlaan). Korporaal in 1877 bij het vijfde linieregiment, doorloopt hij de verschillende graden en wordt bevorderd tot onder-luitenant in 1881. Stafbrevethouder beveelt hij bij het uitbreken van de wereldoorlog het 2de regiment karabiniers. Luitenant-generaal in 1916 beveelt hij de zesde legerdivisie. Bij het bevrijdings-offensief beveelt hij de vijf divisies van de zuidelijke vleugel van het Belgisch leger. Generaal Biebuyck overleed op 28 januari 1944. (La